

DE GENNEPENAAR

JAARGANG 10 | NR. 10 | DECEMBER 2021



OOK GEEN KAARSJESAVOND IN 2021

GENNEP. (MHK) De Stichting Johannes Engelen heeft sinds 2004 jaarlijks de Kaarsjesavond op de Markt in Gennep georganiseerd, waarbij honderden mensen met kaarsen in de hand met elkaar kerstliederen zongen, begeleid door koren en orkesten uit Gennep en omgeving. Een vast onderdeel van Kaarsjesavond was het uitspreken van de goede wensen door de burgemeester en de voorgangers van de geloofsgemeenschappen in Gennep.

Vorig jaar konden we Kaarsjesavond niet organiseren vanwege de Corona-epidemie en de daarbij horende maatregelen. Ook dit jaar lijkt Kaarsjesavond in het water te vallen vanwege dezelfde omstandigheden.

De 'engelen' betreuren dit, maar willen een deel van Kaarsjesavond toch met u vieren. We hebben de burgemeester en de vier vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen in Gennep gevraagd om hun goede wensen voor Kerst en het Nieuwe Jaar toch uit te spreken. Dat doen zij met een brandende kaars in de hand op het bordes van het stadhuis in Gennep: burgemeester Teunissen, pastoor Kessels van de St. Martinus- en St. Norbertus parochie Gennep, dominee Blom van de Protestantse Gemeente Gennep en Omstreken, Mevrouw Tina Morkink namens de Molukse Evangelische Kerk en Imam El Ghazi van de Moslim Gemeenschap Gennep.

Daarvan heeft Gennep-News een film gemaakt die vanaf 21 december te zien zal zijn. Zo zijn we toch een beetje met elkaar verbonden en we hopen van harte dat we volgend jaar de Markt weer helemaal kunnen versieren met brandende kaarsen, aan honderden mensen kaarsen kunnen uitdelen en met elkaar kerstliederen zullen zingen.

*Mieke Hoogkamp-Korstanje
(namens de Stichting Johannes Engelen)*



OLIEBOLLEN-ACTIE | 14
JCV DE COLORADOKEVERS



HONDERD JAAR | 26
LIMBURGSE BEDEVAART



NOG FF DIT... | 38



Fijne Feestdagen!

1

Ga naar UwCartridgeWinkel.nl
en plaats uw bestelling.

2

Gebruik ' **INKT-G** ' als kortingscode en geniet van 10% korting op uw bestelling!
Deze code is geldig t/m 31-12-2021.



uwcartridgewinkel.nl
cartridges & toners

St. Janstraat 14
6595 AC Ottersum

E info@uwcartridgewinkel.nl
T 085-0013510

VOORWOORD

GENNEP. Dit hadden we nooit durven dromen. Een 'Gennepenaar' met een omvang van 40 pagina's. En boordevol verhalen. En van die verhalen wordt inmiddels een groot gedeelte door u, de lezers, aangeleverd. Zoals bijv. over die twee Gennep/Ottersumse oorlogsslachtoffers die 28 oktober 1944 omkwamen bij een bombardement in Hoogland en 3 dagen later in Hooglanderveen werden begraven. Wonder boven wonder bleef het 11 maanden oude zoontje van een van de slachtoffers ongedeerd en die kreeg pas zo'n anderhalf jaar geleden, via-via, te horen wat er met zijn moeder en tante precies was gebeurd. In 'Gennep in de wereldbrand', uitgegeven in 1995, staan ze niet vermeld. In onze april en mei edities van volgend jaar komen we hier uitgebreid op terug.

COEN PLOUM

Waar we hier nu eigenlijk uitgebreid aandacht aan wilden schenken is het afscheid van Coen Ploum als 'hoofd-distributie' van 'de Gennepenaar' in Gennep-Zuid. En hier ga ik al de fout in, want het is niet alleen Coen Ploum die deze taak 10 jaar lang met veel verve en accuratesse heeft vervuld, ook zijn vrouw Elly heeft hem hierbij gedurende al die jaren niet alleen met raad en daad terzijde gestaan, maar ook fysiek een handje geholpen. Bescheiden als ze zijn, mocht een uitgebreid interview achterwege blijven. Van onze



kant kunnen we niet vaak genoeg benadrukken wat zij beiden, buiten al dat andere vrijwilligerswerk, al die jaren voor 'de Gennepenaar' hebben betekend. Als u er misschien ook zo over denkt; een bosje bloemen laten bezorgen wordt, denk ik, toch wel op prijs gesteld.

En dan zijn we aanbeland bij het hierdoor ontstane probleem. We hebben nl. nog steeds geen vervanger die in Gennep-Zuid de verspreiding van 'de Gennepenaar' aan wil sturen. Vandaar deze oproep: U beschikt over organisatietalent en de nodige vrije tijd, meld u dan aan via een van onderstaande tel. nummers. Wie weet, zegt u al na een paar maanden: 'als ik dit eerder geweten had...' Zou het jaar, ondanks alle sores, toch nog goed maken!

BEZORGERS

Ik hoop niet dat de bezorging volgend jaar een probleem wordt, want dat zou eeuwig zonde zijn. Misschien dat het helpt als ik hier nog een keer een oproep doe, dat u speciaal met deze dagen iets kunt betekenen voor al die vrijwilligers die het afgelopen jaar 'de Gennepenaar' bij u in de bus stopten. Want laten we eerlijk zijn, ze zijn hun gewicht in goud waard. Als ik de oproepen en folders zie van nu ook al de landelijke dagbladen die schreeuwen om bezorgers, mogen wij ons nog gelukkig prijzen. En om bij dat laatste te blijven, ook mede namens al die bezorgers wensen wij u Fijne Feestdagen en een Gezond en Gelukkig 2022. Blijf moed houden, ook aan deze toestand komt een keer een einde.

*Sjang Noy
Uitgever*



COLOFON

De Gennepenaar is een maandelijks, gratis uitgave van Printmarkt.eu i.s.m. het kerkbestuur

REDACTIE:
redactie@printmarkt.eu

ADVERTEREN:
Printmarkt.eu
T (0485) 51 83 48
E redactie@printmarkt.eu

VORMGEVING:
Printmarkt.eu
De Poel 12,
6591 BV Gennep

DRUKKER:
Janssen/Pers Rotatiedruk B.V.
2° Dwarsweg 81,
6591 XP Gennep

OPLAGE:
5.000 exemplaren

VERSPREIDING:
Centrum Gennep
Mevr. Graat-Janssen
T (0485) 51 22 01

Gennep-Zuid
Dhr. Ploum
T (0485) 51 19 83



IN MEMORIAM

In dierbare herinnering aan
PIET WEIJERS



echtgenoot van Rosemarie Weijers

* Gennep, 12 december 1945
† Maasziekenhuis Boxmeer,
6 november 2021

Piet mijn man, mijn alles
nu moet ik zonder je verder.
De leegte zonder jou
is met geen pen beschrijven
De leegte zonder jou
zal altijd bij ons blijven
Denkend aan jou hebben we
vele fijne herinneringen.
Voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart.

Je was een man die van het leven hield, jarenlang heb je gewerkt als operator bij de Page in Gennep. Werken in de tuin deed je graag. Met je maatje Baco ging je vaak wandelen. Kijken naar sportwedstrijden kon je heel fanatiek. Vooral het Darten was favoriet, wedstrijden van nederlandse darters je volgde ze het liefst allemaal.

Spelletjes op de computer vooral papa pear daar kon je uren mee bezig zijn, want die ene level je moest en zou het halen.

Het Martinusgilde van Gennep nam ook een belangrijk deel in je leven in, je hebt het geluk mogen hebben om vijf keer koning te mogen worden bij het gilde. En wat was je trots.

Ook was je een familieman. Als je kinderen en kleinkinderen op bezoek kwamen dan was het altijd gezellig en verweende je de kleinkinderen vaak met een extra snoepje of wat anders lekkers.

Al deze mooie momenten zijn nu herinneringen die voor altijd in onze gedachten zullen blijven.

Een dag later:

IN MEMORIAM



Een herinnering aan
JAN WEIJERS

echtgenoot van Loes Weijers-Prinsen †

* Gennep, 28 maart 1947
† Maasziekenhuis Boxmeer,
7 november 2021

Jan groeide op in de Wagenstraat in Gennep, samen met zijn ouders, drie broers en twee zussen. Jan was een Gennepenaar in hart en nieren en volgde het wel en wee van de inwoners van zijn stad aan de Niers. Want wie zijn hart gestolen had, kon rekenen op zijn warme belangstelling.

Zijn leven speelde zich af in Gennep. Hij ging aan de slag bij Premetaal en maakte na enkele jaren de overstap naar Janssen Pers. Daar voelde hij zich als een vis in het water. Hij maakte graag een praatje met zijn collega's en als koerier mocht Jan vaak met de auto op pad.

Hij bezocht regelmatig zijn familie in Eindhoven en werd daar lid van een lotoclub. Op een feestavond van die vereniging won Jan zijn lot uit de loterij, hij ontmoette die avond zijn grote liefde Loes. Zij bouwden hun toekomst op aan de Hoekweg en later in de Spechtstraat. Jan en Loes reisden regelmatig naar Eindhoven en daar genoot Jan van zijn weekendjes bij zijn schoonfamilie.

Hij was graag onder de mensen. Jan was lid van voetbalvereniging Vitesse '08, waar hij keeper was. Hij moest zo veel mogelijk doelpunten voorkomen, wat hem aardig lukte. Jan was drie jaar jeugdleder en vier jaar leider van een seniorenelftal.

Hij was een trouwe bezoeker van het eerste elftal. Na afloop van een thuis-

wedstrijd werd er in de kantine aan de stamtafel nog gezellig nagepraat met zijn supportersvrienden.

Jan volgde ook het voetballen op de televisie en voorzag het vaak van zijn eigen commentaar. Als een keeper in zijn ogen een fout maakte, was zijn opmerking steevast: **"Die bal had ik gehad."**

Bij café De Mouter en bij het GON legde Jan menig kaartje en hield hij ook regelmatig de biljartkeu vast.

Na zijn pensionering was er meer tijd om uitstapjes te maken. Jan en Loes waren trouwe bezoekers van markten en braderieën en genoten op menig terras van een hapje en een drankje.

Het overlijden van Loes liet onuitwisbare sporen achter. Het deed zo'n pijn haar te moeten missen. Maar door liefde, aandacht en vriendschap van dierbaren om zich heen, lukte het hem toch om zijn leven te kunnen leven.

Hartelijk dank dat u er voor Jan was.

**Familie Weijers
Familie Prinsen**

NUTRICIA NR. 11

Eind 1947 staat Gerrit Weijers, de vader van Piet en Jan, bij mijn moeder voor de toonbank met de vraag waarom hij hier geen Nutricia Nr. 11 kan kopen. Vlg. Dr. Gunneweg is dat hét middel als een baby last heeft van diarree. 'En nu heeft ons Pietje daar toch zo'n last van' en naar de (enigste) winkel waar dat in Gennep te koop is wil hij niet. Hij stelt voor om via een familie-lid te regelen dat, samen met de losse melk, voortaan bij Het Zuivelhuis ook rechtstreeks babyvoeding van Nutricia wordt geleverd.

En inderdaad, niet lang daarna zijn we leverancier van een 'uitgebreid' assortiment babyvoeding. Nr. 2, Nr. 6 en natuurlijk Nr. 11. Pietje was er binnen de kortste keren weer helemaal bovenop en tot in lengte van jaren adviseerde mijn moeder haar klanten als die over hun baby's klaagden dat ze zoveel luiers nodig hadden: 'gèf ze mar nummer 11 van Nutricia, zien ze d'r zo wèr bovven op! Nutricia Nr. 11, oftewel zure volle melk, hét middel als je baby weer aan moest sterken. Kan me ook nog een actie uit die tijd herinneren: als er een tweeling geboren werd, kaartje opsturen en de eerste twee kratjes à 14 flessen werden gratis thuisbezorgd.

J.N.

IN MEMORIAM

Met veel verdriet moeten wij afscheid nemen van ons mam en oma

RIA ROELOFS-VERSTRATEN

Weduwe van Jan Roelofs

* Zeeland, 12 juni 1945
† Gennep, 16 november 2021

Achter je ligt het leven van werken en plicht en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.

Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het einde gebleven.

Flink wil je nu dat wij zullen zijn,
maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn.

IN MEMORIAM

Vol liefde gedenken wij

MARIETJE JANSSEN – ARENS

* Gennep, 22 januari 1927
† Gennep, 25 november 2021

Ons mam, 7 kinderen heeft ze groot gebracht, 6 meisjes en 1 jongen.

Jaren gewoond in de Burg. Wolterstraat, waar mam de kinderen verzorgde en

waar ze toen ook de was verzorgde voor Hotel van Bergen. Toen de jongste geboren was bleek al snel dat het huis toch te klein was, en werd er verhuisd naar de Leeuwerikstraat.

Mam heeft tot haar 63^e gewerkt op de toenmalige Sint Augustinus stichting wat nu Dichterbij heet. Pap stierf in 1998 en tot haar grote verdriet haar oudste dochter Diny in 2000 op 53 jarige leeftijd, zij had er veel verdriet van.

In oktober 2018 krijgt mam een herseninfarct waarvan men in het ziekenhuis dacht dat ze hier niet meer bovenop zou komen. Ze was rechtszijdig helemaal verlamd en via het ziekenhuis gaat mam voor revalidatie naar Madeleine in Boxmeer. Daar moest ze leren om alles links te gaan doen.

In januari 2019 verhuisde mam naar Norbertushof in Gennep op de afdeling Kastanje. Eigenlijk wilde ze veel liever terug naar haar huisje wat uiteindelijk niet doorging vanwege de rolstoel. Ze vond het erg moeilijk om zich daar bij neer te leggen.

Dan maar een elektrische rolstoel om wat meer zelfstandiger te kunnen zijn. Knap dat ze het geprobeerd heeft, maar niet onverstandig toen er besloten werd haar deze weer af te nemen nadat bleek dat ze een gevaar was voor zichzelf en de andere bewoners.

Tot haar grote verdriet overleed in datzelfde jaar haar dochter Carla op 58 jarige leeftijd, en een jaar later schoonzoon Wim.

Van de uitstapjes naar de markt, Intra-tuin of Rotterdam kon ze echt genieten, zeker als we dan ook nog ergens lekker gingen lunchen. Datzelfde gold de uitstapjes met de Norbertusbus en een tochtje op de boot. Deze waardeerde ze heel erg; 'kom ik er tenminste weer een keer uit' zei ze dan.

Ze genoot ook intens van de kinderen, klein- en achterkleinkinderen .

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers van Norbertushof, meer in het bijzonder van de afdeling Kastanje, die mam nog een mooie tijd hebben bezorgd.

Warme en dankbare herinneringen blijven bestaan.

Mam, Oma, je hebt het goed gedaan.

**Kinderen,
Klein- en achterkleinkinderen**

GEBOREN

Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje

YARO MANCA**DAVI ALEXANDER AURELIO**

Yaro is 25 november 2021 om 18:35 uur geboren en is het zontje van Veroniek en Tom en broertje van Kyano, Ilana, Vila en Yva. Arendstraat, Gennep.

JUBILEUM

Dit keer gaan onze felicitaties naar

**ANDRÉ EN NELLIE
VAN DER STEEN-KÖNINGS**

die 8 december jl. 60 jaar getrouwd waren. Die dag zelf gaf ook Burgemeester Hans Teunissen acte de présence en feliciteerde het diamanten paar namens de gemeente Gennep.



RESULTATEN RABO CLUBSUPPORT 2021

De Rabobank versterkt clubs met kennis, netwerk en geld. Iedereen verdient namelijk een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn.

Als lid van de Rabobank kon je daarom tussen 4 en 24 oktober weer je stem uitbrengen op je favoriete club. Aan de hand van het aantal behaalde stemmen per club, werden er weer mooie bedragen uitgekeerd. Er is dit jaar **€ 13 miljoen** verdeeld over **30.000** clubs en verenigingen in heel Nederland. Hiernaast vind je de **top-10** van de bedragen die Gennepse clubs hebben mogen ontvangen.



Rabobank

Rabo ClubSupport

Samen vieren we de winst

Jong Nederland Gennep	€ 566,47
KBO St. Norbertus	€ 566,47
Gennepse Vastelaovendclup 't Bombakkes	€ 546,94
IVN Maas en Niers	€ 494,85
Flamingo's Volleybal	€ 488,34
Kinderboerderij Gennep	€ 455,78
Harmonie Unitas et Fidelitas	€ 423,23
SV Vitesse'08	€ 397,18
Basketbalvereniging Gennep Cougars	€ 332,07
Vrienden van Norbertus	€ 325,56

Het bedrag dat vv Achates uit Ottersum mocht ontvangen, willen we je, gezien het grote aantal lezers van 'De Gennepenaar' aan de andere kant van de Niersbrug, ook niet onthouden. De Ottersumse voetbalvereniging ontving maar liefst: € 1145,97, en dat is meer dan de Gennepse nrs. 1 en 2 samen kregen bijgeschreven. Dat geeft toch te denken...

Namens alle Gennepse (en Ottersumse) deelnemers aan 'Rabo ClubSupport' 2021;
bedankt voor het stemmen!



**Kan jij straks
blijven wonen?**

Met de **50Plus WoonTest** krijg je meer inzicht

**Past je woning bij je
toekomstige woonwensen?**

**Check 't in 5 minuten met
de 50Plus WoonTest en je
weet of je huis geschikt is
om in te blijven wonen.**

**Vul de test in op
[rabo.nl/woontest-50plus](https://www.rabobank.nl/woontest-50plus)**

Een aandeel in elkaar



Rabobank

BLACK FRIDAY, KOOPZONDAG EN CYBER MONDAY

GENNEP (MvM) – De week voor Pakjesavond was er weer de traditionele Koopzondag in Gennep. De Zwarte Pieten en de nodige Black Friday-aanbiedingen sierden het straatbeeld in het centrum van Gennep, maar de opkomst van winkelend publiek liet wat te wensen over. En dat terwijl december toch de feestmaand bij uitstek is en daarbij horen dan natuurlijk ook de nodige cadeaus. Oorzaak? Slecht weer, geen advertenties, posters of i.d. om de Gennepenaar te wijzen op deze Koopzondag én het massaal online shoppen voor Sinterklaas en Kerst!

De afgelopen week(en) heb ik me groen en geel geërgerd aan -de een nog verschrikkelijker dan de ander- reclames over Black Friday en Cyber Monday en dan met name de online verkoop. Daarover hadden we hier zo'n 9 jaar geleden nog nooit gehoord, toch schreef Sjang Noy toen al in maandblad 'STRAKS' over het inkopen doen voor Pakjesavond in vervlogen tijden en dat het er destijds nog heel anders aan toe ging. Struin mee door de Niers-, Zand- en Spoorstraat van weleer, op zoek naar Sinterklaascadeaus voor het hele gezin...



HEERLIJK AVONDJE IS GEKOMEN

Voordat het echter zo ver is, gaat er nog het een en ander aan vooraf. Althans bij ons thuis vroeger. Wat wil je ook met negen kinderen. En iedereen, ongeacht de leeftijd, verwacht die avond of de volgende morgen iets uit te mogen pakken. Dat was toen niet anders als vandaag de dag. Alleen, toen was er (gelukkig) nog geen internet, minder folders, geen koopzondag maar wel meer koopavonden waar graag en gretig gebruik van werd gemaakt. Van Blokker, Bart Smit en hoe ze ook allemaal mogen heten, hadden we nog nooit gehoord. Mijn moeder ging 's avonds op pad in de Niersstraat, Zandstraat en Spoorstraat. En als ze dan een paar avonden op pad was geweest, had ze "de kraom bèj mekaor". Wa vönne kraom?

Dat begon bij 't Hoekje van Piet Mooren. Toen wij, de jongens, wat groter waren, werd een elektrische trein gekocht. Die was



voor ons allemaal. Als ik me goed herinner was het een Märklin en om de zaak wat aan te kleden, kregen we samen ook nog een Faller bouwpakket waarmee we diezelfde dag nog een stationnetje bouwden. Mijn zusters kregen wat voor in het poppenhuis, spiegeltjes en kralen en die werden gekocht bij Theunissen de Go.lde of Novita en dan kon je er niet omheen bij de andere familie ook nog wat inkopen te doen.

Bij tante Pau in de Zandstraat bijv. Vanaf het moment dat ik mee mocht, waren dat onvergetelijke avonden. De eerste keer was december 1963. Mijn moeder kon moeilijk een keus maken, tot dat Thei (Basten), staande achter de toonbank met zijn duim naar iets onduidelijks achter hem wees en, mijn moeder aankijkende, vroeg: "Is da niks?" "Moeilijk te zien als je er zo voor blijft staan" hoor ik mijn moeder nog zeggen en op hetzelfde moment klinkt van achter: "Wie is daor?" "Bets Nuy" antwoordt Thei, nog steeds even onbeweeglijk staande voor wat hij ons als ideaal cadeau dacht aan te kunnen smeren. "Oh, Bets van Jan van o.nze Grad, ziede gèj da, komt d'r èkkes ien, lu.ste koffie? DOOR wou net 'n kan koffie zètte!" En dan werd het laat die avond. Gennep werd tegen het licht gehouden, het laatste nieuws van commentaar voorzien en zo kwamen we dan letterlijk en figuurlijk bepakt en bezakt thuis. In dit geval was het laatste nieuws echt nieuws.

Tante Pau had gehoord dat de buurman AH, de huur was opgezegd door tante Bet want een van de jongens wou in "de Posthoorn" een



Lees verder: pag. 9



KERSTKOOPZONDAG! 19 DECEMBER IN GENNEP

Kom lekker kerstshoppen in het sfeervol versierde centrum van Gennepe! Alles wat je nodig hebt voor fijne feestdagen vind je gewoon in Gennepe: kerstcadeaus zoals speelgoed, boeken, sieraden, parfum, lingerie, electronica, kleding en kerstversieringen. Maar ook als je geen cadeaus zoekt kun je zelf nog lekker shoppen voor b.v. een feestelijke outfit en mooie interieurartikelen. In de cafés en restaurants kun je terecht voor nog meer gezelligheid! De December Actie is nog in volle gang: tot en met 31 december krijg je bij besteding van €5,- een spaarzegel en maak je kans op prachtige prijzen! De winkels zijn geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Kom ook genieten in het centrum van Gennepe!

Kijk ook eens op www.visitgennepe.nl en volg @visitgennepe op facebook en instagram





nieuwe zaak beginnen. En nu ging het gerucht dat AH bij Heinz Kersten bezig was want die ging stoppen met zijn SPAR winkel.

Groot nieuws natuurlijk want dat was bij ons aan de overkant en op een AH zaten we daar echt niet te wachten. Al helemaal niet omdat Jan Linders in diezelfde maand iets verderop zijn eerste supermarkt zou openen in het pand van Vadje Beckers.



De advertenties van de Wapentjes Winkeliers in de M&N-bode besloegen in die tijd meerdere pagina's, mede dankzij de onuitputtelijke inzet van voorzitter Henk van de Lest, die er niet voor schroomde dagen lang,



verkleed als Sinterklaas, de leden te bezoeken en samen met hen op de foto te gaan.



Overdag, als van de rest iedereen naar school was, werd er snel hier en daar bij de kledingwinkels het e.e.a. bij elkaar gehaald. Favorieten in die tijd: sokken, hemden, pyjama's en wollen sjaals of mutsen. Altijd wel praktische cadeaus want voor de show en de shit, zoals mijn vader zei, was geen geld. Mijn meest praktische cadeau in die tijd: een paar moffen. Neen, niet die waar u nu aan denkt. Ik zat in die tijd in Boxmeer op school en mijn moffen van Fietse Mat, waren buitenmodel handschoenen die net achter het handvat aan het stuur vast zaten. Pakte je het stuur vast, kreeg



je zo geen koude handen en evenmin koude onderarmen; ze gingen tot ver over het einde van de mouw. Toen Wim Bartels er een jaar later door zijn moeder een paar konijnenvellen in liet naaien, was ik helemaal de koning te rijk!

J.N.

Tot slot een adviers voor jou als consument (én ondernemer) uit Gennep: klap die laptop dicht en **"Koopt Gennepsche waar, dan helpen wij elkaar!"** Hopelijk kunnen we in Gennep zondag 19 december -geheel coronaproof- 'wèr óvver de kóp loope' tijdens de sfeervolle Kerstkoopzondag. Samen zorgen we er zo misschien voor dat de volle winkelstraten van weleer terugkeren en de leegstand in de Limburgse winkelcentra niet nóg erger wordt!





Ook een persoonlijke Kerst- of Nieuwjaarskaart laten printen?

Je familie of vrienden -juist in deze tijd- Fijne Feestdagen en een gelukkig, maar bovenal gezond Nieuwjaar wensen, dat is natuurlijk het allerleukste via een zelf ontworpen, persoonlijke Kerst- of Nieuwjaarskaart!

Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden... zoals bijv. onze bijzondere papiersoorten!

De feestdagen zijn al duur genoeg. Daarom regelen we niet alleen het ontwerp en drukwerk, maar ook de postzegels.

Bij ons kost een decemberzegel slechts € 0,80*



*1 zegel per bestelde kerstkaart.



PRINTMARKT

print | design | communicatie

PRINTMARKT

De Poel 12
6591 BV Gennep

0485-51 83 48

info@printmarkt.eu

www.printmarkt.eu

LANGS 'S HEEREN WEGEN: GOD IN DE GROT

Wat: De Franse Kapel

Waar: Sibbergroeve, Sibbe

Wanneer: 1791

Waarom: Schuilkerk

Verlicht met kaarsjes ziet zo'n grot er heel sfeervol uit. Het is heel begrijpelijk waarom ze een paar kilometer verderop in Valkenburg in een vergelijkbare mergelgrot al vanaf half november Kerstmis vieren. Zo diep onder de grond valt het niet op dat de buitenwereld nog helemaal niet in de stemming hiervoor is. Maar gelukkig straalt je

niet in elke Limburgse mergelgrot de kerstkitsch tegemoet. Sommige ademen een veel ingetogener sfeer. Zoals deze in de Sibbergroeve in Sibbe, de enige groeve in Nederland waar nog actief mergel gewonnen wordt.

Anders dan het vredige plaatje doet vermoeden, is het in deze grot niet altijd zo feestelijk geweest. Natuurlijk, die kaarsjes doen het goed op de foto. Maar de reden waarom er in de mergelwand van deze grot een altaar is uitgehouwen, is heel wat min-

der romantisch. Op de grens van de 18e en de 19e eeuw werd het huidige Limburg bezet door Franse troepen. Opgehitst door de idealen van hun revolutie moesten ze niets meer van de Kerk en haar bedienaren hebben. Zeker als die weigerden om een anti-kerkelijke eed af te leggen. Menige priester in het Limburgse heuvelland die trouw aan de Kerk wilde blijven, nam samen met zijn parochianen zijn toevlucht tot een van de vele mergelgrotten. Diep onder de grond kon in geïmproviseerde schuilkerken zoals deze, de heilige mis gevierd worden. Volgens kenners moeten er heel wat van die ondergrondse kerkes zijn geweest.

Ook tijdens latere oorlogen boden de grotten een veilige schuilplaats aan mensen die moesten vluchten voor het oorlogsgeweld. In de laatste oorlogsdagen van 1944 zochten in deze grot in Sibbe minstens driehonderd mensen een veilig heenkomen. Ook toen werd bij dit altaar gebeden. Vast ook bij kaarslicht, al zal dat niemand in

die bange dagen daar als sfeervol hebben ervaren. Het was bittere noodzaak. Diverse opschriften op de wand getuigen daarvan. "We leven nog," heeft iemand er met houtskool op gezet. Overlevenden vertelden later dat ze zelfs onder de grond het afweergeschut boven hun hoofden konden horen. Niks geen Glühwein of jingle bells. Wel dankbaarheid voor een veilige schuilplek.

Iconisch zijn de zwart-witfoto's die af en toe opduiken van de nachtmis die op 24 december 1944 in een soortgelijke kapel in de Sint-Pietersberg in Maastricht werd gevierd. Deze maand 77 jaar geleden, boden de Limburgse mergelgrotten een tijdelijk veilige haven voor enkele honderden Amerikaanse geallieerde militairen, die ver van huis toch heel even Kerstmis konden vieren. Een kort moment van vrede, voordat een aantal van hen weer naar het front in de Ardennen werd gestuurd.





Notariaat Gennep
"De Gennep Molen"

Notariaat Gennep
Niersweg 1, 6591 CT Gennep
Postbus 44, 6590 AA Gennep
T +31 (0)485-550878
info@notariaatgennep.nl
www.notariaatgennep.nl



PETER GRAAT
tuinontwerp & advies

www.petergraat.nl | info@petergraat.nl




tand prothetische praktijk Driessen

Zwarteweg 51A
6596 AE Milsbeek

Tel.: (0485) 383852

Mobiel: 06-48576493

E-mail: info@jdriessen-tandtechniek.nl

Website: www.jdriessen-tandtechniek.nl

- Specialist in het vervaardigen van uitneembare gebitsprothesen
- Reparatie van gebitsprothesen
- Nieuwe gebitsprothesen
- Advies
- Bemiddeling vergoeding zorgverzekering
- Klikgebit

Wat is uw huis waard?

Gratis waardebepaling.
Bel. 0485-820202



Hans de Makelaar
hansdemakelaar.nl



- Metselwerk
- Tegelwerk
- Timmerwerk
- Loodgieterswerk
- Sanitair
- Complete badkamers
- Vloeren

Raymond Janssen
06-22545413

HOEZO VRIJE TIJD

30 REGIONALE VRIJETIJDKUNSTENAARS IN MUSEUM HET PETERSHUIS

GENNEP. (AK) Dat er veel creatieve talenten in onze regio wonen, blijkt uit de expositie "Hoezo Vrije Tijd". Bij Museum Het Petershuis is een gevarieerde collectie kunstwerken van 30 regionale vrijetijdskunstenaars te zien. De indrukwekkende verzameling eigentijdse kunst, speciaal gemaakt met het oog op deze expositie, zal museumbezoekers versteld doen staan van het hoge niveau dat is geleverd door deze streekgenoten.



Uit alle aanmeldingen werden dertig kunstenaars geselecteerd op basis van het werk dat zij eerder hadden gemaakt. Het museum heeft hen gevraagd een nieuw werk te maken rondom het thema "Historie en omgeving van Gennep". Dat heeft geresulteerd in een verrassend mooie expositie, samengesteld uit heel divers werk, met schilderijen, keramiek, stenen beelden, vilt en mozaïek.

De expositie 'HOEZO VRIJE TIJD' is nog t.e.m. zondag 30 januari 2022 te zien in Museum Het Petershuis, Niersstraat 2 in Gennep. Openingstijden: woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 13.30 en 16:30 uur. De toegang is vrij; er wordt een donatie gevraagd waarvan u zelf de hoogte bepaalt. Vanzelfsprekend gelden in het museum de actuele coronavoorschriften. Meer informatie is te vinden op www.museumhetpetershuis.nl.



WORDT HET EEN WITTE KERST... OF MISSCHIEN TOCH EEN RODE?

GENNEP. (MvM) De feestdagen staan weer voor de deur. Voor velen onder ons, de mooiste tijd van het jaar. Heerlijk lang tafelen met familie en/of vrienden en dat natuurlijk onder het genot van een goed glas wijn.

Maar, nu we de Kerstdagen hoogstwaarschijnlijk thuis zullen moeten vieren, omdat de horeca om 17:00 uur haar deuren moet sluiten, moeten we ook zelf voor het diner én de wijn zorgen...

We nemen je graag deze keuzestress uit handen en vroegen horecaondernemer en vinoloog in wording; Stefan Vloet, om ons een paar wijn-tips te geven voor de feestdagen.



EEN WITTE KERST?

Le Cabanon des Alexandrins Viognier



Een witte wijn van viognierdruiven, die voor het grootste deel afkomstig zijn van hooggelegen wijngaarden in de Ardèche, waar het klimaat continentaal is met relatief droge, warme zomers. De druiven ondergaan een koude schilnwerking en worden dan vergist in roestvrijstalen tanks. De wijn wordt gebotteld in het voorjaar na de oogst en heeft een alcoholpercentage van 13,5%.

Deze lichtgele en aromatische wijn, met witte bloemen, peer, perzik en limoen heeft een rijke, frisse smaak met verfijnde zuren en een mooie spanning. De afdrank is fris en mineralig.

SERVEERSUGGESTIE:

Een heerlijk en bijzonder aperitief, maar ook fijn bij gerechten uit de Oosterse keuken.

Je drinkt deze wijn al bij je Kerstdiner voor € 12,50 per fles. Bestel je direct een hele doos (à 6 flessen) krijg je 5% korting.

...OF TOCH EEN RODE KERST?

El Perdiguero Reserva



Een Spaanse, rode wijn van tempranillo-druiven die afkomstig zijn van wijngaarden die liggen op het plateau van Castilla León, op 800 meter boven zeeniveau. De bodem is relatief rijk aan klei en kalksteen. De druiven worden ingeweekt voor maximale extractie, gekneusd en vergist op RVS cuves. De most wordt regelmatig overgepompt. De wijn rijpt 18 maanden op nieuw Europees en Amerikaans eiken. Na botteling verblijft de wijn nog 18 maanden in de kelders.

Met een alcoholpercentage van 14,0% en een diep robijnrode kleur is dit een krachtige en intense wijn met aromas van rijp rood fruit, chocolade, vanille, kokos en mokka. De smaak is krachtig maar ingetogen, met een lange en expressieve afdrank.

SERVEERSUGGESTIE:

Een onweerstaanbare begeleider van rood vlees, wild en harde kazen. De perfecte wijn voor bij het Kerstdiner!

Deze heerlijke rode wijn kost € 12,25 per fles. Ook hiervoor geldt, bestel je een doos (à 6 flessen) krijg je 5% korting.

Deze aanbevolen wijnen zijn te bestellen op de website van Vloet Wijn, www.vloetwijn.nl en tijdens openingstijden verkrijgbaar bij AARD, Zandstraat 55, Gennep. Uiteraard ook leuk als cadeau voor onder de Kerstboom. Het team van AARD voorziet deze wijnen graag voor u van een mooie cadeauverpakking.

Om die wijn hoef jij je in ieder geval geen zorgen meer te maken. Nu alleen nog een heerlijk Kerstdiner samenstellen en ook Kerstmis 2021 wordt onvergetelijk!



STEUN JCV DE COLORADOKEVERS TIJDENS DE JAARLIJKSE OLIEBOLLEN-ACTIE!

GENNEP. De laatste 2 dagen van het jaar staan voor het bestuur van Jeugdcarnavalsvereniging 'De Coloradokevers' traditiegetrouw in het teken van de oliebolvenverkoop. Al vanaf 09:00 uur kun je dan terecht op het Europaplein voor de (zeggen ze zelf) allerlekkerste oliebolven van Gennep e.o.



Voorzitter Robby van den Hoogen en Jeugdprinses Nikki I (Barts) afgelopen jaar, tijdens de corona-proof oliebolvenverkoop. Foto: Ilimburg

De opbrengst komt ook dit jaar weer volledig ten goede van de Gennepse Jeugdcarnavaal en en dat komt maar wat goed uit! JCV De Coloradokevers bestond afgelopen carnavalsseizoen namelijk 6x11 jaar, maar corona gooide roet in het eten, waardoor de viering van dit jubileum is uitgesteld naar januari 2022. Hopelijk kan het dit seizoen wél plaatsvinden! Mede dankzij jouw bijdrage zijn zij in staat om er een spetterend jubileum van te maken voor de jeugd uit Gennep, van klein tot groot!

Oliebolven 11 stuks voor € 7,- **Krentenbolven** 11 stuks voor € 8,-

**Wegens succes herhaald:
BEZORGSERVICE
(contant afrekenen!)**

Kom dus voor die lekkere oliebolven en krentenbolven op donderdag 30 of vrijdag 31 december naar het Europaplein in Gennep!

T/m donderdag 30 december 2021 is het ook mogelijk uw bestelling van tevoren door te geven. Dat kan per mail aan: decoloradokevers@gmail.com / robbyjozet@home.nl of door te bellen / appen naar **06-13229560**. Desgewenst bezorgen ze je bestelling ook bij je thuis! Vrijdag 31-12-2021 worden er geén bestellingen meer aangenomen via mail/app of telefoon.

GEEN OLIEBOLVEN-FAN EN TOCH DE JEUGD STEUNEN?

Woensdag 17 en donderdag 18 november gingen 'De Coloradokevers' weer met een collectebus langs de deuren. Heb je de Gennepse carnavalsvereniging gemist, maar wil je wel graag een financieel steentje bijdragen aan de organisatie van de Gennepse jeugdcarnavaal. Koop dan je oliebolven voor oudjaarsavond of nieuwjaarsdag tijdens de jaarlijkse oliebolven-actie op het Europaplein. Geen fan van oliebolven, maar toch een bijdrage doen? Dat kan natuurlijk ook. Scan de QR-code en maak je donatie over t.b.v. 'De Coloradokevers'.



De Coloradokevers bedanken iedereen voor zijn/haar bijdrage en hopen een mooi Jubileumjaar tegemoet te gaan!

FIJNE FEEST-DAGEN

CODE
BLAUW

- RESPECT
- FATSOEN
- MANIEREN
- VROUWVRIENDELIJK
- HART VOOR ONZE INWONERS

RAADSLID!

Wij wensen u
fijne feestdagen en
een gelukkig 2022!



Veldsink Adviesgroep Gennepe

Spoorstraat 121
6591 GS Gennepe
T 0485 - 36 16 23
E gennepe@veldsink.nl
I www.veldsink.nl



RegioBank De buurtzame bank.
Zelfstandig Adviseur

VOOR ONDER DE BOOM...

Onder deze titel schreef pastoor Brouwers uit Voerendaal enkele jaren geleden een artikel voor zijn parochiebode. Voor de ouderen onder ons een zeer herkenbaar verhaal, want nostalgisch, maar belangrijker: het laat zien waar het bij het kerstfeest echt om gaat.

Er stond bij ons thuis geen kerstboom. 'Dat is iets voor protestanten!', zei mijn vader. Maar ik denk eigenlijk dat mijn vader er vlak na de oorlog zijn geld niet aan wilde uitgeven. Bij mijn opa stond wel een den in de kamer met echte kaarsjes op wiebelende takken. Ernaast stond een emmer water, voor geval dat! In de takken staken chocolade kransjes. Elk kind dat op bezoek kwam mocht een kransje plukken, maar we hoopten natuurlijk, dat de boom in de fik zou gaan en we er de emmer water, in de goede kamer, over mochten uitgooien. Op het dressoir stond een kerststal. Die werd elk jaar opnieuw gemaakt. Verfrommeld rotspapier werd om een margarinedoos geplakt. Het papier maakten we zelf met plakkaatverf. Overdag bezochten we de kerken van Maastricht om kribjes te bezichtigen. Thuisgekomen zat de kamer vol grote mensen die over de oorlog praatten.

Veel is er sindsdien veranderd. De stal kreeg concurrentie van de tv. Het evangelie van Assepoes. Kribjeskijken van Ikea. Het konijn moest het opnemen tegen tapas en barbecue. Het familiebezoek verloor 't van facebook. Kerst is gereduceerd tot reeën en arrensleeën.

Godsdienst is uit! In één mensenleven is bijna alles veranderd. De manier waarop we praten over de dood. Vroeger werd de dood zelfs door de dokter het liefst verzwegen. Kinderen krijgen was een zware last omgeven door gevoelens van schuld.

Vakantie was een weekje logeren, op de fiets, met één stel ondergoed, en de Kingatlas als routeplanner. In plaats van merkkleding kwam er elk jaar een naaister die de kleren aanpaste aan de kleinere broers. Wat is het dan heerlijk, om in al dat verwarrend tumult weer een kerstboom te zien. Om een kaarsje aan



Het verhaal vertelt me, dat de geboorte heilig is.

te steken en de geur van paraffine- en dennen te ruiken, om een konijn op z'n Maastrichts op je bord te krijgen en te horen: 'In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling gehouden moest worden.' 'Jozef ging naar de stad van David, samen met Maria, die zwanger was.' Het is een eenvoudig verhaal over de geboorte van een kind, temidden van het rumoer van oorlog, vluchtelingenkampen en CO2. Het verhaal heeft mij mijn hele leven begeleid.

'Zij bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er geen plaats was in de herberg.' Dat is een constante in mijn leven. Geen dogma, geen grondwet, geen hymne, geen vlag, geen natuurwet, maar dit verhaal over een geboorte.

Niet die van mij, maar van dat kind in Bethlehem. Het verhaal vertelt me, dat de geboorte heilig is. Een geheim van het Licht. De nachtelijke stilte wordt gevuld met muziek uit de hemel. De geboorte van dit kind zet de klok even stil. De evolutie houdt de adem in. Soldaten staken hun gevecht. Het leven is meer dan stom

toeval. Het is meer dan een mens kan bedenken. Het is meer dan we hebben verdiend. Het is heilig als de engelen, mooi als een sprookje, het laat me verbijsterd en gelukkig achter, het dwingt eerbied af.

Ik zing en hef het glas!
Eer aan God in de hoge!

KERSTSTAL & KRUISEN

Een pastoor vroeg op de kleuterschool voor een kerstspel: 'Wie van jullie wil Jezus zijn?'

Na enig nadenken stak een kleuter de hand omhoog en vroeg aarzelend: 'Die van de kribbe of die van het kruis?'



GENNEPS GEWIEKSTE VERZET NAAR MAART!

GENNEP. (MvM) - Zaterdag 12 november zou de 3^e editie van Stadskwis Genneps Gewiekste plaatsvinden. Maar helaas kon door het oplopende aantal corona-besmettingen de 'ouderwets gezellige' kwisavond toen geen doorgang vinden. En dat terwijl de 62 teams zich hier zo op hadden verpest! Gelukkig had de organisatie snel een nieuwe datum gevonden, maar ook dat bleek geen haalbare kaart. Maar er is hoop en Kim, Sjuul, Yvonne, Lilian, Ton en John blijven optimistisch. De Stadskwis is nu verplaatst naar zaterdag 12 maart 2022 en de organisatie heeft er zin in!



Hopelijk blijven de teams die zich hebben opgegeven voor deze spannende kennisstrijd er ook zin in hebben, want van hen wordt verwacht ook de komende weken de mail en social media in de gaten te houden, want er kunnen zo maar nog opdrachten voorbij komen. Hou je gewiekst!

De datum voor de feestavond met de uitreiking van de 'Gewiekste Bokaal' aan het meest gewiekste team, is vastgesteld op (geen grap) 1 april 2022.

Uiteraard houdt de organisatie de maatregelen nauwlettend in de gaten en bekijken ze ter zijner tijd of dat de kwis en feestavond dan eindelijk wél echt door kunnen gaan.

NIEUWS VAN DE KERSTTOCHT IN GENNEP-ZUID

GENNEP. (LH) Met veel pijn en moeite heeft de organisatie besloten de voor dit jaar geplande Kersttocht in Gennep-Zuid niet door te laten gaan.

Daarvoor zijn verschillende redenen aan te geven en de belangrijkste daarvan is toch wel dat er niet genoeg vrijwilligers zijn om de tocht te organiseren. Een ander groot struikelblok op dit moment is de corona pandemie. Hierdoor kan de tocht niet georganiseerd worden zoals wij dat graag zouden willen. Het hoofddoel van de Kersttocht nl. is om zoveel mogelijk mensen samen te brengen en samen te laten genieten van een magische dag/avond. En dat is onder deze omstandigheden niet mogelijk! Voor 2022 staat ons een nieuwe uitdaging voor de Kersttocht te wachten. Als er geen nieuwe vrijwilligers bij komen die taken gaan overnemen, dan vrezen wij dat dit het einde van de Kersttocht in Gennep-Zuid betekent. Wij hopen dat het niet zo ver niet zal komen. Wilt u zich inzetten om de Kersttocht in Gennep-Zuid te behouden en samen te werken aan het mooiste evenement van Gennep-Zuid, neem dan contact met ons op via mail info@kersttocht-gennep.nl of telefonisch: 06-3621-9117.

Wij wensen iedereen gezellige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezellig en gezond 2022!

Stichting Kersttocht Gennep

Wij zijn niet de enige leverancier voor kantoorinrichting en supplies... maar wel een om efficiënt kennis mee te maken!

**MAASSTAD
UW GENNEP V.O.F.**

Pr. Bernhardlaan 2, Gennep
T (0485) 51 76 24
www.maasstadgennep.nl


MingMen
chinese geneeswijzen - natuurgeneeswijzen

Monique Rutten-Janssen
Dr. Nolenstraat 10 - 6591 ZL Gennep
T (0485) 51 85 23
info@praktijkmingmen.nl
www.praktijkmingmen.nl


Nicole Geutjes
Uitvaartzorg



Oók als je verzekerd bent bij Dela, Monuta of Yarden kan ik de uitvaart voor je regelen.

Persoonlijk, betrokken en uniek...

E contact@nicolegeutjes.nl T 06 18 90 40 10 (dag en nacht)
www.nicolegeutjesuitvaartzorg.nl T 06 48 26 26 63

Maak nieuwe herinneringen met uw oude sieraden

Lever uw oude goud bij ons in!



NIEUW
Maak een nieuw sieraad van uw oude gouden sieraad.

INRUILEN
Ruil uw oude gouden sieraad in voor een nieuw sieraad of contant geld

JUWELIER
VAN ARENSBERGEN
GENNEP - MALDEN

CORONA TOCH ERGENS GOED VOOR GEWEEST!

GENNEP.(JN) Ik draai er geen doekjes om, maar een paar weken geleden heb ook ik corona gehad. Dacht in eerste instantie aan een griepje, verkoudheid of zo, want ja, ik was toch gevaccineerd. In augustus in Boxmeer de JANSSEN prik laten zetten, lekker op vakantie geweest en wat kan je dan nog gebeuren.

Wat die vakantie betreft: aan de laatste jaren heb ik slechte herinneringen. Dat begon zo'n jaar of vijf geleden toen ik last kreeg van mijn rechterknie. Via de huisarts een spuit (cortison) laten zetten in Mill, het jaar daarop weer een en op het moment dat ik, een paar dagen later, de vliegtuigtrap afdroop, schoot het weer in mijn knie. Een helse pijn, die maar niet overging. Wat ik ook deed, tel. consult in Mill, tabletten en zo, de pijn ging niet weg. Weer naar de huisarts en die verwees me, op mijn verzoek, door naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Ik had daar goede ervaringen mee en al snel na mijn telefoontje, had ik een afspraak. Onderzoek, door de scan, foto's gemaakt en jawel hoor, het kraakbeen was aan een kant wat versleten en daardoor ontstond die pijn. Het advies: uiteraard afvallen, veel fietsen en voor ik het vergeet, kreeg ook nog een spuitje in mijn knie. En die hielp. Totdat we een paar maanden later een weekendje weg gingen en wat denkt u? Heb amper thuis de voordeur achter me dicht getrokken en die knie begint weer op te spelen. Weekend naar de Filistijnen en maar weer proberen een afspraak te maken in de Radboud. Zo gezegd, zo gedaan en in juli dit jaar was ik eindelijk aan de beurt. Dezelfde riedel; onderzoekje, fotootje maken en ik kreeg uitleg dat er eigenlijk nog maar één oplossing was, een nieuwe knie. De arts legde me dat uit aan de hand van een tekening, heb hem tijdens dat tekenen wel gevraagd of hij "net zo goed/slecht opereerde als hij tekende", want dan wist ik het wel. Enfin, hij adviseerde toen maar geen operatie, maar in plaats daarvan weer een spuit. Heb ik geen nee op gezegd onder het

motto 'beter iets dan niets'. Nog geen twee weken later, weer hetzelfde liedje. Nadenken als ik de trap af wil, net als bij het afstappen van de fiets enz., enz.

CORONA

En dan krijg ik corona. Twee nachten behoorlijk hoge koorts, zo rond de 39,5 - 39,6, val 2 kilo af en voor ik het weet, pak ik als vanouds, de draad weer op. En dan, een paar dagen later bedenk

ik dat het in een keer wel allemaal erg gemakkelijk gaat. Loop zonder na te denken de trap op en af, sta zo op van de bank, kom als een 'jonge God, nou ja!' uit de stoel en ik voel dat ik niks meer mankeer. Voor zover ik ze zo mag noemen: heb hier natuurlijk 'de geleerden' naar gevraagd en wat is de bijna unanieme conclusie: 'jij hebt al die jaren last gehad van een bacterie die in de knie rondspookte en niet behandeld

werd. De hoge koorts, veroorzaakt door corona, heeft die bacterie uit jouw lichaam verdreven en daardoor kun je nu weer (bijna) alles met je knie'. En de conclusie van deze 'geleerde': 'ik geloof hierin'. Dit was geen geluk bij een ongeluk, maar gewoon enorme mazzel. Heb wel vorige week een paar kaarsjes aangestoken in de Mariakapel...



Het leven vieren.

En stilstaan bij de herinnering.



- Uitvaart regelen en verzorgen, opbaarmogelijkheden, afscheidsdiensten
- Catering op één van onze locaties
- Ruimte en respect voor persoonlijke wensen
- **Kleinschalig crematorium op Buitenplaats Zevenhuten Cuijk**
- **Plek voor herinnering in de regio**

Je vindt ons aan de Hollesteege in Boxmeer, op Zevenhuten in Cuijk en aan de Kleermakersgroes in Gennepe.

Dag en nacht bereikbaar via: 0485 52 11 11 of info@schrijen.com.

Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.

Onvergetelijk.

Prettige Feestdagen

...en ook in 2022
kunt u op ons rekenen!



STICHTING VRIENDEN VAN NORBERTUS



WENST BEWONERS EN PERSONEEL VAN
ZORGCENTRUM NORBERTUSHOF
EN KLOOSTERVERZORGINGSHUIS LIBERMANNHOF
ALSMEDE ALLE VRIJWILLIGERS EN ALLEN
DIE ONS FINANCIËEL GESTEUND HEBBEN
ALLE GOEDS VOOR VOLGEND JAAR

't Bombakkes wènst iedereen
en bizonder Vastelaovendseizoen,
ien goeie gezondheid!



wenst bezoekers, vrienden en vrijwilligers
gezellige feestdagen en een gezond 2022

Ook in het nieuwe jaar bent u weer van harte welkom
in ons gastvrije museum

Kinderboerderij Gennep
wenst u een
gezond en beestachtig 2022!



 www.kinderboerderijgennep.nl 

Het **CDA** Gennep
wenst u
fijne Kerstdagen
en
een gezond 2022 toe!



Ook dan zijn we er weer voor u.

...en veel woongenot in 2022
wenst



Wij wensen iedereen
Fijne Feestdagen
en een
Voorspoedig en Gezond 2022!



Jaaroverzicht 2021

Januari '21



Silhouetten van 22 Joodse Gennepeners vereeuwigd in Holocaust-monument.

februari '21



Carnaval vierden we thuis, gemaskerd, digitaal en met anderhalve meter afstand van elkaar.

Maar



Ook in Gennep zijn de eerste vaccinaties inmiddels gezet.

Juni '21



6 verschillende ooievaars beelden een vlucht uit en zijn boven de Zandstraat te bewonderen.

Juli '21



Limburg is in de ban van het hoge water, maar de meeste Gennepeners krijgen geen natte voeten!

Augustus

Bijna 120 met de openlucht Mariakapel a



Oktober '21



Hoewel hij er een week eerder stond dan normaal, vieren we weer Kermis!

Oktober '21



70 jaar Molukkers in Gennep

April '21

Hans Teunissen is een half jaar burgemeester van Gennep en deelt 9 Koninklijke onderscheidingen uit.



Mei '21

St. Norbertus van Gennep stichtte 900 jaar geleden de Norbertijnen kloosterorde.



Augustus '21

...nsen bezoeken ...mis bij de .../d Groes



September '21

Nieuwe rolstoelbus eindelijk de weg op!



September '21

Het Kind Expertise Centrum werd aan het begin van het schooljaar in gebruik genomen!



November '21

Zondag 14 november kwam Sinterklaas per bestelbus aan in Gennep!



December '21

Gennep viert Kerstmis!



Prettige Feestdagen

Wij wensen iedereen fijne

FEESTDAGEN

en een gezond

2022



Carnavalsclub voor 50 +
"de Waggelaars"

Fijne Kerstdagen en een muzikaal 2022
wensen u leden, vrienden en bestuur van



Bezoek ons nieuwjaarsconcert
op 2 januari om 11.00 in Pica Mare

► Fijne kerstdagen en
een gelukkig 2022!



Wij wensen iedereen
liefdevolle feestdagen en een gelukkig,
maar vooral gezond 2022 toe!



Het Genneps Vocaal Ensemble
laat *toch* van zich horen.



GENNEPS
VOCAAL
ENSEMBLE sinds 1961

De mannen van 'Het Vocaal' wensen u allemaal
Fijne Feestdagen en een Gelukzaam 2022.

Er kan zoveel meer dan u denkt.



DE
ZONNE
BLOEM

Onze vrijwilligers
verwelkomen u graag
als nieuwe gast!

De Zonnebloem afdeling Gennep
wenst u Fijne Feestdagen.

VOCALGROUP **GOLDIES** WENST U ALLEN
GEZELLIGE **KERSTDAGEN** &
EEN ZO **GEZOND** MOGELIJK 2022
MET ZOVEEL MOGELIJK MUZIEK !



VOCALGROUP **GOLDIES**
GENNEP

Voor meer informatie: www.vocalgroupgoldies.nl

PVDA GENNEP

WENST IEDEREEN

FIJNE FEESTDAGEN

EN EEN

GEZOND EN MOOI 2022



LOKAAL STERK

'KRIBKES KIEKE' IN NOORD-LIMBURG

Kerststallen uit collectie Museumpark Orientalis te zien bij 't RestaurantGilde van Kiste Trui

PLASMOLEN.(rm) Meer dan 1.000 bijzondere kerststallen heeft Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting in haar bezit. Een deel hiervan is te bewonderen tijdens Feest van Licht, tussen 18 december en 9 januari. Een ander deel is 'on tour' en te zien bij vijf restaurants in Mook, Molenhoek en Plasmolen. Samen vormen ze een mooie (wandel)route tijdens de kerstvakantie.

Het is inmiddels een traditie: het jaarlijkse Feest van Licht bij Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting. Met sfeervolle lichtroute, stiltepad, een groot kerstdiorama én een tentoonstelling van kerststallen uit de hele wereld. Het museum kan echter maar een klein deel van de omvangrijke collectie plaatsen. Zonde, dacht Richard Meeussen, uitbater van Herberg 't Zwaantje in Mook en hij zocht contact. Met als resultaat dat een kleine twintig kerststallen uit de hele wereld deze weken te bewonderen zijn bij vijf restaurants in de regio. Naast 't Zwaantje in Mook staan er ook kerststalletjes bij De Plasmolense Hof, de Pannekoekenbakker en Grand café De Mallejan (alle drie in Plasmolen) en Van der Valk in Molenhoek. Door de ligging van de restaurants vormen ze samen een mooie route. Richard: "Je kunt bijvoorbeeld door het bos van 't Zwaantje naar Molenhoek of naar Plasmolen lopen. En natuurlijk ook omgekeerd. Heerlijk, vooral in deze tijd." Bovendien willen de

restaurateurs op deze manier het Feest van Licht van Museumpark Orientalis figuurlijk in de spotlights zetten. Zichzelf letterlijk in de spotlights zetten, doet de organisatie zelf. Het museumpark is namelijk drie weken lang op een bijzondere wijze verlicht en biedt zo een uniek beleefprogramma voor jong en oud.



De deelnemende restaurants benadrukken dat iedereen welkom is. Ook als je niet uit-eten gaat, mag je bij de restaurants naar binnen lopen om te kijken. Check wel even de website van het betreffende restaurant voor de openingstijden. Feest van Licht in Heilig Landstichting is alle dagen geopend, ook tijdens de feestdagen.



Fijne feestdagen

Janine, Holger, Bram, Beppie, Mariëlla en John

VVD Gennepe

O DENNENBOOM, O DENNENBOOM

GENNEP.(MHK) Vanaf half december verschijnt de kerstboom in de straten en in onze huizen. Sparren en dennengroen worden versierd met gekleurde ballen, engelenhaar, slingers en kaarsen. Symbool van kerstmis. We vieren de geboorte van het kindje Jezus. Waarom eigenlijk op 25 december en waarom met dennen en sparren?



Osiris en de boom

Van oudsher waren (versierde en verlichte) dennen en sparren voor veel volken belangrijk bij verering van hun goden. Meer dan 1000 jaar vóór onze jaartelling plantten de Assyriërs (inwoners van Syrië, Irak, Iran) bij de aanbedding van hun godin Astarte sparren naast de altaren. Zij zagen in de vorm van die bomen de vingerwijzing naar boven, het rijk van de goden. In Babylonië versierde men sparren met beeldjes van zonnen, manen en sterren. In Egypte werden bomen versierd ter ere van Osiris, de god van de dood, de wederopstanding en de maan. In India vereerde men eind december de geboorte van de lichtgod.

In het oude Rome (700 jaar vóór Christus) werd de god Baal-Berith in december vereerd met het planten van dennen, waarbij men ook de Saturnaliën vierde, eigenlijk een midwinterfeest ter ere van Saturnus. Daarbij vierde men de terugkeer van de zon, gaf elkaar cadeautjes en liet slaven vrij. Rond het begin van onze jaartelling was dit midwinterfeest vervangen door de viering van de geboorte van de zonnegod Apollo (dies Natalis Solis Invicti) op 26 december. De Romeinse keizer Constantijn de Grote (AD 273-337), die zich in het jaar 312 bekeerde tot het christendom, bepaalde dat in het Romeinse Rijk voortaan de geboorte van Jezus gevierd moest worden op 25 december, een dag vóór het feest van Apollo. Hij bepaalde tevens dat de zondag een rustdag moest zijn en riep in 325 het Concilie van Nicea bij elkaar. In 354 vierden de christelijke Romeinen voor het eerst kerstmis.



Constantijn de Grote

MIDWINTERFEESTEN

In het oude Europa van vóór het jaar 1000 vierden de Germanen vanaf 21 december 12 dagen lang het Joelfeest, het feest van de terugkeer van het licht. De huizen werden met groenblijvende takken versierd en joelvuren werden ontstoken om de duisternis en de kwade geesten te verdrijven. De Kelten ver-

sierden hun bomen bij hun midwinterfeest met dode vogels. In de Middeleeuwen werd overal in Europa midwinter gevierd met het binnenhalen van takken die men daar tot bloeien bracht (Barbaratakken). Zij zorgden voor bescherming tegen het kwaad en stimuleerden de vruchtbaarheid. Later versierde men de huizen met groenblijvende takken van hulst, den, spar, taxus, buxus en laurier. In Silezië en de Elzas hing men koekjes, fruit en met olie gevulde walnootdoppen in de bomen.

Vanaf de 16e eeuw werden medio december overal in Europa sparren en dennenboompjes in de huizen gehaald en versierd met noten, appels, gebak en kaarsen. De stralende en versierde dennenboom, ooit symbool van het ontwaken van de natuur na midwinter, werd geleidelijk gekoppeld aan het feest van de paradijsboom en het vieren van de geboorte van Jezus.



Joelvuur

PARADIJSBOOM

In de vroege Middeleeuwen gebruikte men het mysteriespel als aanschouwelijk onderwijs om verhalen uit de Bijbel over te brengen. Daarbij werd van een Bijbelverhaal een toneelspel gemaakt, gezongen en gespeeld door geestelijken. Het mysteriespel was enorm populair, want voor de meeste mensen was de Bijbel een gesloten boek: de Bijbel kon alleen gelezen worden door priesters en geletterde mensen. In de late middeleeuwen (13e en 14e eeuw) werden de spelen uitgebreid met plaatselijke folklore en deden ook niet-geestelijken mee. De gilden kregen toen een belangrijke stem bij de opvoering en elk gilde stelde zich verantwoordelijk voor de verbeelding van een serie Bijbelverhalen. Het spelen van deze series was over heel Europa verbreid.



Mirakelspel in Assisi: geboorte van Jezus'

De mysteriespelen in de maand december richtten zich uiteraard op de komende kerstviering. Men begon al vroeg in de maand met spelen over de aankondiging van de geboortes van Johannes en Jezus en de volkstelling. Een heel belangrijk spel was vervolgens het Paradijsspel op 24 december, waarbij de val van Adam en Eva en hun verjaging uit het paradijs werd verbeeld. Die datum was gekozen omdat 24 december de naamdag van Adam en Eva is. In dat spel was een zogenaamde paradijsboom aanwezig die versierd was met appels en ouwel (de hostie die gebruikt wordt voor de eucharistie). Later versierde men die boom ook met noten en snoep. Op 1e kerstdag en de dagen daarna werden spelen opgevoerd over de geboorte van Jezus, de drie koningen, de kindermoord en andere verhalen. In de 16e en 17e eeuw werden de spelen ook buiten de kerk opgevoerd door de gilden en sindsdien werd de paradijsboom ook versierd met kaarsen als zinnebeelden van warmte en licht. Paradijsboom en versierde 'midwinterboom' versmolten met elkaar tot kerstboom.

De Pruisische koning Frederik de Grote vertelde in 1755 dat zijn ouders gouden appels in de kerstboom hingen 'om de kinderen een idee te geven van de paradijsappels.'



KERSTBOOM

In Nederland verscheen de versierde kerstboom voor het eerst rond 1850 in zondagsscholen en vrijzinnig protestantse gezinnen, terwijl die in rooms-katholieke kringen tot de Tweede Wereldoorlog als heidens afgewezen werd. Dat is veranderd in de afgelopen jaren. Nu staat er ook een kerstboom op het St. Pietersplein in Rome. Een versierde kerstboom in huis, op pleinen, in tuinen en straten is een traditie die niet meer weg te denken is.

Onder de kerstboom zal in rooms-katholieke kringen nog vaak een kerststal te vinden zijn (eigenlijk een stukje 'mysteryspel', dat ooit door Franciscus van Assisi is bedacht). Cadeautjes onder de kerstboom is van de laatste tijd. Hoewel...700 jaar vóór Christus deden de Romeinen dat ook al bij hun midwinterfeest.

MHK

CAECILIA UIT OTTERSUM

"Herders op de velden, zongen een nieuw lied..."

OTTERSUM.(DR) Hmm, dat is misschien het beste; met z'n allen het veld op, zingen tot onze hoofden er rood van worden en het tot ver te horen is.

Alweer Kerstfeest zonder koren die her en der hun lied laten klinken. We missen het. Ook koor Caecilia uit Ottersum had graag een begin gemaakt met een klein kerstoptreden. Maar voorzichtigheid blijft nodig. Wel waren we na de zomer begonnen met live repeteren. Niet in 't Swaantje' zoals gebruikelijk, maar in 'het Trefpunt' in Milsbeek. Daar kon ook de jaarvergadering van 2019/20 én 2020/21 plaatsvinden, waar aftredende bestuursleden en jubilarissen (een aantal 12,5 en één zelfs 40 jaar lid) hun verdiende aandacht kregen. Ook Peter Broekmans werd in de bloemen gezet: dit jaar 25 jaar dirigent van Caecilia!



O.a. Marie Louise Jacobs (40 jaar lid van Zangvereniging Caecilia) en Peter Broekmans (25 jaar onze vaste dirigent) ontvingen een oorkonde en royale bos bloemen.

Maar ja, dan zijn daar opnieuw die berichten over oplopende besmettingscijfers, veel zieke mensen en zeker bij ons in Limburg volle ziekenhuizen. Hmm, zingen? Behalve geweldig om te doen ook de oorzaak van veel rondvliegende aerosolen! We zijn verstandig en besluiten de repetities weer stop te zetten.

Hoe dan ook, Kerst wordt het, al is het wat stiller dan normaal. In gedachten zingen alle Caecilia koorleden, met hun dirigent Peter en pianist Alex, u lezer, en ook speciaal alle vrienden van Caecilia een **'Merry Christmas and a happy New Year'** toe!

HONDERD JAAR PELGRIMEREN

Maastrichtenaar Sjang Maassen nam in 1921 het initiatief om met een groep van ruim 400 pelgrims met de trein op bedevaart naar Lourdes te gaan. Dat was het begin van de 'Limburgse Bedevaart', die nu onder de naam 'Huis voor de Pelgrim' haar honderdjarige bestaan viert. Na de coronapauze wordt voorzichtig weer aan reizen gedacht.



Tekst: Matheu Bemelmans
Foto's: Huis voor de Pelgrim

Het is een frappante parallel tussen het begin van de bedevaarten naar Lourdes honderd jaar geleden en de huidige situatie. Ook in 1921 had de wereld net een ingrijpende pandemie achter de rug. Tussen 1917 en 1920 maakte de Spaanse griep miljoenen slachtoffers. Daarnaast had de Eerste Wereldoorlog reizen lange tijd onmogelijk gemaakt. Maar in 1921 durfden pioniers als Maassen het toch aan om vanuit Maastricht per trein naar Zuid-Frankrijk te reizen.

Dat was in die tijd een hele onderneming: met de stoomtrein en na een overnachting in Parijs ging de reis verder naar het zuiden. De tocht alleen al moet een ware pelgrimage geweest zijn. Daar komt nog bij dat buitenlandse reizen destijds zeker niet voor iedereen weggelegd waren. Het mag dus best bijzonder genoemd worden dat aan die eerste Limburgse Bedevaart naar Lourdes al 421 pelgrims deelnamen. De eerste groepsfoto, gemaakt op de trappen van de Rozenkransbasiliek in Lourdes, is zelfs bewaard gebleven.

Het bedevaartinitiatief sloeg aan en de reizen naar Lourdes werden een jaarlijks terugkerend evenement met steeds meer

deelnemers. In 1923 waren het er al 500 en in 1929 al zeker 1500, waardoor er meer treinen ingezet moesten worden. In die jaren werden ook voor het eerst zieke en bedlegerige pelgrims meegenomen.

De aantallen pelgrims bleven groeien en de organisatie rond Sjang Maassen werd steeds groter. Een aparte stichting 'Liefdewerk van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes' zamelde via zelateurs en zelatrices geld in om zieken een bedevaart te kunnen aanbieden. In de jaren dertig kwam er ook een vereniging voor mannen die als vrijwilliger mee naar Lourdes gingen om zieke pelgrims die op brancards lagen, te dragen: de zogeheten brancardiers.

Na aanvankelijke aarzelingen aan de kant van het bisdom vond de bedevaartorganisatie vanaf 1932 een warm pleitbezorger in de toen net benoemde bisschop Guillaume Lemmens. Hij was een groot Mariavereer-

verpleegkundigen en artsen om de zieke pelgrims te begeleiden. Langzaam ontstond er een professionele organisatie met betaalde medewerkers en een grote groep vrijwilligers die samen de bedevaarten vorm gaven. Lange tijd alleen per trein en later ook met het vliegtuig en de bus.

De laatste jaren is ook het aantal bestemmingen flink uitgebreid. Naast Lourdes kwamen ook reizen naar Rome, het Heilig Land en Santiago de Compostela - de grote christelijke pelgrimsoorden - op de agenda. Aangevuld met bedevaarten naar kleinere Mariabedevaartoornden als Banneux of andere heiligen die op een grote devotie mogen rekenen: Sint-Gerardus en pater Pia in Zuid-Italië, onze eigen Limburgse pater Karel in Ierland, maar ook iemand als de zalige Peerke Donders in Suriname. De deelnemers aan de reizen komen allang niet meer alleen uit Limburg, maar uit het



der en schrok er niet voor terug om tot op hoge leeftijd elk jaar de lange treinreis naar Zuid-Frankrijk te maken. De Limburgse kranten deden daar in die tijd jaarlijks trouw verslag van.

“Hoewel er de afgelopen eeuw in de Kerk en in de samenleving veel veranderd is, is het karakter van de bedevaarten nu niet veel anders dan honderd jaar geleden”

Tijdens de Tweede Wereldoorlog konden er begrijpelijkerwijs geen bedevaarten plaatsvinden. Pas in 1948 werd het weer mogelijk om opnieuw naar Lourdes te reizen. Steeds meer pelgrims, vrijwilligers en priesters namen aan de bedevaarten deel. Naast brancardiers kwamen er ook

hele land en zelfs daarbuiten. Om die reden is de naam 'Limburgse Bedevaart' een paar jaar geleden vervangen door 'Huis voor de Pelgrim'. De organisatie is nog altijd gevestigd in Maastricht, maar heeft tientallen contactpersonen in het hele land die lokaal pelgrims werven. Zo zijn er van oudsher grote Lourdesgroepen in Brabant, Noord-Holland en Twente. Tot aan het uitbreken van covid19 gingen er elk jaar een kleine vierduizend pelgrims met het Huis voor de Pelgrim op bedevaart. Begin vorig jaar viel het reisprogramma helemaal stil. Landen kleurden oranje of rood, grenzen gingen dicht en reizen .., zeker met oudere of zieke pelgrims - werd onmogelijk. Ook heel 2021 heeft er nog geen enkele buitenlandse bedevaart plaatsgevonden.

HONDERD JAAR PELGRIMEREN / RODE KRUIS GENNEP

Vanaf het voorjaar van 2022 hoopt het Huis voor de Pelgrim het normale reis-schema te kunnen oppakken met een reeks bedevaarten naar Lourdes en enkele andere pelgrimsoorden.

JUBILEUM

De geplande festiviteiten voor het 100-jarig jubileum zijn vanwege de pandemie noodgedwongen een paar keer verschoven. Hoewel er de afgelopen eeuw in de Kerk en in de samenleving veel veranderd is, is het karakter van de bedevaarten nu niet veel anders dan honderd jaar geleden. Dat geldt zeker voor de reizen naar Lourdes. Pelgrims gaan graag naar die bijzondere plek in de Pyreneeën om Maria te ontmoeten.

*Uit Bisdomblad 'De Sleutel',
najaar 2021*

LOURDES, WAAR DE HEMEL DE AARDE KUST!

Een stadje met 17.000 inwoners, gelegen aan de voet van de Pyreneeën en beheerd door een oude burcht. Er is een typische markt, enkele kleine ondernemingen, een bekende rugby-ploeg en het heel gewone leven van mensen. Het stadje gelijkt op heel wat andere plaatsen van Z-W-Frankrijk. En toch komen in Lourdes jaarlijks 5 miljoen bezoekers uit 150 landen. Lourdes is de tweede grote hotelstad van Frankrijk, met 360 hotels en 20 kampeerterrinen. Ieder seizoen worden zowat 7 miljoen postkaarten verstuurd! Souvenirwinkels en andere verkooppunten vindt u vooral langs de twee grote toegangswegen naar het heiligdom: zij zijn er nodig vanuit het verlangen om Gods genadigheid te doen kennen of niet te vergeten. Een wereldberoemd bedevaartsoord. Onder die vele bezoekers vindt men zowat 1 miljoen mensen die in diocesane of nationale groepen komen en er meerdere dagen blijven. Het zijn lokale christelijke gemeenschappen, verzameld rond hun bisschop en priesters. Het zijn mensen uit alle rangen en standen, jongeren, zieken... Zij zijn samen op weg gegaan om iets nieuws te beleven. Want men vertrekt niet om het even hoe op bedevaart. Men gaat naar een plaats waar iets is gebeurd, waar ook vandaag nog iets kan gebeuren, als we op onze beurt willen proberen te ontdekken welk diepe waarheid is, waar het hart van Lourdes is.

GENNEP. (jn) Toen zo rond 1950 door Dr. Gunneweg een lokale afdeling van het Ned. Rode Kruis werd opgericht, duurde het niet lang of de aspirant-leden stonden als het ware te trappelen om aan de slag te gaan. Net als zijn eerste mede bestuurslid zuster Kuiper. Kent u ze nog? Altijd op de fiets en vergezeld door die zwarte herdershond!

Er was trouwens genoeg 'werk aan de winkel'. Wat mij zo uit begin van de 60er jaren nog het meeste voor de geest staat was de eigen Gennepse ziekenauto met achter het stuur vader Johnny en op de bijrijdersplaats dochter Mimi van der Kamp. Die hebben heel wat ritjes Gennep-Nijmegen gemaakt in die tijd. Maar er was meer te doen.

Met de oorlog nog vers in het geheugen, dacht men nog steeds dat men op alles voorbereid moest zijn. En zo werden er allerlei praktische oefeningen gehouden die ook in de dagelijkse praktijk van pas kwamen. Verbinden, zwachtelen, mitella aanleggen en ga zo maar door. Ook aan de meer leuke/dankbare dingen werd aandacht besteed. En een van die dingen was het ziekenvervoer van de deelnemers aan de Limburgse bedevaart. Die werden dan her en der in Gennep thuis opgehaald, per ziekenauto naar het station van vertrek, meestal Maastricht, gebracht en natuurlijk bij terugkomst ook weer opgehaald. En dat was meestal 'liefdewerk'. Een geringe vergoeding, en natuurlijk het bekende schou-

derklopje. Alleen... één keer per jaar werd er een grote oefening gehouden (tegenwoordig heet zoiets teambuilding!) en die was óf in het Heijense Bos (drie-vijvers) of op de Plasmolen. Van die eerste vond ik via Mies Mooren nog een foto uit 1958 die ik u hier niet wil onthouden.

Met zo'n ritje naar Maastricht gingen meestal ook nog andere Gennepenaars mee die als vrijwilliger behulpzaam waren om zo'n bedevaart tot een succes te maken. Zo is koster Adriaan Trienekens ontelbare keren mee naar Lourdes geweest als brancardier en Mies Mooren maar liefst 19 keer als plaatsvervangend hoofd huishoudelijke dienst. Kom daar vandaag de dag nog maar eens om.



Adriaan Trienekens

Mocht uw belangstelling gewekt zijn en u wilt meer weten over de Limburgse bedevaarten, kijk dan ook eens op www.huisvoordepelgrim.nl



Tableau de la troupe van de afd. Gennep van het Nederlandse Rode Kruis in 1958, tijdens een oefening in Heijen bij de Drie Vijvers. Staand v.l.n.r. Dr. Gunneweg, Thé van Megen, Jan Weijers, Theo Nogarede, Jan van Beers, Leo van Schaijk, Hip Oldenhof, Roosenboom, x, x, Bart Helmond en Max de Wolff. Zittend: Fons Dorrestein, Thea de Wolff, Mies Mooren, Tiny Cup, x, Lidij Beckers, Velemans en juffrouw Paes.

ALLERZIELEN 2020-2021

Tijdens Allerzielen 2021 hebben wij de overledenen van beide parochies herdacht.

Parochie H. Martinus

18-12	Zus Swertz-Bons	90j.
03-02	Toos Graat-Kroon	81j.
22-02	Bert Könings	82j.
23-02	Jan Reintjes	84j.
02-03	Piet Giesbers	84j.
26-04	Willy Sanders-Nagels	62j.
16-05	Annie Geulen-Drissen	82j.
21-05	Riet Janssen-Willems	92j.
03-06	Jacob van Tankeren	92j.
26-09	Cato Linders-Ponjée	89j.
26-09	Fer Pijls	83j.
29-09	Cis Kamps-Ebbers	82j.
03-10	Mien Geurts-van Tol	97j.
08-10	Toos van Bergen-Peeters	90j.

Parochie H. Norbertus

04-12	Hannie Bultjes-Martens	85j.
19-12	Theo van de Logt	81j.
22-12	Koos van der Waart	85j.
23-07	Ger Kok-van Elsbergen	85j.
14-09	Chris Cornelissen	75j.
27-09	Willy Janssen-Nieuwkamp	93j.

PAROCHIEGEMEENSCHAP:

Parochie H. Martinus,
Martinushof 2 Gennep
T (0 485) 5118 88
info@parochie-martinus-gennep.nl
K.v.k.nr.: 74882546
Kerkbijdrage: NL95 RABO 0135 0361 19
Andere bet.: NL74 RABO 0135 0353 33

Parochie H. Norbertus
Norbertplein 1 Gennep
T (0 485) 51 51 00
kerk@norbertusparochie.nl
www.norbertusparochie.nl
K.v.k.nr.: 74882643
Kerkbijdrage: NL61 RABO 0140 6106 42

Kosten misintenties:

Door de week: € 10,-

Weekend: € 20,-

Dopen/huwelijken/bezoeken/
ziekenbezoek ziekenhuis:

via de pastoor.

Pastoor: G. Kessels,

T (0 485) 5118 88

KERST- EN NIEUWJAARSWENS

Beste parochianen, beste vrienden!

We hebben ons in de Advent vier weken voorbereid, waakzaam, biddend, wachtend, klaar om binnenkort met Kerstmis de woorden te laten weerklinken: **"Heden is u een Redder geboren"**.

Wees een kribbe in deze dagen... Zodat Christus in uw leven geboren mag worden. Zodat alle mooie en treurige gebeurtenissen in een nieuw licht komen

te staan. Zodat het leven wordt gezien en geleefd zoals het bedoeld is.

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest toe en een gezegend nieuw jaar!

*Namens het kerkbestuur,
pastoor Kessels*



‘Moge de Heer u zegenen en u behoeden!
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn!
Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!’

(Numeri 6, 24-26)

**HUISBEZOEK
PASTOOR**

Het persoonlijk contact blijft belangrijk. Dat ervaren we in deze coronatijd heel indringend. Huisbezoek is altijd al een sterke pijler geweest in het parochieleven. Pastoor komt graag bij u op bezoek! U kunt hem bereiken via 0485-511888 of info@parochie-martinus-gennep.nl

**HET SACRAMENT VAN
DE ZIEKENZALVING**

De zieken hebben in het bijzonder Gods aandacht en zorg, en daarmee ook die van Zijn kerk. Door de zalving met de Heilige Olie van de zieken, wordt deze zorg van God voor het heil van de mens nog eens uitdrukkelijk uitgesproken. Daarmee is dit sacrament een hoopvol gebeuren, ook voor iemand die sterfende is.

Als een zieke dit sacrament wil ontvangen, neem dan tijdig contact op met de pastoor Kessels op nummer 0485-511888. Mocht u hem niet direct kunnen bereiken, dan kunt u ook bellen met pastoor Miedema (Mook) op nummer 024 696 13 90.

VIERINGEN IN DE PAROCHIEKERKEN VAN GENNEP E.O.

NOTA BENE: Voorlopig zijn alle vieringen ná 17.00u afgelast, zie het schema hieronder. We weten op het moment van dit schrijven niet tot hoe lang dit gaat duren. Let dus zelf goed op de berichtgevingen van de overheid en de bisschoppen zodat u weet wanneer de H.Missen in de avond weer mogelijk zijn. Op het moment dat dit artikel geschreven wordt zijn we bezig om de TV-Mis van 19.30u op Kerstavond te organiseren, zodat mensen thuis live de H.Mis kunnen volgen op het kanaal van Gennepe News.

Za 18-12	17.45 uur	Norbertuskerk	Cantor	4e zondag van de Advent
Zo 19-12	09.30 uur	Dionysiuskerk (Heijen)	Cantor	4e zondag van de Advent
	11.00 uur	Martinuskerk	Cantor	4e zondag van de Advent

KERSTMIS

Vr 24-12	19.30 uur	Martinuskerk	TV-Mis zonder volk. Deze H.Mis wordt live uitgezonden door GennepeNews
Za 25-12	09.30 uur 11.00 uur	Dionysiuskerk Martinuskerk	Hoogmis Kerstmis (Heijen) Hoogmis Kerstmis (Gennepe)
Zo 26-12	10.00 uur	Norbertuskerk	Hoogmis Tweede Kerstdag (Gennepe)

Za 1-1	11.00 uur	Norbertuskerk	Cantor	Heilige Maria, moeder van God (Nieuwjaar)
Zo 2-1	09.30 uur	Dionysiuskerk (Heijen)	Cantor	Openbaring des Heren
	11.00 uur	Martinuskerk	Dameskoor	Openbaring des Heren
Za 8-1	17.45 uur	Norbertuskerk	Cantor	Doop van de Heer
Zo 9-1	09.30 uur	Dionysiuskerk (Heijen)	Greg. koor	Doop van de Heer
	11.00 uur	Martinuskerk	Cantor	Doop van de Heer
Za 15-1	17.45 uur	Norbertuskerk	Cantor	2e zondag door het jaar (C)
Zo 16-1	09.30 uur	Dionysiuskerk (Heijen)	Cantor	2e zondag door het jaar (C)
	11.00 uur	Martinuskerk	Greg. koor	2e zondag door het jaar (C)
Za 22-1	17.45 uur	Norbertuskerk	Cantor	3e zondag door het jaar (C)
Zo 23-1	09.30 uur	Dionysiuskerk (Heijen)	Cantor	3e zondag door het jaar (C)
	11.00 uur	Martinuskerk	Cantor	3e zondag door het jaar (C)

Doordeweekse vieringen in Gennepe en VOMMMM

Maandag: H. Mis om 9.00u met aanbidding van het Allerheiligste in de kerk van **Mook**

Dinsdag: Rozenkransgebed om 18.30u en H.Mis om 19.00u in de kerk van **Molenhoek**

Woensdag: H. Mis om 9.00u in de kerk van **Milsbeek**

Donderdag: H. Mis om 9.00u met aanbidding van het Allerheiligste in de kerk van **Mook**

Vrijdag: H. Mis om 9.00u met aansluitend de barmhartigheidsrozenkrans in de kerk van **Mook**

FEDERATIEVORMING PAROCHIES GENNEP EN HEIJEN PER 1 JANUARI 2022

In de beleidsbrief van 2020 heeft onze bisschop aangegeven 'dat het ons uitdrukkelijk streven is dat alle parochies in ons bisdom uiterlijk op 31 december 2021 deel uitmaken van een geformaliseerde federatie met één kerkbestuur, één pastoraal team en één financiële exploitatie.'

CONCREET BETEKENT DIT VOOR ONS

In ons geval wil dat dus zeggen: Pastoor Kessels wordt (blijft) de voorzitter van onze federatie van Gennep en Heijen. De tot dan toe geldende benoemingen van onze kerkbestuursleden eindigen per 31-12-21. De bisschop van Roermond benoemt één bestuur per 1-1-22. De afzonderlijke parochies blijven in de federatie bestaan. De kerkbijdrage blijft ook toekomen aan de afzonderlijke parochies. Dus één bestuur gaat over drie parochies. De gezamenlijke kosten worden onderling gedeeld, dat zijn de kosten voor onder andere het pastoraal team en de kosten voor het pastoraal werk. De kosten per parochie zijn met name het eigen kerkgebouw, energie, onderhoud en verzekeringen en voor kerkmuziek.

ONZE KERKGEBOUWEN

Als in een parochie meer geld binnenkomt, is dat ook terug te zien in het kerkgebouw. Het is niet de bedoeling om de ene kerk te gaan herstellen met geld uit de andere parochies. In ieder dorp is

het dus aan de eigen parochianen om de keuze te maken. Beleidsbrief: "Het streven is en blijft om zoveel mogelijk kerkgebouwen te blijven gebruiken voor de eredienst. Maar we weten ook dat dit niet overal mogelijk zal zijn. Meer nog dan tot nu toe, zal door de kerkbesturen gekeken moeten worden naar een gehele of gedeeltelijke herbestemming van kerken die minder frequent gebruikt worden of die in financiële zin zwaar op de parochie drukken. Daarbij geldt uiteraard dat het bisdom in een vroegtijdig stadium bij eventuele voorgenomen plannen betrokken dient te worden."

SAMENVATTEND

Federatievorming is vooral een bestuurlijke- en organisatorische kwestie. Als het goed is, merken jullie als parochianen er weinig van. Op deze manier worden zaken gemakkelijker aangepakt. Per parochie kan er een parochiecomité worden benoemd door het kerkbestuur. Dat bestaat uit mensen die de lokale parochie een warm hart toedragen, het zijn mensen die u nu ook al tegenkomt in uw kerk. Zoals de beleidsbrief aangeeft: "In plaats van alleen maar hun aandacht te moeten verdelen over heel veel kleine parochies, kunnen het pastorale team en het kerkbestuur van deze nieuwe federaties hun krachten wijden aan de opbouw van de nieuwe missionaire geloofsgemeenschap die over oude grenzen heen durft te gaan, zodat er ruimte komt voor nieuwe pastorale initiatieven."

Pastoor Kessels

DANKJEWEL JOOP, TRUUS, RIET EN DORY!

Zoals u heeft kunnen lezen in de parochieberichten van deze Gennepenaar gaan we per 1 januari 2022 een nieuw team vormen binnen het kerkbestuur. Vier leden van het kerkbestuur hebben besloten om, na een lange termijn, het stokje door te geven. Dat zijn uit Heijen: Joop van den Heuij (5 jaren) en Truus Lamers (9 jaren).



Uit Gennep zijn dat: Riet Graat (13 jaren) en Dory Murray (12 jaren).

Als kerkbestuur willen we jullie: Joop, Truus, Riet en Dory enorm bedanken voor de vele jaren dat jullie je met hart en ziel hebben ingezet voor de parochie. Jullie maken werkelijk het verschil in onze samenleving door deze onbaatzuchtige inzet. Petje af voor jullie alle vier! Vanuit het kerkbestuur en mijzelf moet ik zeggen dat ik het heel erg jammer vind dat jullie in januari gaan vertrekken, we zijn een goed team. We zullen er daarom behoorlijk aan moeten wennen straks in het nieuwe jaar. Toch is het natuurlijk te begrijpen dat jullie het stokje willen doorgeven. Daarmee geven jullie ook anderen een kans om hun talenten en visie te schenken aan de Kerk.

Bij deze zou ik jullie van harte willen bedanken! Jullie hebben werkelijk een zeer positieve stempel gedrukt op het parochieleven in Heijen en Gennep!

Namens het kerkbestuur en alle parochianen!
Pastoor Kessels



UW WENSEN BIJ ZIEKTE, OVERLIJDEN EN AFSCHEID NEMEN

Het begin van een nieuw leven is prachtig. Er is negen maanden naar uitgekeken. Er is nagedacht over de naam, het welkom, het kamertje, een kraamfeest enzovoort. Maar de enige zekerheid die elk leven heeft, is dat het eindig is. Daar denken we vaak zelf wél over na, maar we durven het vaak niet met anderen te delen. Toch is het fijn wanneer een afscheid past bij de wensen van de overledene. Als kerk zien we vaker dat vaste kerkgangers die overlijden zonder een dienst in de kerk of zonder het sacrament van de Ziekenzalving worden begraven of gecremeerd. Dat vinden we jammer omdat het zoveel kan geven zowel vóór, tijdens en ná het overlijden. De Ziekenzalving vormt samen met de (laatste) biecht en de (laatste) communie de 'laatste sacramenten', of ook wel 'sacramenten der stervenden/zieken' genoemd. Daarom is het mischien goed om eens over uw eigen afscheid te denken. En zet die gedachten dan op papier. Zoals ú het wilt en niet per se zoals u denkt dat het 'handig' is voor uw nabestaanden. Dit lijstje is een mooi overzicht voor iedereen. Vul het in en berg het op bij uw verzekeringspapieren of in uw nachtkastje. U mag het

ook in bewaring geven bij uw parochie. Wanneer u in de loop der tijd andere wensen hebt, dan kunt u het overzicht gewoon weer aanpassen.

Wanneer u een kerkelijke uitvaart wenst, dan kunnen de klokken van de kerk om 11 uur geluid worden om bekend te maken dat er een overledene is in de parochie. Ook wanneer u géén kerkelijke uitvaart wenst, dan kunnen de klokken toch voor u worden geluid. Neem in beide gevallen dan even contact op met de pastoor. Zorg dus dat uw nabestaanden hiervan op de hoogte zijn. Misschien ook fijn om een namen- en adressenlijst klaar te leggen. Dan wordt in elk geval niemand vergeten die ú belangrijk vindt.

Als kerkbestuur van de parochies in Gennep en Heijen hopen wij u hiermee wat duidelijkheid te verschaffen omtrent de mogelijkheden van afscheid en herinnering. Voor vragen of overleg staat pastoor Kessels u graag te woord. Neem dus gerust contact met hem op.

Het Kerkbestuur van de parochies H. Martinus (Gennep), H. Norbertus (Gennep) en H. Dionysius (Heijen).

Mijn wensen bij ziek zijn en bij overlijden

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

* Wanneer ik ga sterven wil ik **wel / niet*** het sacrament van de Ziekenzalving, Biecht, Communie ontvangen van een priester

Mijn wensen na mijn overlijden:

* Ik wil op de avond vóór de uitvaart **wel / geen*** avondmis (= met H. Communie)

* Ik wil op de avond vóór de uitvaart **wel / niet*** een avondwake (= gebedsdienst en dus zonder H. Communie)

* Ik wil bij mijn uitvaart **wel / niet*** een Eucharistieviering (= H. Mis) met een priester.

* Ik wil bij mijn uitvaart **wel / niet*** een gebedsdienst in de kerk (= dus zonder H. Communie)

* Ik wil **wel / niet*** begraven worden op begraafplaats: RK Begraafplaats Gennep of Algemene Begraafplaats (Gennep Zuid)

* Ik wil **wel / niet*** een dienst in een crematorium met / zonder * een priester

* Ik wil **wel / niet*** gecremeerd worden.

* Ik wil dat er voor mij een misintentie wordt gelezen op bijvoorbeeld mijn verjaardag, mijn sterfdag, Kerstmis, Pasen, of anders.

* Ik wil dat er voor mij een gestichte jaardienst wordt gedaan. (Dat is een jaarlijkse misintentie die in de kerk voorgelezen wordt.) Ik wil dat voor 5 jaar € 100,- / 10 jaar € 200,- / 20 jaar € 400,-.

DAG VAN HET JODENDOM 2022

De 'Dag van het Jodendom' is door de Rooms-katholieke bisschoppen van Nederland vastgesteld op 17 januari. Dit jaar is het thema: Kunst.



17 januari. Dit jaar is het thema: Kunst. Om de Dag van het Jodendom 2022 te introduceren heeft mgr. Woorts, bisschop-referent voor de relatie met het Jodendom, een brief geschreven. Hij schrijft: "Onze Kerk komt uit het Jodendom voort en met het levende Jodendom delen wij veel van onze waarden, gebeden en wensen voor de wereld waarin wij leven. De maand januari biedt dus unieke kansen om de geestelijke familiebanden tussen joden en christenen bij onze gelovigen onder de aandacht te brengen. Ontmoetingen van joden en christenen zijn vaak verrijkend en kunnen levenslange vriendschappen met zich mee brengen. Dit is des te actueler omdat in onze Nederlandse samenleving alsook daarbuiten, antisemitische ideeën en daden weer meer en meer volop en zonder gêne geuit worden. Veel van dit anti-Joodse gedachtegoed is gebaseerd op ideeën die de Kerk sinds Vaticanum II uitdrukkelijk en bij herhaling veroordeeld heeft. Als priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en catecheten kunnen we daar met onze gelovigen een tegenwicht aan bieden door positieve belangstelling voor het Jodendom - zowel in de Bijbelse als hedendaagse tijd - en de joods-christelijke relatie. Hiermee leren wij ook onze Heer Jezus Christus en Zijn evangelie, Maria, de apostelen, de profeten, ja heel de H. Schrift beter verstaan."

Meer info: www.dagvanhetjodendom.nl



DE WERELDREIS VAN DE WIJZEN UIT HET OOSTEN

GENNEP.(MHK) Wie waren de 'Wijzen uit het Oosten'? De Wijzen of magiërs uit het Oosten worden in de Bijbel alleen in het evangelie van Mattheüs genoemd. Nergens staat echter hoeveel wijze mannen en ook niet waar ze precies vandaan kwamen. De kerkvader Origenes uit Caesarea concludeerde in het begin van de 3e eeuw dat het er drie moeten zijn geweest, want het was logisch dat elke Wijze één geschenk bij zich had: goud, wierook of mirre. Dit werd door paus Leo in de 5e eeuw overgenomen en sindsdien was dit voor de westerse wereld een feit. In de vroege oosterse kerken dacht men er anders over: Johannes Chrysostomus, patriarch van Constantinopel uit de 4e eeuw meende dat er 12 Wijzen geweest waren en Epiphanius, een Griekse bisschop van Joodse afkomst, ook uit de 4e eeuw, kwam tot 15 Wijzen.

DE STER



Wijzen uit het Oosten volgen de ster

De Wijzen volgden het licht van een ster die aan de hemel verscheen en de komst van de koning der Joden aankondigde. Diverse profetieën in de Bijbel spreken van een ster die zal opgaan, een licht dat koningen zal leiden: Jesaja 60: "volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel" en Numeri 24: "Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israel". Door deze en andere teksten heeft men in vroeger eeuwen geconcludeerd dat de magiërs of wijze mannen, priesters of koningen moeten zijn geweest in Azië en Afrika.



De drie Wijzen (Byzantijns mozaïek in de basiliek van Sant'Appolinare Nuovo in Ravenna, 6e eeuw)

In de Bijbel wordt alleen maar verteld dat ze uit het Oosten kwamen. Uiteraard moest tenminste één dan uit Perzië komen, omdat dat land bekend was om de beoefening van sterrenkunde en natuurwetenschappen. Voor de andere Wijzen waren verschillende opties vanwege profetieën in de Bijbel, die spreken van kustlanden (welke?), Tarsis (Zuid-Spanje), Seba en Saba (Ethiopië).

NAMEN

De namen van de drie Wijzen worden in een Griekse kroniek uit de 5e eeuw genoemd: Bithisarea, Melchior, en Gathaspa. Volgens die kroniek zou Balthasar koning van Arabië en Ethiopië geweest zijn, Melchior koning van Perzië en Caspar koning van India. De Engelse Benedictijner monnik en bijbelvertaler Beda (672-735) bedacht rond het jaar 700 dat ieder van de drie Wijzen uit één van de toen bekende werelddelen kwam: één uit Azië, één uit Afrika en één uit Europa. Hij schatte ook hun leeftijd: Melchior met het goud was de oudste (60 jaar) en zou uit Europa komen, Balthasar met de mirre kwam uit Azië en was van middelbare leeftijd (40 jaar) en de zwarte Caspar uit Afrika, was jong (20 jaar) en gaf wierook. Zo werd aangegeven dat het licht van de ster voor de hele wereld had geschenen en dat de Wijzen de gehele wereldbevolking van alle leeftijden symboliseerden. Andere uitleggers meenden dat de drie Wijzen het nageslacht van de drie zonen van Noach, Sem, Cham en Jafet, vertegenwoordigden. Volgens een legende werden de drie Wijzen later gedoopt door de discipel en apostel Thomas in Perzië en werden zij bisschoppen in India.

CONSTANTINOPEL

Na hun dood zouden hun relikven overgebracht zijn naar Constantinopel door Helena, de moeder van de latere Romeinse keizer Constantijn de Grote. Helena leefde van AD 248-329 en bekeerde zich in AD 325 tot het christendom, waarna zij een pelgrimsreis maakte in Oost-Azië en daar de relikven vond. Niet lang daarna schonk haar kleinkind, de zoon van Constantijn de Grote, de relikven aan bisschop Eustorgius van Constantinopel, die later benoemd werd tot bisschop van Milaan en de relikven meenam naar Milaan. Daar lagen ze ruim 700 jaar in een doods-kist in de St. Eustorgiuskerk.



Mausoleum in de Eustorgiuskerk met de doods-kist met de resten van de drie Wijzen

MILAAN

Omstreeks 1160 raakte de stad Milaan in oorlog met Frederik Barbarossa, keizer van het Heilige Roomse Rijk en koning van Italië. Italië bestond uit vele kleine vorstendommen en vrije steden en velen verzetten zich tegen de belastingen en plichten die Frederik oplegde. Zij verenigden zich in de Lombardische Liga en streden samen met de paus tegen Barbarossa. De relikven werden verborgen in de klokkentoren van één van de grote kerken, maar in 1162 verwoestte Frederik de stad Milaan en vond de relikven. Hij schonk ze aan zijn vriend en raadgever

DE WERELDREIS VAN DE WIJZEN UIT HET OOSTEN

aartsbisschop Rainald von Dassel in Keulen voor diens bewezen diensten bij de oorlogvoering. Die ging in 1164 op weg om de relieken op te halen.



Eustorgius vervoert de sarcofaag naar Milaan (sculptuur in de St. Eustorgiuskerk, 12e eeuw)

KEULEN

Het was niet eenvoudig om de sarcofaag met de relieken onopgemerkt te transporteren. Het was al snel bekend dat die naar Keulen zou gaan en er waren diverse gegadigden die de relieken liever ergens anders zagen. Om hen te misleiden werd er een groot transport van overleden Duitse pelgrims vanuit Milaan naar Keulen georganiseerd. Langs andere wegen ging het geheime transport met de relieken. De sporen daarvan werden zo veel mogelijk uitgewist en de hoeven van de paarden werden achterstevoren onder de voeten geslagen, zodat de richting van de tocht onbekend bleef.



De schryjn in de Dom van Keulen waarin de relieken van de Wijzen worden bewaard

Op 23 juli van het jaar 1164 kwam Rainald in Keulen aan en bracht de relieken naar de oude domkerk van Keulen. Daarmee werd de domkerk al snel een belangrijk pelgrimsoord en daarom besloot men in 1225 de oude kerk te vervangen door een grotere kerk in gotische stijl, de huidige dom in Keulen.

Aan Nicolaas van Verdun, een edelsmid uit Lotharingen, werd gevraagd een schryjn te maken voor de relieken. De schryjn is (lxbxh) 220x110x153 cm groot en is de grootste middeleeuwse reliekschryjn. Hij is versierd met 1000 edelstenen en parels en 300 halfedelstenen. In 1980 is de schryjn geopend en zijn de relieken onderzocht. De beenderen die men vond waren inderdaad van drie mannen van verschillende leeftijden, de kledingresten dateren uit de 1e of 2e eeuw. Door de eeuwen heen heeft Milaan gevraagd om teruggave van de relieken. In 1903 zijn een paar botscherven naar Milaan gestuurd, maar daar is het bij gebleven. De Drie Koningen bleven de stadspatronen van Keulen; het stadswapen heeft drie kronen. De Dom in Keulen is dagelijks open voor bezoek.



Wapen van Keulen

DRIEKONINGEN



Driekoningenzangers

Het bezoek van de drie wijzen/koningen aan het kindje Jezus werd eeuwen lang gevierd op 6 januari en was formeel een christelijk feest. Men vierde dat met cadeautjes, eten, drank, dans en gezang, waarbij men eigenlijk ook vierde dat de dagen weer gingen lengen na de kortste dag. Kinderen liepen met een brandende kaars, een ster of een lampion zingend langs de deuren en bedelden om eten en snoepgoed. Toen de protestanten vaste voet kregen in Nederland, schrapten zij in 1574 het Driekoningenfeest als zijnde niet-christelijk. Desalniettemin ging het in vele delen van het land gewoon door. In Amsterdam verdwenen de driekoningenzangers pas in de 19e eeuw. In de rest van Nederland zijn in diverse plaatsen nog steeds kinderen die met lampionnen zingend langs de deuren gaan, het meest in Brabant en Limburg, waar hier en daar ook nog Driekoningenfeesten plaats vinden.

In Spanje en Italië is het een soort Sinterklaasfeest, waarbij kinderen hun schoen zetten, waarin dan cadeautjes worden gelegd.

MHK

MARTINUSGILDE MAAKT EVEN PAS OP DE PLAATS

GENNEP. (JN) Nou ja even. Het zal wel van langere duur zijn, gezien het feit dat nagenoeg alle gildeattributen zoals uniformen, muziekinstrumenten en het zilver al ergens in de catacomben van de Martinuskerk zijn opgeslagen.

En of die ooit nog een keer gebruikt gaan worden? Waarschijnlijk niet. Het is een teken van deze tijd dat het verenigingsleven het bijzonder moeilijk heeft om 'het hoofd boven water te houden'. En niet alleen omdat de aanwas van nieuwe leden overal stopt, het Martinusgilde had ook nog eens een keer te kampen met het spook van de vergrijzing.

Maar het Gilde wil positief blijven en – misschien tegen beter weten in – hopen op een 'revival'. De problemen zoals het Gilde die nu kent, zijn overigens niet nieuw. Zo'n 40 jaar geleden verkeerde het Gilde ook in een dip en toen werd burgemeestersvrouw Richmond Berger bereid gevonden als beschermvrouw het Gilde te ondersteunen. En zij deed dat met zo'n hartstocht dat door haar inzet het Gilde in de jaren negentig een nieuwe bloeiperiode doormaakte.



Helaas overleed zij, veel te vroeg, in 2003 en brak er weer een onzekere periode aan voor het Gilde. Als geroepen meldde zich toen huisarts Raymond Nypels die het Gilde weer bij de hand nam en dat als beschermheer tot op de dag van vandaag is blijven doen. Als bewijs van 'hoe het Gilde er nog zo'n jaar of 5 geleden instond', werden er in 2016 voor alle leden zelfs nog nieuwe uniformen besteld.

De laatste 2 jaar waren echter een drama. Geen koningsschieten meer, geen Martinusoptocht, geen opleiding vendelzwaaien, gewoon geen enkele activiteit meer; en dan gaat het hard. Als je dan een jaarvergadering uit moet schrijven voor zes actieve leden, wel allemaal met welluidende namen als Kapitein, Deken-schrijfster of Deken-Schatbewaarder, kan ik me voorstellen, dat je de moed in de schoenen zakt. Voor het zover zou zijn, hebben de overgebleven leden in goed overleg, onlangs besloten het Gilde 'even' te parkeren onder de hoede van de kerk in de hoop dat er ooit nog eens een dag komt dat de uniformen uit de mottenballen kunnen worden gehaald. Of ik dat nog mee mag maken...

De gouden draad (30)

De onzichtbare verbinding van God met mensen

TIJD VAN ADVENT-KERSTMIS-GEBOORTE VAN JEZUS

Weet je welk woord het meeste gegoogled wordt? Gebed! En dat terwijl de kerken leeg lopen! Religie is terug in het hart van het publieke en politieke debat, aldus het nieuwste boek van Neil MacGregor. Religie is terug en dat is niet verrassend. Het is een oeververlangen dat we hier op deze wereld niet alleen zijn. Dat God ons begeleidt en engelen en profeten stuurt en ons nabij is en tot ons spreekt, of ons ergens op wijst. Want verlangen heeft altijd met God van doen. Er is een verlangen in ons naar geborgenheid, naar begeleiding, naar niet alleen zijn, niet eenzaam zijn, naar de toezegging dat er altijd iets nieuws mogelijk is, dat er een kind voor ons geboren wordt. Dat duiden engelen en profeten.

De geboorte van een kind is hét teken van ultiem vertrouwen. Maar "It takes a village, to raise a child", (er is een heel dorp voor nodig, om een kind op te voeden). Jongeren worden gedragen en gevormd door een heel 'wortelstelsel' van (voor)ouders, vrienden, buurt en schoolgenoten. De verbinding met goede wortels heb je nodig om te kunnen groeien. Je ziet het aan kinderen die wegwijnen of verwilderen als ze er los van komen te staan. En je zou nu maar jong zijn in deze hectische tijd. Jongeren worden harder geraakt door de beperkende maatregelen dan volwassenen, concludeert het Nederlands Jeugd-instituut. Waar kunnen zij toch richting en houvast krijgen? Hoe kunnen zij hun toekomst toch vorm gaan geven, als die van hen gestolen wordt, door oorlogen, vervuiling van lucht en water, vernieling van de natuur; teveel zinloze spullen, de dikke ikke's? Goed voorbeeld doet goed volgen. Maar welke mensen kunnen hen inspireren door hun manier van leven? Kees van Ekrls maakte de podcast-serie "Moderne Profeten" dat gaat over speciale mensen zoals Desmond Tutu die de apartheid aanpakte, over Dorothy Day die radicaal optrad tegen de armoede tijdens de crisis in Amerika, over bisschop Tiny Muskens van Breda, die voor de armen opkwam en bij de zwervers sliep. Zulke mensen, profeten, durven te lijden. Ze staan midden in het onrecht en verdriet, kennen de pijn van binnen uit. Ze weigeren te wennen aan de

leugens van een samenleving. Ze weigeren weg te kijken. Mensen die iets hebben geproefd van de passie van God. Hoe vaak klinkt de verscheurdheid van God niet door in hun stem: om de mensen die stuk gemaakt worden, om leven dat onleefbaar gemaakt wordt. Martin Luther King hield zijn laatste toespraak voor stakende vuilnismannen in Memphis. Midden in dat stinkende onrecht, sprak hij hen moed in. Een dag later haalde iemand de trekker over. Net zoals laatst bij Peter R. de Vries. Zulke mensen, 'profeten' hebben lief. Valse stemmen herken je aan het gif in hun denken en aan de haat in hun ogen. Ze benoemen misschien wel flarden van de waarheid, maar de bron waaruit zij spreken is troebel of vervuild. Mensen die leven vanuit de Bijbelse traditie kunnen ook fel zijn. Maar het is de felheid als van een wanhopige moeder die vecht om haar kinderen. Profeten moeten spreken want zonder woorden gaat het niet. Altijd en overal en juist in crises, hebben mensen behoefte aan goede woorden. Woorden met de kracht van de waarheid. Soms moeten woorden de verstomming doorbreken. Soms zijn dingen té erg en weet niemand meer iets te zeggen. Soms moet juist de leugen in taal aangewezen worden. Want taal kan heel gemakkelijk de werkelijkheid verhullen. Toeslagen-affaire is b.v. een té mooi woord. Het is geen 'affaire' maar een groot schandaal! Mensen die Gods roep volgen, provoceren, waarschuwen en bevrijden. Het zijn mensen die karakter en moed hebben en dat doorgeven. Zonder dat soort mensen gaat het niet, kunnen jongeren echt niet vooruit!

Met de geboorte van Jezus Christus begon een nieuwe traditie. Hij beseftte dat hij uit Gods Liefde leefde. Dat hij de zoon van God was en dat alle mensen kinderen van God zijn, dat wij allemaal bij elkaar horen. Jezus was radicaal en sprak tegen onrecht, prikte de schijnheiligheid van machthebbers door: Hij bracht vergeving en troost en was de mensen nabij die te lijden hadden. Alleen dan ontstaat er vrede op aarde! Een Zalig Kerstfeest! En met de Moed der Hoop: een heel goed 2022!

Annette Jetten-Sevriens
(annettejetten@gmail.com)

GOEMANS
uitvaartzorg



Persoonlijk en begripvol



Dag en nacht bereikbaar op **0485 523 043**

2^e Dwarsweg 54, 6591 XR Gennepe
www.goemansuitvaartzorg.nl

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

*leuk mooi
lekker lief*

mus & co

Niersstraat 15
6591 CB Gennepe
0485-769052
www.musenco.nl
info@musenco.nl

Kusters
ELEKTRO SERVICE

Reparatie en verkoop
van huishoudelijke apparaten
en inbouwapparatuur

Bezoekadres [op afspraak]:
Achterbroek 25
6596 MP Milsbeek

T (0485) 47 11 28
M 06 28 59 46 58
E info@kusterselektroservice.nl
I www.kusterselektroservice.nl

*Ook voor al uw
GRAFSTUKKEN*

Op verzoek
komen wij ook
bij u thuis!

Bloemisterij P. Lucassen
Zandstraat 18, Gennepe - T (0485) 51 17 03

Arga Keukens & Montage

Logterheuvel 16 - 6591 HE Gennepe
☎ (0485) 51 45 21
☎ (0485) 51 78 49
www.argakeukens.nl
✉ info@argakeukens.nl

Gespecialiseerd in:

- Onderdelen huishoudelijke apparatuur
- Reparatie huishoudelijke apparatuur
- Huishoudelijke apparatuur
- Keukenrenovaties
- Keukens

Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag	10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
Zaterdag	10.00-16.00 uur
Maandag	Gesloten

**SFEER
BADKAMER**
ADVIES | ONTWERP | VERBODW | INSTALLATIE

MA. GESLOTEN
DI. - VR. 9.30 - 17.30 UUR
ZA. 9.30 - 15.00 UUR

GROTESTRAAT 28 | 5821 AE VIERLINGSBEEK | T 0478 - 79 65 11 | WWW.SFEERBADKAMER.NL

GRATIS
HOORTEST &
HOORADVIES

**Dé audicien met tijd
en aandacht voor u!**

U kunt bij ons terecht voor vakkundige
hoorzorg of professioneel hooradvies.

Maar ook voor **onderhoud** aan
uw hoortoestel, zwempopjes
en gehoorbescherming.

VAN DER LANDEN
hoortechniek

ZANDSTRAAT 47, GENNEPE • T 0485 - 244 244
DI/T/M VR 9.00 - 17.30 • ZATERDAG 9.00 - 17.00
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland

WWW.VANDERLANDENHOORTECHNIEK.NL

WINTER PUZZELPRET

AGNES, VAN HARTE GEFELICITEERD!

Het was een moeilijke opgave, die Sinterklaaspuzzel (niet alle woorden hoefden weggestreept te worden) uit het november-nummer van 'De Gennepenaar', maar toch kwamen er weer meer dan 40 juiste inzendingen binnen. De oplossing was natuurlijk 'Ouderwets gezellig'.

Alle goede inzendingen gingen in de zak van Sinterklaas en Agnes Arnoldussen uit Gennep kwam als winnaar uit de bus... euh, zak! Agnes werd op de hoogte gebracht van het feit dat zij een royaal gevuld levensmiddelenpakket van AH van der Laan t.w.v. € 100,- gewonnen heeft en niet veel later meldde de winnares zich al in de supermarkt van de familie van der Laan om deze mooie prijs in ontvangst te mogen nemen!



Agnes en haar kleinkinderen Riley en Nygel nemen de prijs in ontvangst uit handen van een medewerkster van AH van der Laan.

Ook tijdens dé cadeaumaand bij uitstek, geven we weer een mooi cadeau weg. Dit keer maak je kans op een cadeaubon t.w.v. € 50,- van Juwelier van Arensbergen. Het enige wat je hoeft te doen is de puzzel oplossen en een e-mailtje met je oplossing sturen naar: redactie@printmarkt.eu o.v.v. 'Feestdagenpuzzel' en vergeet niet je naam en adres erbij te vermelden! Doe dit wél voor het einde van het jaar (31 december a.s.), want direct aan het begin van 2022 trekken we de winnaar van deze mooie prijs!

Wij wensen iedereen veel succes en plezier met puzzelen en natuurlijk hele fijne feestdagen en een sprankelend 2022!

FEESTDAGENPUZZEL

It's the most wonderful time of the year! Heerlijk eten en drinken en samen zijn met familie en/of vrienden, maar ook even tijd voor jezelf. Lekker kort bij de open haard met een kop koffie, een kerstkransje en natuurlijk met 'De Gennepenaar' op schoot... en puzzelen maar!

Dit keer hebben we ons *-hoe kan het ook anders-* laten inspireren door de feestdagen en alles wat daarmee te maken heeft! Strep de woorden weg en vorm met de overgebleven letters de oplossing.

Denk jij de juiste oplossing te hebben gevonden, mail hem dan voor 31 december 2021 naar redactie@printmarkt.eu o.v.v. 'Feestdagenpuzzel' en vergeet niet je naam en adres erbij te vermelden!

D	E	D	E	R	O	R	U	D	O	L	F	
T	I	A	G	B	L	E	G	E	P	S	I	J
E	N	R	V	U	I	S	L	T	T	N	M	
N	E	R	U	B	E	E	I	H	G	A	O	
G	L	E	U	B	B	O	C	U	S	Z	O	
A	L	S	R	E	O	I	H	D	N	A	B	
P	E	L	W	L	L	E	T	E	E	R	N	
M	T	E	E	S	L	N	J	N	E	E	E	
A	F	E	R	D	E	G	E	R	U	T	N	
H	A	A	K	A	N	E	S	A	W	H	N	
C	A	B	E	T	H	L	E	H	E	M	E	
K	E	R	S	T	D	I	N	E	R	D	D	

Oplossing:

- AFTELLEN
- ARRESLEE
- BETHLEHEM
- BUBBELS
- CHAMPAGNE
- DENNENBOOM
- ENGEL
- IJSPEGEL
- KAARSLICHT
- KERSTDINER
- LICHTJES
- NAZARETH
- OLIEBOLLEN
- RUDOLF
- SNEEUW
- VUURWERK

De volgende editie van
DE GENNEPENAAR
verschijnt
donderdag 20 januari 2022

**BEZORGERS
GEZOCHT**

**IETS
VOOR
JOU?**

Eén keer per maand vrijwillig DE GENNEPENAAR bezorgen, zorgt voor lichaamsbeweging, waardering en sociaal contact...

INTERESSE? Neem dan contact op met
Riet Graat-Janssen: T (0485) 51 22 01

Vijf jaar op rij de hoogste waardering!



Bron: Bankenmonitor Consumentenbond 2021



Veldsink Adviesgroep Gennepe

Spoorstraat 121

6591 GS Gennepe

T 0485 - 36 16 23

E gennepe@veldsink.nl

I www.veldsink.nl



RegioBank De buurtzame bank.

Zelfstandig Adviseur

NOG FF DIT...

GENNEP. (JN) Dat we links en rechts wat reacties zouden krijgen op de artikelen in de vorige 'Gennepenaar' was te verwachten. Hier een bloemlezing:

GRENSKAPEL

Geheel tegen de verwachting in heeft het College van B&W 23 november jl. besloten de vergunning voor het plaatsen van het tijdelijke kunstwerk definitief te verlenen. Van de zijde van de kunstenaar is wel een concessie gedaan, in die zin, dat de kleur is aangepast. De schrik sloeg me om het hart toen ik ergens las dat gekozen was voor grijs. 'Nee', dacht ik nog, maken ze het nog erger. Feldgrau (Nederlands veldgrijs) werd gebruikt om te verwijzen naar de legers van Duitsland, eerst het keizerlijke Duitse leger en later de Heer (grondtroepen) van de Reichswehr en de Wehrmacht. Zullen ze blij mee zijn daar in Hommersum.



Enfin, de 'kapel' staat er inmiddels, de kleur is ergens lichtgroen of zo en het past totaal niet in het landschap. Een aanfluiting die zijns gelijke nog moet vinden. Conclusie van de gemeente: **'dat de beleving van het kunstwerk juist op bijzondere wijze de band tussen Gennep en Goch laat zien'**. Onze conclusie: **'we zullen wel zien hoe bijzonder die band over blij. een jaar nog is...'**

MARTINUSTOREN

'Beste redactie: het verhaal wat door jullie is geplaatst klopt van geen kanten.' Dit was dus een reactie van de torenwerkgroep. Ben hier verder niet op ingegaan, want waar er twee vechten, hebben er twee schuld en moet de verliezer even op de blaren zitten. Is nu eenmaal niet anders. Wat wij geschreven hebben? Onpartijdig, zonder ook maar iemand voor te trekken of zo. Het enigste wat we gedaan hebben, is het gedegen rapport van de Commissie Beroep en Bezwaar aandachtig gelezen en daar de conclusie uit getrokken dat de gemeente door haar geklungel geen andere keus had dan voor het glas-in-lood raam van Smeets te kiezen. Of ze dat kunstwerk nou leuk vonden of niet, de gemeente stond door haar eigen handelwijze voor het blok. En zo krijgen we dus volgend jaar een glas-in-lood raam in de Martinustoren. Sorry K., maar het is niet anders!

WENSBUS

We deden een oproep aan vrijwilligers om zich te melden als chauffeur of voor ondersteuning van allerlei bijkomende werkzaamheden. **'Hartelijk dank voor de oproep'** schreef de coördinator. **'We staan nu op 12 aanmeldingen en ik ben aan het peilen hoe deze mensen contact met ons hebben gezocht. Via 'de Gennepenaar' of anders. Ik laat het je nog weten!'** Kan bijna niet wachten op het antwoord! En als u toevallig het artikel over de wensbus in de vorige 'Gennepenaar' hebt gemist en er iets voor voelt om een handje te helpen: bel dan met 06-51602331 of mail naar bestuurwensbusgennep@gmail.com

KINDERBOERDERIJ

'Fijn dat je aan ons denkt.' Kreeg ik als antwoord toen ik vroeg naar de situatie daar tijdens de vierde coronagolf. Helaas hebben ze moeten besluiten deze winter dicht te blijven. Deels door een gebrek aan vrijwilligers, (waar heb ik dat meer gehoord?) en de angst dat corona een van die vrijwilligers zou treffen en de boerderij dan alsnog dicht zou moeten gaan. Indien de regels etc. het weer toe zouden laten, willen een aantal vrijwilligers de boel toch weer 'open gooien'. Hou hiertoe de sociale media in de gaten. En mocht je nu denken: 'hey dat handjes daar uit de mouwen steken, lijkt me wel iets', stuur dan een mailtje naar info@kinderboerderijgennep.nl. Trouwens volgend jaar vieren ze het 10-jarig bestaan en dan zijn er heel wat handjes nodig. Dus, kom op, pak die laptop of iPad en meld je aan. Het is heel dankbaar werk.

GEEN AFVALKALENDER MEER

Het fijne weet ik er niet van, maar een paar weken geleden is de beslissing gevallen dat in de gemeente Gennep vorig jaar de laatste Afvalkalender huis-aan-huis is bezorgd. In de laatste afvalkalender zouden te veel fouten staan waardoor onze inwoners plastic, papier etc. maar lukraak 'aan de straat' zouden zetten.

Om te beginnen, dat papier. Dat staat inderdaad hier in Gennep nog steeds hier en daar een week lang aan de straat omdat op de site nog steeds niet goed uitgelegd wordt in welke wijk wanneer wat opgehaald wordt. En dan die plattegronden. Hier moet je echt gestudeerd hebben en een heel grote loep binnen handbereik als je überhaupt wilt weten waar je woont. Misschien iets voor een volgende gemeenteraad. En dan ook maar meteen weer iets regelen met een fysieke afvalkalender. U weet wel, zoiets van stevig papier die je ergens in de gang ophangt, in de meterkast, in ieder geval op een plaats waar je niet/nooit lang hoeft te zoeken. Want laten we eerlijk zijn, hij wordt - hoe je het ook wendt of keert - regelmatig geraadpleegd.



App

En wat gaan we vanaf januari doen. We krijgen een afvalapp! Wat je er allemaal mee kunt; geen flauw idee. Wat ik wel weet, dat er een heleboel mensen doodongelukkig zullen worden. Gewoon vanwege het feit dat er nog heel veel - en niet alleen de oudjes onder ons - inwoners zijn die nog over een mobieltje beschikken waar je geen app op kunt downloaden. 'Overdreven' hoor ik u nu denken. 'Nee hoor', ik wil ze de kost niet geven die de afgelopen weken bij ons aan de balie stonden en om hulp vroegen om óf de QR-code óf de DigiD te downloaden en uit te printen. En dat heeft niks met geld of onkunde te maken, nee die mensen hebben nog een mobieltje en gebruiken dat ding waar hij voor uitgevonden is. Gewoon bellen en gebeld worden. Niks meer en niks minder.

Bellen

'Kijk, ik ga u hier geen advies geven wat te doen in januari, maar het moge duidelijk zijn dat hier iemand de komende weken nog eens goed na moet denken hoe dit op te lossen. Want zoals het nu de bedoeling is, kan echt niet. Neem aan dat op korte termijn uitgebreid gecommuniceerd is hoe dit opgelost wordt. Waarom? In de volgende 'Gennepenaar' zouden we weleens, net als met de afvalkalender; u ongevraagd advies kunnen geven. U weet wel waarover!

AAN HET ELLEN HOFFMANNPLEIN

GENNEP.(jn) Is het onkunde of onwil? Ik heb het over de organisatie rondom het jaarlijkse mantelzorgcompliment. De voorbije twee jaar was het steeds een onderonsje tussen gemeente en het bestuur van de OVG die er een puur (centrum) Gennepse aangelegenheid van maakten. Dit jaar lag de regie bij de gemeente en ging het als volgt:



donderdag 14 oktober verschijnt er een bericht op de gemeentelijke Facebookpagina dat mantelzorgers worden verzocht zich aan te melden. Dat bericht verschijnt daarna nog 4 keer op diezelfde pagina en wordt in totaliteit, schrik niet: 17 x gedeeld waarvan de helft door de gemeente zelf c.q. aan haar verwante organisaties. Ook in de inforubriek van de gemeente in de Maasdriehoek verschijnt op 19 oktober ergens helemaal rechtsonder op de rechterpagina, daar waar je meestal je duim houdt, onder de kop 'Mantelzorgcompliment' een verzoek om je voor 7 november aan te melden. En dat was het!



Als je dan later als gemeente op je 'Mantelzorg bedankt!' kaartje schrijft dat 'uw aandacht van **ONSCHATBARE WAARDE** is', vraag ik me af hoe ik dit moet lezen. Als je dit nl. echt meent, had je al die 800 à 900 mantelzorgers begin oktober een brief moeten sturen waarin uitgelegd wordt wat er allemaal aan de hand is. Dán had je al die mantelzorgers aandacht geschonken en zo laten zien dat je ze waardeert...

MANTELZORGERS

De gemeente Gennep telde begin dit jaar zo'n 850 mantelzorgers die langdurig en intensief (meer dan 8 uur per week) zorg geven. Is het nou zo'n moeite om voor die mensen een brief op te stellen, in een envelop te doen, postzegel er op en hup op de bus ermee. Neen, we doen dat op (gezien het aantal keren dat gedeeld is) die helemaal niet populaire Facebookpagina van de gemeente en de Maasdriehoek. Wat die laatste betreft: bij ons in de buurt maak je eerder kans op een grote prijs in de postcode-loterij dan dat je 's woensdags een keer die krant 'op de mat' vindt. M.a.w.: als je deze cijfers c.q. de aanmeldingen ziet, hadden daar aan het Ellen Hoffmannplein toch alle alarmbellen moeten gaan rinkelen. En nog steeds. Wat een communicatie richting de burgers.

ONDERNEMEND GENNEP

Dit jaar kregen al die bofkonten/mantelzorgers die de oproep toevallig wel gezien hadden € 100,- overgemaakt, vergezeld van de opmerking dat deze geheel naar eigen wens besteed mochten worden. Ik heb niet kunnen achterhalen hoeveel mantelzorgers dit jaar een compliment gekregen hebben, weet wel van heel veel mantelzorgers dat ze de oproep niet hebben gezien en dus ook niets gekregen. Eventuele oorzaak van dat niet gezien: gedeeltelijk omdat ze een bloedhekel hebben aan Facebook of geen Maasdriehoek hebben gekregen.

En die besteding dan. Hoe die eruitziet? Een gedeelte dus niet, een ander gedeelte gaat 'met de knollen de pot in', een tank benzine in Duitsland incl. boodschappen doen en de rest, nou ja die blijft misschien in Gennep hangen. En dan schat ik dat dat een bedrag is van nog geen € 10.000,-. Een heel verschil met het mantelzorgcompliment van vorig jaar toen er bijna € 50.000,- door de mantelzorgers bij ondernemend Gennep mocht worden uitgegeven. Het CDA heeft hierover vragen gesteld aan het College van B&W. Dat zal wel uitdraaien op een antwoord in de trant van: **'eens en nooit meer, en volgend jaar gaan we het anders doen!'** Hoe anders? Niks anders, want tegen die tijd zijn we het alweer vergeten en 'doen ze weer gewoon hun ding!' Mag ik alvast een tip geven? Of eigenlijk twee, nee drie!

TIPS

Dit jaar kregen de mantelzorgers die wel in aanmerking kwamen een boekje thuisgebracht met de titel: **"Klein geluk voor de mantelzorg"**. Geen idee wat zo'n boekje moet kosten maar misschien was het een beter idee geweest voor dat geld een tegoedbon af te geven voor een chocoladeletter en/of voor mijn part ook nog een lekkere kerststol. Nu zag ik daags na de bezorging de eerste boekjes al op Marktplaats staan... **Tip twee:** doe net als de gemeente Tiel. Daar kunnen de mantelzorgers zich gewoon tot einde van het jaar melden en krijgen dan Flipjes t.w.v. € 100,- die ze het hele jaar door in Tiel kunnen besteden. **En de allerbelangrijkste tip:** het is nog 2 weken tot Oudjaarsavond. Doe vandaag nog die brief de deur uit aan al die mantelzorgers die niks gekregen hebben en regel dat volgende week uitbetaald wordt. Stelt toch niks voor. En de politiek: wordt eens wakker mevrouw, mijne heren: over drie maanden zijn er weer verkiezingen of moet ik nog met een advies komen?

We kerst.

Beste mensen,

De tijd vliegt, als je het naar de zin hebt. Het is half december en daarmee zit 2021 er al weer bijna op. Dachten we in het voorjaar dat we bijna van die Corona-ellende af waren en nu zitten we er toch weer middenin. Vaccinaties, QR-codes, boostershots. Kinderen onder de 12 die een prikje mogen halen. Het houdt niet op!

Na 17:00 uur de winkels en de horeca dicht, niet meer sporten enz. enz. Lege stadions en over festivals hoeven we het helemaal niet meer te hebben. Ouderen die soms weer opgesloten zitten en helaas volle ziekenhuizen en ic's. We hebben er mee te maken en het raakt ons allemaal. Na een beroerd 2020, hadden we ons het jaar 2021 heel anders voorgesteld.

Laten we vol goede moed vooruit kijken naar een paar mooie Kerstdagen en een mooi en gezond 2022. Helaas zijn we weer aangewezen op gezelligheid en eten binnenshuis. En het spreekt voor zich dat we er alles aan doen om u daarbij te helpen. Tot vrijdag 24 december 17:00 uur kunt u hiervoor bij ons terecht. Eerste Kerstdag zijn we gesloten waar wellicht anderen hun deuren openen. En ook Nieuwjaarsdag blijven we gewoon dicht.

Ik wens u vanaf deze plek alvast hele fijne dagen. Geniet van wat we wel mogen. Blijf gezond en tot ziens deze of volgende week in onze gezellige winkel.

Ruud van der Laan en medewerkers
van Albert Heijn Genneep



Albert Heijn
van der Laan - Genneep

Wilhelminaplein 4
6591 GX Genneep