

DE GENNEPENNAAR

JAARGANG 11 | NR. 3 | APRIL 2022



EINDELIGK WEER
EEN PASEN ZONDER
AL DAT GEDOE.

Geniet ervan!



NELLIE ZEEMERING | 05
ERELID HARMONIE



OEKRAÏNERS | 06
IN GENNEP



HET DRAMA VAN
DE FAMILIE JAKOBS | 14

ZONDAG 3 JULI 2022



UITGESTELD!

WWW.NIERSDALSURVIVALRUN.NL

VOORWOORD

ALS...

GENNEP.(JN) Als we daags voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. geweten hadden wat we nu weten, had er een heel andere uitslag op het bord gestaan. Dat garandeer ik u. En dan heb ik het niet alleen over dat lijk van dat tekort van 7,5 ton op het plan Rozenbroek in Milsbeek, dat een paar dagen na de verkiezingen uit de kast kwam rollen. Er is meer.

Kijk, als die jongens van NEBUVAST nou eens, laten we zeggen begin februari, met die uitnodiging waren gekomen, hadden we hier eerder op kunnen reageren en de wethouder hiernaar kunnen vragen c.q. hem kunnen herinneren aan zijn toezegging. Want hoe geloofwaardig is zo'n man nou nog? Dat antwoord hadden we dan via het stembiljet kunnen laten weten. En dat gaat ook op voor het plan "Knarrenhof".

GENNEPER MOLEN

Het is dat het komend weekend prachtig weer wordt, anders had ik u geadviseerd om de opnames van de laatste voorbereidende raadsvergadering te bekijken. Hilarisch, ontzunderend, leerzaam en somstenen krommend, om te zien hoe de wethouder zich hier steeds verder in de nesten werkt als hij antwoord moet geven over de goochelact 'parkeerplaatsen Genneper Molen'.

Hier nog ff over mijn opmerking: leerzaam. Werkelijk leerzaam voor de onbevengene kijker, hoe die twee 'jonge honden' (excuus heren voor de opmerking) van de VVD hun stempel drukken op deze vergadering. Holger Rodoe die de vergadering als voorzitter voortreffelijk leidt en die jongen van Nijst die de wethouder op een hele nette manier 'in de gordijnen' krijgt. Chapeau heren. Jammer dat Rodoe vertrekt, dat is echt een adering voor het Gennepse politieke bedrijf. Wens dat het je goed af gaat daar in Mook.

Rest me nog u namens alle medewerkers en bezorgers van 'de Gennepenaar' een heel mooi Paasweekend te wensen. En de groeten van de Paashaas!

*Sjang Noy
Uitgever*



DE GROES

GROENE LONG EN
EVENEMENTENTERREIN
IN HET HART VAN GENNEP

De toevallige samenloop van omstandigheden dat bijv. bij een aantal bewoners van Gennep-West 2 dagen na de verkiezingen een uitnodiging in de bus ligt om bijgepraat te worden over het plan om levensloopbestendige woningen te bouwen aan 'de Groes' met ingrijpende gevolgen voor buurt en natuur. Rijkelijk laat zou ik zo zeggen. Want, is het niet zo, dat initiatiefnemer (NEBUVAST) vorig jaar oktober door de gemeente er op gewezen is, het gesprek aan te gaan met omwonenden om draagvlak voor de ontwikkeling te krijgen. En dan wordt er bijna een half jaar niks met dat advies gedaan, omdat...

Een paar dagen na deze uitnodiging ligt er bij dezelfde inwoners een uitnodiging op de mat om, in dit geval twee werkdagen later, kennis te nemen van de voor de zoveelste keer gewijzigde plannen van het bouwplan 'Knarrenhof' aan de Kalboerstraat. Ook dat plan rammelt aan alle kanten en is in zijn huidige vorm een aanslag op het leefklimaat in Gennep-West. Hadden we ook graag voor de verkiezingen willen weten. Waarom? Nogmaals: hadden we een heel andere uitslag gehad!

Ja, omdat het plan niet alleen aan alle kanten rammelt en de beoogde woningen slechts voor een bepaalde categorie betaalbaar zijn - meestal zijn dat mensen uit het Westen van het land - veel erger is nog dat er met geen woord wordt gerept over het onderuit halen van de bestemming.

De verantwoordelijke wethouder laat in juni 2019 optekenen, dat er definitief géén woningen komen in de groene long tussen het Straatje, Kalboerstraat, Touwslagersgroes en Maasweg.

COLOFON

De Gennepenaar is een maandelijkse, gratis uitgave van Printmarkt.eu i.s.m. het kerkbestuur

Redactie:
redactie@printmarkt.eu

Adverteren:
Printmarkt.eu
T (0485) 51 83 48
E redactie@printmarkt.eu

Vormgeving:
Printmarkt.eu
De Poel 12,
6591 BV Gennep

Drukker:
Janssen/Pers Rotatiedruk
B.V.
2° Dwarsweg 81,
6591 XP Gennep

Oplage:
6.000 exemplaren

Verspreiding:
Centrum Gennep
Mevr. R. Graat-Janssen
T (0485) 51 22 01

Gennep-Zuid
Dhr. F.J. Welles
frans@welles.nu
T 06 24593385

'De Gennepenaar' behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

IN MEMORIAM**BÈR WEBER (Pandi)**

* Venlo, 9 mei 1939
† 6 maart 2022

Bèr werd op 9 mei 1939 in zijn geliefde woonwagen op de kleine Hei in Venlo geboren.

Onze lieve vader werd een volwassen man waar niemand zomaar omheen kon. Recht door zee en rechtvaardig. Een man die respect afdwong, een trotse man die veel lachte en uit zijn leven haalde wat erin zat.

In 1967 begon hij zijn eigen bedrijf, iets wat groeide en bloeide. Rond 1970 begon hij met zijn grootste passie, hobby en later werk diepzeeduiken. Wij reisden als kinderen met hem door heel Europa om overal te gaan duiken. Wij, zijn kinderen, hebben het duiken allemaal van hem geleerd en daar was hij enorm trots op! Tot op het allerlaatst is pap nog blijven duiken en ging elke woensdag en zondag naar zijn duikclub Titanic waar hij zoveel van genoot!

Lieve pap, wij hebben de mooiste plekken op aarde gezien met jou. Daar danken wij jou voor! Wij zijn oneindig trots op jou, op alles wat jij waar maakte in jouw leven. De liefde voor jouw kinderen. Jij was een echte familie man! Je hield erg veel van mensen en wij weten dat er veel van jou gehouden is.

Op 6 maart werd onze allerergste nachtmerrie werkelijkheid doordat onze lieve pap uit ons leven is gerukt door corona en een dubbele longontsteking. Er zal geen dag meer zijn, zonder dat je door ons diep gemist wordt.

Vaarwel beste vader van de wereld.

IN MEMORIAM**DORA TEUNESSEN-LAMERS**

* Gennep, 12 april 1934
† Madeleine - Boxmeer,
8 maart 2022

echtgenoot van
Jan Teunesen †

Op haar veertiende verjaardag moest ze van school, en moest gaan werken, ze had graag doorgeleerd, ook haar onderwijzers hadden dit graag gezien. In 1959 is ze getrouwd met ons pap, en verhuisde ze naar zijn ouderlijk huis aan de grens aan de Veedijk, dit werd samen met de drie kinderen die zij en ons pap kregen, haar echte thuis. Ze was trots op de bloementuin, de oprit moest iedere week "gegrieseld" worden, en onkruid in het grind kreeg geen kans. Maar ook fietsten langs de Waal of wandelen was een bezigheid die ze graag deed. 's Avonds of in de winter las ze veel, of keek tv. Een programma waar ze wat van opstak was favoriet, ze had graag de piramides in Egypte zelf willen zien, maar goede documentaire hierover was een goede tweede keus.

Na het overlijden van ons pap in 2012 pakte ze snel de draad weer op, haar zelfstandigheid was een groot goed. De auto gaf haar veel bewegingsvrijheid, even op bezoek bij familie, of boodschappen doen, ze draaide haar hand er niet voor om. De laatste jaren liet haar gezondheid haar steeds meer in de steek, en dit was lastig voor haar om te accepteren. Uiteindelijk moest ze het huis aan de Veedijk toch verlaten, en verhuisde ze naar Heijen. Tegen haar verwachting in voelde ze zich hier snel thuis, en heeft ze het

verlies aan de vrijheid gecompenseerd gezien met een fijne buurt. Jammer genoeg heeft ze hier maar kort van kunnen genieten, en nu ze net alles op orde had, liet haar gezondheid haar helemaal in de steek. Het korte verblijf in Madeleine in Boxmeer viel haar zwaar in het begin, maar ze zag zelf ook in dat het thuis niet meer ging.

We willen iedereen bedanken voor alle steun, hulp en blijken van medeleven tijdens haar laatste levensfase en na haar overlijden.

Kinderen en kleinkinderen

IN MEMORIAM**AGGIE NEUHAUSEN-OLDENHOF**

* Gennep, 12-03-1942
† Tönisberg (Old), 31-03-2022

echtgenoot van
Horst Neuhausen †

Eenvoud sierde haar.
Volgens haar uitdrukkelijke wens heeft er dan verder ook geen afscheid plaatsgevonden.

Familie Oldenhof

IN MEMORIAM

KITTY VAN GILS - DE GIER

* 19 juli 1948 † 4 april 2022

echtgenoot van
Anton van Gils †

GENNEP.(JG) Afgelopen week overleed Kitty van Gils uit Gennepe. Zij was een vertrouwd gezicht en bestuurslid/vrijwilliger bij de KBO-Gennepe.

KBO Sint Norbertus is erg aangedaan door het overlijden van Kitty van Gils. Zij was jarenlang onze trouwe steun en toeverlaat bij het plannen en uitvoeren van onze activiteiten. Sinds 2014 actief als secretaris van onze afdeling en verzorgde in die functie onze administratie tot in de puntjes. Kitty was een heel betrokken mens. Altijd was ze aanwezig bij alle activiteiten van de KBO. Kitty was vrolijk en beschikte over de nodige humor. Zij heeft heel bewust afscheid genomen van het bestuur van de KBO, zoals zij dat ook deed bij haar kinderen, kleinkinderen en naaste familie.

Het bestuur, de contactpersonen en leden van onze KBO zullen haar enorm missen. Wij wensen haar kinderen en allen waarvoor zij veel heeft betekend veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Bestuur en leden KBO Sint Norbertus Gennepe



Zusje van Jeppe en Liene ☺



3585gr



50cm



20.42u

Joop & Lieke en Jeppe
Siebengewaldseweg 5
6595NX | Ottersum

NELLIE ZEEMERING BENOEMD TOT ERELID VAN HARMONIE UNITAS ET FIDELITAS



Tijdens een concert van de Harmonie op 2 april is Nellie Zeemering benoemd tot erelid van de Harmonie. Als één van de eerste meisjes werd Nellie in januari 1967 lid van de Harmonie. Ruim 55 jaar heeft zij zich ingezet voor de Vereniging als spelend lid op de Hoorn. Ook op ander gebied heeft ze haar sporen ruimschoots verdiend. Zij was o.a. 12 jaar bestuurslid, houdt zich bezig met de historie en het archief van de Harmonie en verzorgde mede de exposities in Het Petershuis. Ook Johan Vogelzangs werd gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap. Johan is alom bekend als slagwerker van de Harmonie. Ook hij is bestuurslid geweest, en Johan is actief in de begeleiding van het Jeugdorkest en is al 40 jaar een zeer trouw en betrokken lid.

HUWELIJSJUBILEA



De heer en mevrouw Claessens-Brons uit Gennepe waren 21 maart 65 JAAR GETROUWD
Een briljant huwelijk!



Wiel & Toos Martens-Janssen vierden 6 april hun diamanten huwelijk.
Ze zijn 60 JAAR GETROUWD!

OEKRAÏNERS IN GENNEP

GENNEP. Vrijdag 25 maart jl. zijn de eerste vluchtelingen uit Oekraïne in Gennep gearriveerd. En die konden al direct hun intrek nemen in een van de 40 chalets die direct beschikbaar waren op 'Residence Heijendael' in Heijen. Inmiddels zijn er 90 chalets beschikbaar die plaats bieden aan 450 vluchtelingen. Burgemeester Hans Teunissen:

"Als we kijken naar de opdracht waar we als Veiligheidsregio Limburg Noord voor staan, het opvangen van de eerste 2000 vluchtelingen in de regio, dan ben ik erg trots dat we als Gennep met maar liefst 450 opvangplekken hier een bijdrage aan leveren. Het is hartverwarmend om te zien dat onze inwoners sinds het uitbreken van de oorlog al bezig zijn met de hulpverlening aan gevluchte Oekraïners, dat geeft me vertrouwen dat we ook de mensen die naar Residence Heijendael komen een warm welkom zullen geven".



HULP

Zoals het er nu naar uitziet, komt die van alle kanten. In tegenstelling tot wat de ronde doet, dat er aan kleding, schoenen etc. geen behoefte is, blijkt de praktijk heel anders te zijn. Mits natuurlijk in goede staat word je met open armen ontvangen als je kleding, dekens en (sport)schoenen komt brengen. En wat te denken van speelgoed. En eigenlijk alles wat jij en ik ook thuis in de schuur hebben staan. Fietsen bijv. U kunt uw spullen kwijt bij INTOS tijdens de normale kantoor-

tijden en anders bij de Poolse winkel in Heijen. Manuela van Arensbergen zet zich ook van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in om het de vluchtelingen naar de zin te maken. Zij weet als geen ander wie, op dit moment wat nodig heeft. Daar durf ik hier niet over te schrijven, maar zij kan het wel vertellen. Als u echt wilt helpen, mag u haar bellen, tel. 06 20 93 13 12.



Deze twee vluchtelingetjes moesten buiten wachten toen moeder zich op het gemeentehuis in liet schrijven. Britt van Hotel de Kroon/Smelt riep ze naar binnen waar ze getraceerd werden op een ijsje. Het duurde ff voor ze de juiste smaken gevonden hadden; een combinatie van een vanillebol en (ben de naam kwijt) het was in ieder geval een blauwe bol.



En hier ontvangt een Oekraïense moeder uit handen van Rosita Claessens van Veldsink Advies haar eerste afschrift van de zojuist geopende bankrekening. Binnenkort volgt het pasje, synoniem voor een stukje zelfstandigheid. Bij Veldsink hadden ze dat binnen de kortste keren geregeld. Chapeau voor deze beide Gennepse ondernemers.

FRONTNIEUWS



GENNEP. (m-jj) In totaal zijn er de afgelopen weken 3 ritten met hulpgoederen naar Oekraïne gegaan. Twee keer zijn we zelf gereden en hoe wel we de beschikking hadden over 3 grote verhuishagens konden we niet alles meenemen. De laatste donaties zijn op een aanhanger geladen en meegegeven met een hulptransport van 4x4 vrienden uit Son en Breugel.

Alles is afgeleverd aan de Pools-Oekraïense grens en van daaruit verder vervoerd naar daar waar de spullen het hardste nodig zijn. De verdeling werd gecoördineerd door een Oekraïense medisch mountain rescue team.



Гірський рятувальний центр
Опубліковано Nataliya Gasyuk · 16 год ·

Звітуємо:
гуманітарну допомогу, отриману від польських колеґ, передали у батальйони ЗСУ та ТрО, лікарні і поліклініки, центри прийому ВПО та переміщеним особам, а також у притулок тварин (не тільки в нашій області).

Що передавали:

- медикаменти, аптечки, бантажі, марлі, перев'язки, лейкопластирі, маски, рукавички, антисептики, тощо;
- ліхтарики, батарейки, повер-банки, свічки, сирники, запальнички;
- лопати, рації, генератори, біноклі;
- спальники, каремати, термоковдри, одяг, взуття;
- хірургічні набори та різне для реанімацій;
- подушки, покривала, ковдри;
- мотузки (потрібні при роботах на розбитих будинках);
- засоби індивідуальної гігієни, особистого захисту;
- харчові набори, питна вода... та інше.

Дякуємо за підтримку та гуманітарні вантажі:

- Івано-Франківській обласній раді;
- Управлінню з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА;
- Івано-Франківська Обласна Організація Товариства Червоного Хреста України;
- GOPR Bieszczady;
- Grupa Krynicka GOPR;
- Polski Zespół Humanitarny;
- Polska Misja Medyczna / Polish Medical Mission;
- Filip Ryglewicz i громада Puszczyczkowa;
- Rafał Wierszałowicz WATANA 4x4 i колеґи;
- Polkomtel sp. z o.o.;
- Stanisława i Edward Krzaczkowsky "Willa Stasia" Ustianowa;
- Grzegorz Chudzik - Czarna Góra;
- Fundacja SOS na ratunek.

Відаємо належне роботі наших волонтерів, які знаходяться на першій лінії і невтомно працюють в тилу.

Слава Україні!



Inmiddels hebben we een brief mogen ontvangen met bericht dat alles in goede conditie is ontvangen en we uiteraard heel erg bedankt worden. In de brief ook een verzoek om, als we van plan zijn verder te gaan met inzamelen speciale aandacht te schenken aan redding dekens en medische hulpmiddelen. Die zijn het hardst nodig. U kunt/mag dat allemaal afgeven op: Achter de Hoven 9, 6591LA Gennep. Mijn mobiele nummer is: 06-14354070.

Bij voorbaat alvast héél hartelijk dank namens al onze Poolse en Oekraïense vrienden en vriendinnen.

Marc-Jan Janssen





NIJE MIKSERS WINNAAR GENNEPS GEWIEKSTE 2022!

GENNEP.(eb) Vrijdagavond 1 april was het eindelijk zo ver. De feestavond van Genneps Gewiekste 2022, en de onthulling van de grote winnaar. Nadat de kwisavond door welbekende omstandigheden drie keer uitgesteld moest worden, konden de 56 teams op 12 maart eindelijk de strijd met elkaar aan gaan.



De ouderwets gezellige Kermis op de Markt, waar de Kwisavond op 12 maart startte.

De vragen in het kwisboek werden grondig bestudeerd, het internet werd afgezocht en oude plattegronden van zolder gehaald. En net als voorgaande jaren was er ook in de stad zelf veel te beleven. Zo stond er een ouderwets, gezellig draaiorgel op de Markt en werden er, als onderdeel van een van de eerste opdrachten, eieren in vakkundig gemaakte beschermende pakketjes uit de vergaderzaal van het stadhuis gegooid. Ook werd er naar sprookjes geluisterd en was er een silent disco in een koeienstal in de Looi.

Het leek wel alsof iedereen nog enthousiaster was geworden nadat de kwis eerder tweemaal niet door kon gaan. De woonkamers waren her en der weer super mooi aangekleed en er is veel plezier beleefd aan het doorspitten van het kwisboek. De afgelopen weken is de organisatie druk bezig geweest met het nakijken van alle vragen en filmpjes. Er moest natuurlijk een nieuwe winnaar van de Gewiekste bokaal uitkomen. Tijdens de feestavond werd er met z'n allen nagenoten van de kwisavond en werden uiteraard nogmaals de leukste en meest hilarische ingestuurde foto's en video's bekeken.



En toen brak het spannendste moment van de avond aan. Welk team gaat aan de haal met de titel Genneps Gewiekste 2022? Zou het een oude bekende zijn of was dat een geheel nieuw team dat dit keer met de eer ging strijken? Na een spannende strijd, werd uiteindelijk Nije Miksers als dé grote winnaar uitgeroepen.



Team de Nije Mikser; de winnaars van Genneps Gewiekste 2022!



2^e Plaats: De A.lde Garde



3^e Wimboway

PETER GRAAT
tuinontwerp & advies
www.petergraat.nl | info@petergraat.nl

ALLEEN OP

15 & 16 APRIL



**Shop in Gennepe &
MAAK KANS OP HET**

GOLDENEG

ZO DOE JE MEE:

Schrijf je naam en
tel. nummer op je
kassabon(nen) en
deponeer deze
in de actiebus!
(besteding v.a. € 25,-)

ACTIEBUSSEN:

De Lange Tafel
Het Hof Mannenmode
Shoebly Fashion

5X CADEAUBON

T.W.V. € 50!

SAMEN MAKEN WE GENNEPE • WWW.VISITGENNEPE.NL



FLOOR REINTJES NAAR HET WK VOOR BEROEPEN IN SHANGHAI



GENNEP. (EB) Gezichtsbehandelingen, lichaamsbehandelingen, make-up en een promotieplan. Floor Reintjes (19) uit Gennep, dochter van Ex-prins Ivo d'n Örste en moeder Judith Hendriks, student aan ROC Nijmegen, is er goed in en ze werd er Nederlands kampioen schoonheidsspecialiste mee.

Een paar dagen na de finale moet ze nog een beetje op adem komen. Floor heeft de afgelopen maanden erg veel en hard getraind om een mooie behandeling neer te kunnen zetten en alle vaardigheden te laten zien die ze in huis heeft. Na het vele trainen, de voorronde en de selectierondes is het nu na de finale niet meer dan normaal om alles even te laten bezinken. *“Samen met mijn begeleider heb ik hier zo hard voor getraind, de aanloop er naartoe en de wedstrijd zelf is al een ervaring om nooit te vergeten, het behalen van de Nederlandse titel is de kers op de taart”* Of ze had verwacht dat ze zou winnen? Nee zeker niet maar wel gehoopt. De rest van de kandidaten waren niet voor niets ook finalisten en in het bezit van de nodige vaardigheden.

In oktober vinden de Worldskills plaats, de wereldkampioenschappen voor beroepen in Shanghai. Hier moet Floor opnieuw de strijd aangaan maar dan tegen deelnemers vanuit de hele wereld. Hoe het er dan in Shanghai uit zal zien durft ze niet te zeggen. China kampt nog steeds met zeer strenge coronaregels. Bovendien zullen er dan wel vanwege al die verschillende nationaliteiten, misschien wel extra maatregelen getroffen worden. Wie weet! Dat neemt niet weg dat Floor er ontzettend veel zin in heeft en weer klaar staat om te trainen en haar skills naar een nog hoger niveau te tillen.



Uitvaartcentrum Gennep

Martina Heuving
uitvaartleidster

Het leven
vieren.

En stilstaan bij de herinnering.



- Uitvaart regelen en verzorgen, opbaren in **Gennep**, afscheidsdienst
- Catering op deze locatie
- Ruimte en respect voor persoonlijke wensen

- **Kleinschalig crematorium bij Buitenplaats Zevenhutten Cuijk**
- **Plek voor herinnering in de regio**

Je vindt ons aan de Kleermakersgroes in Gennep.
Dag en nacht bereikbaar via: 0485 52 11 11 of info@schrijen.com.
Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.

Onvergetelijk

‘DE MIKS VAN BONT EN WAUW’

Leerlingen VSO-Mikado exposeren in Museum Het Petershuis



GENNEP. De leerlingen van Mikado hebben lang gewerkt aan de voorbereiding van hun expositie “De Miks van Bont en Wauw”. Door de verplichte coronasluiting moest het museum de tentoonstelling een aantal keren uitstellen. Maar nu is het dan toch zover! Nog tot en met 8 mei zijn hun vrolijke en veelkleurige creaties te bewonderen; stuk voor stuk artistieke hoogstandjes die zijn geïnspireerd op de kunstwerken van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama, ook wel de prinses van de stippen genoemd. Het initiatief om in het museum te exposeren werd genomen door docent beeldende vorming Marij van der Vleuten. Zij zegt: “is er een mooiere manier om je als school binnen de gemeente Gennep te laten zien? Om de inwoners te tonen wie wij zijn en wat wij doen?!”

Tijdens de lessen van het vak beeldende vorming trainen de leerlingen op creatieve wijze hun vaardigheden en leren zij persoonlijke leerdoelen te bepalen binnen de leerlijnen van het onderwijs. Want door het creatieve brein te prikkelen word je gevoelig voor je omgeving. En door goed om je heen te kijken krijg je allerlei ideeën die kunnen resulteren in de mooiste creaties.



Er wordt op de Mikado projectmatig en naar een vooraf bepaald eindresultaat gewerkt. Zo zijn er al veel projecten onder handen genomen. Denk hierbij aan de bankjes in het centrum van Gennep of aan de tassen, gemaakt van afgedankte kleding, ten behoeve de kringloopwinkel. Samen met cliënten van atelier 'De Kunstschat' werden schilderijen gemaakt voor een taxibedrijf en de fysiotherapie ruimte in Gennep. Er is gewerkt aan de aankleding van het bedrijf Intos en aan een modeshow. En er zijn stukken gemaakt voor een door de school georganiseerde veiling. Al die projecten vereisen verschillende vaardigheden; er wordt met een diversiteit aan materialen gewerkt en ook de inspiratiebronnen zijn wisselend. Dat draagt allemaal bij aan het vergroten van kennis en de ontwikkeling van de leerlingen. In de praktijk blijkt dat zij, naarmate een project vordert, er steeds meer ingroeien. Gaandeweg ontwikkelen zij ook zelf nieuwe ideeën ter verbetering van de producten waaraan zij werken.

Voor deze expositie hebben de leerlingen zich laten inspireren door de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama. Deze nu 91-jarige kunstenaar is al sinds de jaren '60 een bekende verschijning in de internationale kunstwereld. Haar werk vol stippen, pompoenen, licht en spiegels, geeft de toeschouwer een gevoel van oneindigheid. Het resultaat van het project van de Mikadoleerlingen is verbluffend. In de zorgvuldig voorbereide tentoonstelling “De Miks van Bont en Wauw” proberen zij een soortgelijke beleving op te roepen als die je ervaart bij een expositie van Kusama. De Mikadoschool en het museum nodigen iedereen uit zelf te komen beoordelen in hoeverre zij daarin zijn geslaagd.



De expositie ‘De Miks van Bont en Wauw’ is te zien in Museum Het Petershuis, Niersstraat 2 in Gennep.

Openingstijden:

woensdag t/m zondag
tussen 13.30 tot 16:30 uur.
De toegang is vrij.

Meer informatie is te vinden op www.museumhetpetershuis.nl.

PASEN EN PAASTRADITIES

GENNEP.(MHK) Het woord 'Pasen' is afgeleid van Pesach, het Joodse feest waarin men de bevrijding uit de slavernij in Egypte viert. Dit wordt gevierd op de 14e dag (volle maan) van de maand Nisan, de 7e maand van het Joodse jaar. Nisan is ook de lentemaand en valt ongeveer samen met de laatste week van maart en de eerste drie weken van april van onze Gregoriaanse kalender. De 14e dag van Nisan kan in maart of april zijn en op elke dag van week vallen. Pesach valt daarom niet perse op zaterdag of zondag. De viering van Pesach duurt een week en begint met de seideravond. De seider is een maaltijd, waarbij men matzes (ongerezen brood) eet met een ei, geroosterd lamsvlees en verse groente en een glas wijn drinkt. Tijdens de maaltijd worden de vlucht en bevrijding uit de slavernij in Egypte verteld. Op de tafel staat een extra glas wijn voor de profeet Elia, die misschien langs kan komen om de Messias aan te kondigen.



Seidermaaltijd

Met Pasen vieren de christenen de opstanding van Jezus, die enkele dagen voor zijn dood Pesach vierde met zijn discipelen. De eerste christenen (meest joden) vierden Pesach en herdachten daarbij ook die opstanding, in wezen een bevrijding uit de dood. In de dagen daarvoor werd gevast om het lijden van Jezus te gedenken en werd een nachtwake gehouden, waarin men zijn dood herdacht.



Laatste avondmaal (Leonardo da Vinci, 1495)

Vanaf 313, het jaar waarin de Romeinse keizer Constantijn zich bekeerde tot het christendom, werd Pasen ook een officieel erkend feest en ontstond de wens om Pesach en Pasen van elkaar los te koppelen. Een belangrijke reden daarvoor was dat de christenen Pasen wilden vieren op zondag, de eerste dag van de week. In het Lucasevangelie wordt die dag genoemd als de opstandingsdag. In de dagen daarvoor herdacht men het lijden en sterven van Jezus en werd officieel de zogenaamde 'Stille of Goede Week' ingevoerd: Witte Donderdag (Eucharistie/avondmaal), Goede Vrijdag (lijden sterven van Jezus), Stille Zaterdag (grafrust).

In het jaar 325 werd tijdens het Concilie van Nicea bepaald dat Pasen gevierd moest worden op de zondag na de eerste volle maan in de lente en het begin van de lente was bepaald op 21 maart. Dat betekende dat Pasen op een zondag tussen 22 maart en 25 april valt. In diezelfde periode vierde men in het oude Romeinse Rijk al eeuwen lang lentefeesten. Zo werden aloude en bestaande lentefeesten aan Pasen gelieerd, zoals dat ook met kerstfeest en midwinterfeesten was gebeurd.

'EASTERN' EN 'OSTER'

De naam van het paasfeest is in bijna alle Europese landen een directe afgeleide van het woord 'Pesach' (Deens: påske; Noors: påske; Zweeds: påsk; Fins: pääsiäinen; Frans: Pâques, Italiaans: Pasqua; Spaans: Pascua; Portugees: Páscoa; Grieks: πάσχα/Pascha; Russisch: Пасха/Pascha), behalve in Engeland en Duitsland. Daar heet Pasen 'Easter' en 'Ostern'. Deze namen stammen af van het oud-Germaanse woord 'Austrō' of 'Eostre', dat 'morgenrood' of 'morgenlicht' betekent. In oude geschriften uit de vroege Middeleeuwen wordt in Engeland een maangodin genaamd 'Eostra' of 'Ostara' beschreven die geassocieerd wordt met Saksische en Germaanse lentefeesten en vruchtbaarheidsriten. De Engelse en Duitse benamingen voor Pasen zijn vrijwel zeker een afgeleide van die oude namen voor al bestaande en oeroude feesten.



Ostara (Sprookjes van Grimm 1810)

PAASHAAS EN PAASEIEREN



In oude Keltische verhalen is de haas het dier van de maangodin. Beide zijn symbolen van onsterfelijkheid en vruchtbaarheid: de godin en haar haas sterven elke morgen en verschijnt elke avond weer. De Paas-

Vervolg **PASEN EN PAASTRADITIES**

haas brengt eieren en verstoppt beschilderde eieren voor zoete kinderen. Wereldwijd werd en wordt het ei beschouwd als een vruchtbaarheidssymbool en in veel culturen speelde het ei een belangrijke rol bij lentetradities. In Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje worden de eieren door een konijn gebracht. Al in de Middeleeuwen werden eieren beschilderd, uitgeblazen en gevuld. De eerste chocolade paaseitjes verschenen in het begin van de 18e eeuw in Frankrijk.



Beschilderde eieren



Chocolade eitjes

PAASVUUR

Het paasvuur is een vreugdevuur dat vooral in de Saksische en Germaanse landen van Europa een traditie was (Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, delen van Nederland). Waarschijnlijk was het een eerbetoon aan de godin Ostara of een andere lentegod(in), dus een heidens feest, dat wel heel populair was. In de 17e eeuw probeerden protestanten deze traditie te verbieden, maar dat werkte niet. Daarom werd er in de gebieden die traditioneel het paasvuur aanstaken een christelijke betekenis aan gegeven, zijnde het Licht der wereld dat met Pasen herdacht wordt. In sommige delen van Duitsland en in Griekenland wordt het paasvuur in de nacht van zaterdag op zondag aangestoken en wordt 'Judas' verbrand (een pop van stro), de discipel die Jezus verried.



Paasvuur in Losser

Met Pasen stuurden we voorheen onze familie en vrienden ansichtkaarten met "Vrolijk Pasen" of "Fijne Paasdagen". Die traditie lijkt voorbij. Jammer eigenlijk. Daarom wens ik alle lezers van 'De Gennepenaar' een paar heerlijke Paasdagen.

VERHALENMAKER ARJEN UITTENBOGAARD KOMT NAAR GENNEP



GENNEP.(MHK) Zondag 24 april komt Arjen Uittenbogaard, verhalenmaker uit Nijmegen, naar de Protestantse Kerk in Gennep. In de viering op de zondag na Pasen vertelt hij een verhaal over Nikodemus. Dit is de Farizeër die een paar keer verschijnt in het evangelie van Johannes. Hij was een vooraanstaand man in Jeruzalem die openstond voor de lessen van Jezus. Nikodemus bezocht Jezus een keer 's nachts, pleitte voor hem toen de Hoge Raad vergaderde over zijn veroordeling en kocht dure oliën om zijn lichaam na zijn kruisdood mee te balsemen. En nu is het een week later. Er wordt gezegd dat Jezus niet meer in zijn graf ligt...

Arjen Uittenbogaard is verhalenmaker en verteller. Hij maakt verhalen bij specifieke gelegenheden, het liefst in combinatie met muziek. Hij vertelde bijvoorbeeld Pelleas en Melisande met het Nijmeegs Symfonieorkest; een verhaal over de schepping bij Die Schöpfung van Joseph Haydn in een bewerking voor blazersensemble en diverse verhalen bij strijkkwartetten. Het verhaal over Nikodemus dat Arjen op 24 april vertelt is een bewerking van een verhaal dat hij maakte voor de Goede Vrijdag bij het stuk De Zeven Laatste Woorden van Haydn.

Wil je dit verhaal meebeleven? Kom dan op zondagmorgen 24 april naar de Protestantse Kerk, Markt 3 in Gennep. De viering begint om 10.00 uur. Je bent van harte welkom!



IK HERINNER ME NOG STEEDS DE NAAM JAKOBS

Het drama van de familie Jakobs op 28 oktober 1944

GENNEP/OTTERSUM.(JN) Mijn vrouw is geboren in de Gennepse Martinusparochie in de gemeente Ottersum. Een niet alledaagse combinatie. Kan me uit die tijd nog herinneren dat we de eerste vrijdag van de maand na de vroegmis 'de communie rondbrachten' en dat dan altijd op ons laatste adres bij de fam. Goossens vooraan op de Looiseweg het ontbijt klaar stond. Als we dat achter de kiezen hadden en de koffiekannet leeg was, was het afscheid van, toen kapelaan Geurts, altijd: 'waren we weer even in Ottersum en nu gauw terug naar Gennep!'

Er is/was nog zo'n enclave nu in de gemeente Gennep, de Panoven. Betaalden allemaal trouw de kerkbijdrage aan de parochie v/d H. Johannes de Doper in Ottersum; als ze een geboorte aan gingen geven, moesten ze de brug over naar Gennep. Zo'n situatie is nu niet meer uit te leggen. 60, 70 jaar geleden lag dat anders. En soms weet je het ook niet precies. Onderstaande slachtoffers bijv. woonden in de gemeente Gennep en waren lid van de parochie in Ottersum. In 'Gennep in de wereldbrand' uit 1985 worden alle slachtoffers van WOII opgevoerd die woonachtig waren in een van de vijf woonkernen van de toenmalige gemeente Gennep. 'Onze' slachtoffers staan noch bij de kern Gennep noch de kern Ottersum. Gewoon Panoven net als dat andere slachtoffer Koks, afkomstig van, of is het uit de Aaldonk. Onderstaand een reconstructie.

Bij de Historische Kring Hoogland (gem. Amersfoort) landde zo'n 2 jaar geleden de vraag hoeveel personen (evacués) er tijdens de laatste maanden van WO II in Hoogland waren overleden. Dat bleken er in de periode september 1944 tot juli 1945 dertien te zijn. De meeste overleden evacués hadden een leeftijd waarbij een natuurlijke oorzaak van overlijden voor de hand lag. Echter, op 28 oktober 1944 worden door de opperwachtmeester der marechaussee Teunis van Zijtveld, drie personen aangegeven die alle drie om elf uur dertig minuten zijn overleden, waaronder Geertruida (Truus) Jacobs (19 jaar) en haar getrouwde zus Petronella (Nel) Jacobs (30 jaar). Uit een artikel in 'De Bewaarman 27' een uitgave van de Historische Kring Hoogland, mag ik met toestemming van de auteur, Peter Kok Kzn. nu verder citeren:

WAT IS ER GEBEURD?

Het was zinvol om hier meer onderzoek naar te doen. Als je in Google zoekt naar Geertruida Jakobs of Petronella Jakobs dan kom je op de site van "Online familieberichten". Hierin vind je, dat er een bidprentje bestaat, waarop beide zussen vermeld staan en dat zij zijn begraven in Hooglanderveen.

Verder zoeken op het internet bracht mij niet verder. Bij het publiceren van het dagboek van de familie Thijssen (ook uit Gennep) is contact geweest met de Historische Kring Maas & Niers. Met deze kring heb ik per e-mail contact gezocht. Na ruim een week meldde de secretaris van de Historische Kring Maas & Niers dat ik een e-mail zou ontvangen van iemand uit Gennep die al jaren intensief onderzoek doet naar familie-stambomen in Gennep. Hij zorgde op dezelfde dag voor e-mail-contact met Peter Willems.

AKTE No. 57

AANGIFTE VAN OVERLIJDEN.

Dagteekening van de aangifte: 28 oktober 1944

Aangever: Naam: van Zijtveld
Voornamen: Teunis

Ouderdom: 40 jaren

Beroep: opperwachtmeester der marechaussee

Woonplaats: Hoogland

Overlijden: Dagteekening: 28 oktober 1944
Uur: 11.30

Plaats van overlijden: Wijk No.

Overledene: Naam: Jakobs
Voornamen: Petronella

Ongehuwd?

Gehuwd met: Naam: Willems
Voornamen: Wilhelmus Reinier

Weduwnaar, weduwe of van echt gescheiden van:
Naam:
Voornamen:

eerder weduwnaar, weduwe of van echt gescheiden van:
Naam:
Voornamen:

Oud: 30 jaren.

Beroep: Looier.

Vroeger beroep:

Geboren te Gennep op 15 december 1914
wonende te Gennep adres Ambved 12

K 588

Aangifte van overlijden van Nel Jakobs, echtgenote van Wim Willems (archief gemeente Hoogland, Archief Eemland).



Truus Jakobs (foto Peter Willems).



Nel Willems-Jakobs (foto Peter Willems)

Peter Willems meldde dat Petronella (Nel) Jakobs zijn moeder was. Hij was in 1944 elf maanden oud. Ook vertelde hij dat zijn vader Wilhelmus (Wim) Reinier Willems hem ruim elf jaar

Vervolg IK HERINNER ME NOG STEEDS DE NAAM JAKOBS

Het drama van de familie Jakobs op 28 oktober 1944

later vertelde over de beschieting. Daarna heeft zijn vader er nooit meer over gesproken. Peter Willems vertelde dat de beschieting had plaats gevonden op de Nijkerkerstraatweg. Wie zou er meer van kunnen weten en is woonachtig aan de Nijkerkerstraat? Dat is Henk Eijbergen (88 jr.). Hij woont een paar honderd meter van de plek waar de beschieting had plaats gevonden. Henk heb ik zodanig bevraagd dat hij uit zichzelf feiten vertelde die overeenkwamen met de gegevens die Peter Willems in zijn e-mail beschreef.

Zo vertelde Henk dat er mensen waren die ledematen hadden verloren. Ook had hij al die jaren de naam Jakobs onthouden. De laatste twee opmerkingen werden ook in de e-mail van Peter Willems genoemd. Daarmee was het duidelijk dat een deel van de familie Jakobs beschoten was op de Nijkerkerstraat. Peter Willems heeft twee maanden later (19 augustus 2020) Henk Eijbergen ontmoet.

HET DRAMA

Het drama is beschreven aan de hand van de getuigen en het proces-verbaal welke op 28 oktober 1944 is opgemaakt. In de dagboeken van de familie Thijssen staat vermeld dat de inwoners van Gennep op 15 oktober 1944 geëvacueerd moesten worden. Op die dag maakte de pastoor van Gennep vanaf de kansel bekend dat de gehele bevolking in opdracht van de bezetter de gemeente moest verlaten. (De tocht welke de familie Jakobs volgde komt grotendeels overeen met die van de familie Thijssen).

Tijdens de evacuatie tocht werd een deel van de familie Jakobs door de 69-jarige Derk Koops vervoerd op een boerenkar. Dat waren moeder Petronella Jakobs-Jacobs, haar drie dochters Petronella (Nel, 30 jaar), Geertruida (Truus, 19 jaar), Maria (21 jaar) en Peter Willems haar kleinzoon en zoon van Nel. De man van Nel, Wilhelmus (Wim) Reinier Willems was ook mee met de boerenwagen, maar onderweg was hij op zoek gegaan naar voedsel.

Op 28 oktober 1944 vlogen twee geallieerde vliegtuigen in de buurt van de Nijkerkerstraat. Zij waren waarschijnlijk op zoek naar Duitse voertuigen. Op dat tijdstip was ook een deel van de familie Jakobs op weg naar Hoogland. Derk Koops, de bestuurder van de boerenkar, wist een kortere weg naar Hoogland en ging in de richting van de Nijkerkerstraat. Tijdens de tocht naar de Nijkerkerstraat, ging Wim Willems de huizen langs om voedsel te verzamelen. Een dorskas (dorsmachine) was na het dorsen bij de familie Voskuilen aan de Rijksweg, op weg naar de familie Kok van het Veenhuisje aan de Nijkerkerstraat. Tegelijkertijd reed ook de boerenwagen, voorzien van een wit laken, met de evacués Jakobs op de Nijkerkerstraat. Op datzelfde moment werd ook de aanval ingezet door de geallieerde jachtvliegtuigen. Waarschijnlijk zagen zij de dorskas aan voor een Duits voertuig.

Er werden zes bommen afgeworpen (waarvan één bom niet ontplofte) terwijl met de boordwapens de boerenkar met de evacués onder vuur werd genomen.



Het proces-verbaal van 28 oktober 1944.
(archief gemeente Hoogland. Archief Eemland).

Het proces-verbaal meldt o.a. dat het woonhuis (nu Nijkerkerstraat 10) van de opperwachtmeester der marechaussee A.J. van Amstel totaal werd vernield. Zoals hierboven gemeld werd de boerenkar met daarop de evacués met boordwapens beschoten. Het resultaat van het afwerpen van de bommen en de beschieting met boordwapens was dat de zussen Truus en Nel Jakobs zijn omgekomen. Ook de bestuurder van de wagen, Derk Koops, en zijn twee paarden overleefden deze aanval niet. Moeder Jakobs had een scherf in haar rug. Haar kleinzoon Peter, die op haar schoot lag was geheel ongedeerd. Maria verloor haar linkerarm en linkerbeen. Van de kinderwagen, die ook op de wagen lag, was niets meer over. De slachtoffers werden door het Rode Kruis opgevangen in een paardenstal naast de boerderij van de familie Hurdeman. Wim Willems, die op zoek was naar voedsel, ging op een gegeven moment terug naar zijn gezin. Hij had niets van de aanval meegekregen en ging op zoek. Bij Hurdeman zag hij zijn familieleden, slachtoffers van een verschrikkelijk drama.

Zoals gebruikelijk, werd door dokter Willem Verbeek op de drie slachtoffers een lijkschouwing uitgevoerd. Hij constateerde dat zij overleden waren aan de gevolgen van een bomexplosie. De

Vervolg IK HERINNER ME NOG STEEDS DE NAAM JAKOBS

Het drama van de familie Jakobs op 28 oktober 1944

drie aangiftes van overlijden werden gedaan door Teunis van Zijtvelt, opperwachtmeester der marechaussee.



Scan bidprentje Petronella Jakobs en Geertruida Jakobs (collectie Peter Willems).

kwamen overeen met het verhaal dat Peter Willems eenmaal van zijn vader had gehoord. Henk had zijn leven lang de naam Jakobs onthouden, of zoals hij letterlijk zei: 'Ik herinner me nog steeds de naam Jakobs.'



Henk Eijbergen en Peter Willems. 2020 (foto Peter Kok Kzn).

NASCHRIFT:

De zusjes Jacobs zijn ergens begin jaren 50 in Ottersum herbegraven. En na afloop van de eerste betaalde periode zijn de graven geruimd.

De zussen Nel en Truus werden op 31 oktober 1944 begraven op het kerkhof in Hooglanderveen.

Zoon Peter, inmiddels 78 jaar ontmoette op 19 augustus 2020 Henk Eijbergen. Toen Peter Willems ongeveer twaalf jaar was, heeft zijn vader hem het drama verteld en er daarna nooit meer over gesproken. Henk Eijbergen was zeven jaar toen het drama zich voltrok. Hij woont nog steeds op korte afstand van de plaats waar het drama plaatsvond. Hij wist gebeurtenissen te vertellen welke hij zelf had meegemaakt of had gehoord van zijn buurman Hendrik Huurdeman. Deze verhalen

In totaal 51 inwoners in oorlog omgekomen

GENNEP – Naar mr. dr. J. van Banning in zijn bijlage schrijft, hebben in totaal 51 burgers van Gennep tijdens de oorlog 1940 – '45 het leven gelaten.

Gesneuveld in 1940: H. Stiemens en W. Theunissen.

In concentratiekampen: P. Verhaselt, P. Aalders, H. van Bergen en F. Hendriks.

KP-ploeg: Jan Hendriks, Hein Hendriks en Jan Guelen.

Joodse gedeporteerden: 11 leden van de familie Andriesse, vijf leden van de familie Bock, drie leden van de familie Kaufmann, twee leden van de familie Van Leeuwen, twee leden van de familie Jordan, Kölling en W. Hertog.

Gedood door bombardementen: W. J. Keijsers, W. L. Voss, W. H. Ards, mevrouw W. Verwer, wed. Halmans, V. Weber, P. W. Verhees (huishoudster van de deken) en C. P. H. Dorrestein.

In Duitsland: Jan Doors en Harry Daniëls.

Tijdens de evacuatie: wed. Willems-Jacobs en dochter, W. Venhovens (gestorven in Bergen), J. Noy (gestorven in Venlo), Th. Frank, H. C. Sparnaay en A. W. Noy (gestorven in Harmelen).

In 1985 verscheen b.g.v. de herdenking van 40 jaar bevrijding bovenstaand overzicht in de NOP. Daar werd moeder Nel voorgesteld als de weduwe Willems-Jacobs en haar zus Truus als haar dochter. En om de verwarring nog groter te maken, werd de naam Jacobs met een K geschreven. Wat je toch niet allemaal mee moet maken als je in zo'n enclave geboren bent...

Nicole Geutjes
Uitvaartzorg

Oók als je verzekerd bent bij Dela, Monuta of Yarden kan ik de uitvaart voor je regelen.

Persoonlijk, betrokken en uniek...

E contact@nicolegeutjes.nl T 06 18 90 40 10 (dag en nacht)
www.nicolegeutjesuitvaartzorg.nl T 06 48 26 26 63

VREDE, VRIJHEID, VRIENDSCHAP IN VERBONDENHEID

In Nederland staan we ieder jaar op 4 mei stil bij slachtoffers van oorlogsgeweld en vieren we op 5 mei de vrijheid. Sinds 1945 hebben wij vrede en leven we gezamenlijk in deze regio in vrijheid en vriendschap. De capitulatie van Duitsland gaf Nederland haar vrijheid terug, terwijl in Duitsland de democratische vrijheid terugkeerde.



Voor burgemeester Hans Teunissen is het de eerste keer dat hij de gemeentelijke herdenking in Milsbeek met publiek zal bijwonen. 'Het afgelopen jaar stonden we op 4 mei voornamelijk thuis stil bij vrijheid. De coronacrisis noopte ons daartoe. Die crisis maakte echter ook duidelijk dat we onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Niet enkel de vele saamhorigheidsinitiatieven illustreerden dit. Meer fun-

damenteel maakte het coronavirus en vooral het besmettingsgevaar ons ook bewust van ons gedrag en de impact daarvan op anderen. Ook dat is vrijheid in verbondenheid, namelijk dat je rekening houdt met de ander'.



De huidige situatie in Oekraïne en de impact daarvan ook op de (West-)Europese veiligheid geeft een extra dimensie aan vrijheid in verbondenheid met de ander. Laten we gezamenlijk hopen dat de situatie in Oost-Europa snel stabiliseert en laten we dankbaar zijn voor allen die zich daarvoor op welke manier dan ook inzetten. U bent dan ook van harte uitgenodigd om samen met ons op 4 mei bij stil te staan'.

Vrijheid in verbondenheid kent daarmee vele facetten. Burgemeester Hans Teunissen: 'we nodigen u van harte uit om met ons op 4 mei deze vrijheid in verbondenheid te gedenken en te overdenken. Komt u ook om naar de gemeentelijke herdenking in Milsbeek?' De gemeente Gennep waardeert het als bewoners op 4 mei de vlag halfstok hangt; ook dat is een teken van verbondenheid met elkaar!

PROGRAMMA GEMEENTELIJKE HERDENKING IN MILSBEEK

Tijdstip

19.00u Vrijheid in verbondenheid gedenken en overdenken

Samenkomst voor een moment van bezinning in de kerk van Milsbeek, met woorden van burgemeester Hans Teunissen, Bürgermeister Ulrich Knickrehm, pastoor Guido Kessels, dominee Derk Blom, legerpredikant Rob Fechner en enkele schoolkinderen. Ook is er een lichtceremonie waarin alle slachtoffers van oorlogsgeweld worden herdacht. Deze samenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door zanggroep La Quatri.

19.35u Stille tocht naar het burgermonument om alle gevallen burgerslachtoffers te herdenken, met kranslegging door burgemeester Hans Teunissen en de Organisaties Samen Leven In Milsbeek en Cultuurbehoud Milsbeek.

19.45u Stille tocht naar het militaire ereveld.

20.00u Ceremonie op het militaire ereveld: na het Taptoesignaal door trompettist Pim van der Lee volgen 2 minuten stilte, Act of Remembrance en kransleggingen door gemeente Gennep, nabestaanden, Bond van Wapenbroeders en Veteranen Vereniging Noord-Limburg, buurgemeenten, geloofsgemeenschappen en schoolkinderen. Met het gemeenschappelijk zingen van de volksliederen wordt de ceremonie op het militair ereveld afgesloten.

AGENDA

Za. 16 april 2022
Norbertus wandeltocht

Za. 16 april 2022
Cocktail party
21:00 uur
Café De Typhoon

Di. 26 april 2022
Presentatie fietsroute
'Rondje Gennep'

Di. 26 april 2022
Kingsnight
21:00 uur
Café De Typhoon

Wo. 27 april 2022
Koningsdag
Jan Lindersplein

Do. 26 mei 2022
Flamingo's Volleybalfeesten
De Groes

Za. 28 mei 2022
Koren-concert
M.m.v.:
Genneps Vocaal Ensemble,
Cheers, Suuk-7, Vocalgroup
de Goldies en Con Colore
14.00 – 17.00 uur
Markt - Gennep

14 t/m 17 juni 2022
Wandelen tussen
Maas en Niers
V.a. MFC De Goede Herder

Za. 02 juli 2022
Niersdal Survivalrun
Niersdal Gennep

16 juli t/m 27 aug. 2022
Elke zaterdag
Summertime
Centrum Gennep

**Wat is uw
huis waard?**

Gratis waardebepaling.
Bel. 0485-820202



'AFSTANDEN BESTAAN NIET, WE ZIJN MET ELKAAR VERBONDEN'

Scheidend voorzitter Stichting Johannes Engelen: Teus van Leeuwen



GENNEP.(KB) Zestien keer organiseerde hij met zijn 'engelen' de kaarsjesavond in Gennep. Nu geeft hij het stokje over. Met gepaste trots, maar vooral tevreden, kijkt Teus van Leeuwen terug op wat hij en zijn medebestuurders van de Stichting Johannes Engelen sinds de start in 2004 voor elkaar hebben gekregen.

Het begon allemaal in 2004 met de restauratie van het beeldbepalende monumentale kerkgebouw van de protestantse gemeente Gennep aan de historische Markt. De kerk (bouwjaar 1661-1663) moest hoognodig worden gerenoveerd. Dat gebeurde met steun van provincie en rijk én met de oprichting van de Stichting Johannes Engelen. Doelstelling van de stichting: onderhoud en behoud van het monumentale gebouw. "Zo'n gebouw moet natuurlijk onderhouden worden. De Stichting Johannes Engelen (SJE) is een wereldlijke, culturele, stichting", legt Van Leeuwen uit. "Het oogmerk is louter en alleen de instandhouding van het monumentale gebouw. Dit Rijksmonument hoort bij de geschiedenis en gemeenschap van Gennep. Wij staan los van de religieuze component die natuurlijk uitermate belangrijk is maar wij verder geen bemoeienis mee hebben."

KAARSJESAVOND

Om de gemeenschap voor de overheidssteun bij de restauratie te bedanken, bedacht Teus de kaarsjesavond die in kaarsstad Gouda al sinds jaar en dag traditie is. Dat hij op dat idee kwam is niet zo vreemd voor Van Leeuwen die in het schitterende stadhuis van Gouda trouwde met zijn Margreet. Bovendien was Van Leeuwen destijds directeur van kaarsenfabrikant Bolsius in Boxmeer. "Die eerste kaarsjesavond werd bezocht door ongeveer 200 mensen", herinnert Teus zich. Dat aantal groeide gestaag. "De kaarsjesavond -altijd op 21 december, de kortste dag van het jaar waarna het licht weer gaat toenemen- is nu een echte Gennepse traditie geworden", stelt Van Leeuwen trots vast. De laatste editie vóór corona vond plaats in 2019. "We mogen ons inmiddels verheugen op circa 1000 bezoekers per editie. Helaas kon de afgelopen 2 jaar de kaarsjesavond wegens corona niet doorgaan, ik hoop dat we dit jaar weer een echte kaarsjesavond kunnen organiseren." Teus zal er weer bij zijn, maar dan als bezoeker. Hij heeft zijn functie als voorzitter inmiddels overgedragen aan zijn opvolger Karel Bruinsma.

UNIEKE GESCHIEDENIS

Koren, harmonieën en fanfares uit de gemeente Gennep verlenen ieder jaar muzikale medewerking aan het evenement. Onder aanvoering van de Gennepse burgemeester spreken

vertegenwoordigers van alle geloofsrichtingen een boodschap uit. De editie van 2021 was noodgedwongen een digitale activiteit, uitgezonden door GennepNews. De kaarsjesavond is een gesponsorde activiteit. Naast deze avond organiseert de SJE culturele activiteiten die opbrengsten moeten genereren om onderhoud van het kerkgebouw mede te financieren. Teus somt een aantal activiteiten op: "kunst in de kerk onder de noemer Art Église, concerten, exposities, maar ook het ontvangen van groepen in de kerk en vertellen over de geschiedenis van kerk en Gennep. Van Leeuwen: "Dat is een geschiedenis waar we trots op mogen zijn. Die ook uniek is. Gennep, destijds behorend tot het hertogdom Kleef was een vrijplaats voor mensen die om hun geloof werden vervolgd. Hier waren zij vrij en welkom. In deze streken dan ook geen beeldenstorm maar een eigen echte kerk voor de protestantse geloofsvluchtelingen. De bouw van die kerk werd door de protestantse gemeenschap zelf gefinancierd. Dat gebeurde onder aanvoering van dominee Johannes Engelen die in de Nederlanden en delen van Duitsland op collectereis ging om geld in te zamelen voor een eigen kerk in Gennep." Inderdaad, deze dominee Johannes Engelen is de naamgever van de stichting die in de huidige tijd waakt over behoud en onderhoud van zijn erfenis.

GESCHIEDENIS DIE BINDT



De 'engelen' v.l.n.r.: Mieke Hoogkamp, Piet Sluimers, Yvonne Beeuwkes, Teus van Leeuwen, Janine van Hulsteijn (historische Markt 2011)

Teus herinnert graag aan de inzet van medebestuurder Piet Sluimers. Deze bekende Gennepenaar overleed onlangs. "Piet woonde aan de Markt en hij maakte ieder jaar opnieuw de bewoners aan de Markt enthousiast voor de kaarsjesavond. Piet verdeelde de kaarsen en was onze contactpersoon voor de omwonenden van de Markt." Samen met de andere 'engelen' droegen Piet en Teus ook bij aan bijzondere evenementen die de SJE organiseerde. "Dat waren dan nie-kerkelijke activiteiten met een historisch cultureel karakter", legt Teus uit. "Bijvoorbeeld de activiteiten rond 500 jaar Reformatie en 440 jaar Vriendschap Gennep-Goch. Zo laten we zien dat het kerk-

Vervolg 'AFSTANDEN BESTAAN NIET, WE ZIJN MET ELKAAR VERBONDEN'

gebouw meer is dan alleen kerk. Het gebouw is onderdeel van de Gennepse geschiedenis. Die geschiedenis van tolerantie laat zien dat afstanden niet bestaan, maar dat we verbonden zijn ook al zijn we verschillend."

ECHTE KAARSJESAVOND

Opvolger Karel Bruinsma hoopt dit jaar weer echt fysieke activiteiten te kunnen organiseren zodat de SJE weer zichtbaar wordt. De open zaterdag bijvoorbeeld. "Vanaf mei tot september zou die weer plaats moeten vinden. Het kerkgebouw is dan open voor bezichtiging. Niet alleen toeristen maken daar dankbaar gebruik van. Ook voor menig Gennepenaar is dit de gelegenheid om kennis te maken met een stukje geschiedenis dicht bij huis", aldus Bruinsma. "Inmiddels lopen er al contacten om in het komende seizoen weer concerten in de kerk te organiseren." Bruinsma, zelf zanger bij het Genneps Vocaal Ensemble, roemt de geweldige akoestiek van het gebouw. "De apotheose moet toch wel een fysieke kaarsjesavond worden. Na twee jaar corona willen we de inwoners van Gennep op 21 december graag weer in levenden lijve ontmoeten", zegt de nieuwe voorzitter, "we bouwen voort op de fundamente die Teus - en ook Piet Sluifers - voor ons gelegd hebben."



BIBLIOPUS OPENT INFORMATIEPUNT IN DE BIBLIOTHEEK

GENNEP. (EB) Heb je vragen over digitale zaken die je moet regelen, zoals DigiD, belastingaangifte, toeslagen, werk, online abonnementen, studiefinanciering, rijbewijs of AOW? Dan ben je niet de enige. Maar liefst 4 miljoen Nederlanders vinden dit lastig. Sinds vorige week kun je voor al deze vragen en meer terecht bij het Informatiepunt in Bibliotheek Gennep. "In juni vorig jaar zijn we begonnen met twee Informatiepunten in Bibliotheek Boxmeer en Cuijk en deze nieuwe dienstverlening van BiblioPlus blijkt een groot succes. Inmiddels zijn er al meer dan 800 vragen gesteld bij het Informatiepunt" aldus Kiyara Venner, regisseur leven lang leren bij BiblioPlus.



KORTE LIJNEN MET HET NETWERK

Bij het Informatiepunt kan je terecht met vragen waar je zelf of via Google niet uitkomt. Informatiespecialisten van de Bibliotheek helpen met het vinden van de juiste informatie of brengen je in contact met de juiste organisatie. Niet alleen inwoners maar ook intermediairs zoals de dorps- en wijkondersteuners, die eerste aanspreekpunt zijn in de dorpen en wijken in Gennep, kunnen met vragen die zij krijgen over digitale zaken terecht bij het Informatiepunt.

HULP IN DE DIGITALE WERELD

Rob Janssen, nog steeds wethouder sociaal domein: "In de digitale wereld met al die sites en apps kan het vervelende gevolgen hebben als je een klein dingetje over het hoofd ziet of dat ene kleine foefje toevallig niet kent. Waardoor je helemaal klem kunt komen te zitten. Daarom is het goed, dat ook in Gennep een Informatiepunt Digitale Overheid komt. Gewoon in de bieb; waar iedereen gewoon kan binnenlopen en zijn/haar vragen kan stellen. Goed voor degenen die het nodig hebben; geruststellend voor hen die tot nu toe nog geen hulp nodig hebben gehad."

Het Informatiepunt is voor iedereen gratis toegankelijk en geopend op dinsdag en donderdag. Je hoeft dus geen lid te zijn om een vraag te mogen stellen!

Kijk voor de exacte tijden op www.biblioplus.nl/ip. Je kunt een vraag ook per telefoon stellen of WhatsApp via 0485 - 745 035 of per e-mail: informatiepunt@biblioplus.nl

de Bibliotheek
BiblioPlus

OPENINGSTIJDEN

Bibliotheek/Leeszaal GENNEP
Ellen Hoffmanplein 2

Maandag	14.00-17.00 uur
Dinsdag	14.00-17.00 uur
Woensdag	10.00-17.00 uur
Donderdag	14.00-17.00 uur
Vrijdag	10.00-17.00 uur
Zaterdag	10.00-13.00 uur

We willen ook graag op donderdagavond open, hiervoor zoeken we nog een vrijwilliger van 17.00 - 19.15 uur

Aanmelden kan via e-mail of per telefoon tijdens openingstijden.

Telefoon: 0485-511220
bibliotheekgennep@biblioplus.nl

Bij deze stops bent u
van harte welkom tijdens

RONDJE GENNEP



*Locatie
vol inspiratie!*



Rijksweg 203 - 6586 AA plasmolen - T (024) 696 15 97 - www.deplasmolensehof.nl

Buitengewoon genieten...



Kleefseweg 14, 6599AC Ven-Zelderheide - www.parcbuitengewoon.nl



DE KROON
HOTEL · RESTAURANT · CAFÉ

Markt 11,
6591 BZ Gennep

0485-511612
hoteldekroon.com

EST. GENNEP 1895



De Fabriek | De Grens 3 | 6598 DK Heijen | www.defabriekheijen.nl



Knooppunten fietsen rondom Gennep en zo

RONDJE GENNEP

ALS ALLE TERRASSEN OPEN ZIJN, BEN JE NA AFLOOP MOOI 'BEURS'

GENNEP. (JN) Na een voorbereiding van ongeveer een jaar, is het eind deze maand zover. De presentatie van 'Rondje Gennep'. Een 48km lange knooppuntenfietsstocht rondom Gennep en zo. Ontstaan uit de gedachte dat 'Bewegen gezond is' en dat dat ook kan, door het nuttige met het aangename te combineren. Hoe dat in zijn werk gaat? Als volgt:

De fietser kan willekeurig 'instappen' d.w.z. hij begint in Heijen, Gennep, 't Ven, Plasmolen of noem maar op en vervolgt zijn route aan de hand van het routeboekje of de knooppuntlabel die hij/zij aan het stuur hangt. In het routeboekje staan allerlei weetjes over wat er onderweg zoal te zien is c.q. vroeger te zien was. En dat alles in een omgeving waar 'een natje en een droogje' alle aandacht krijgen.



Tijdens deze tocht passeert men een 20tal horecagelegenheden, waarvan er zo'n 10 à 12 nader voorgesteld worden. Deze ondernemers, inmiddels hebben er zich al 9 gemeld,

zijn ook 'medewerkers' aan het slagen van uw fietstocht omdat zij meewerken aan een kansspel. In elk routeboekje zit nl. een kanskaart waarmee de fietser kans maakt hier in Noord-Limburg volgend jaar te komen genieten van een geheel verzorgd (asperge) weekend voor 2 personen.

Routeboekjes en knooppunt labels zijn net als bij het Tourist Informatie Punt op de Markt bij deze ondernemers verkrijgbaar. Op de kanskaart moeten drie verschillende stickers

worden geplakt die een fiets(t)er krijgt na het afrekenen bij een van die ondernemers. Kaart scannen of fotootje maken en opsturen naar het e-mailadres en dan maar afwachten. Winnaar wordt in december gebeld.

GEZONDHEID

Een goede gezondheid, ziektes voorkomen en een betere weerstand en conditie, zo maar een paar gezondheidsvoordelen van fietsen. In deze uitgave besteden we aandacht aan Diabetes type 2 en aanmaak Vitamine D.

Diabetes type 2: komt veel meer voor dan vroeger. We eten veel meer en ongezonder, we bewegen veel minder en we zijn veel zwaarder. Met alle bijverschijnselen van dien. Zoals verhoogde bloeddruk en bevordering van de groei van kankercellen. Tot voor enkele jaren gold type 2 als chronisch en dacht men dat je er nooit meer vanaf kon komen. Maar daar is men van teruggekomen. Met goede voeding en veel bewegen, regelmatig fietsen bijv., kun je de suikerwaarden verlagen. Uit onderzoek is gebleken, dat type 2 patiënten die op een gezonde leefstijl overschakelen minder of zelfs geen insuline meer hoeven te spuiten. Wat let je?

Vitamine D: was het trouwens altijd al, en nu in het voorjaar al helemaal, fietsen in de buitenlucht. Fluitende vogels en een prachtig, afwisselend landschap zorgen niet alleen voor een goed humeur maar zijn ook goed voor onze weerstand, ons humeur en... een gezonde slaap. Fietsen is daarom een uitstekende manier om ons immuunsysteem te versterken, al is het maar om tegelijkertijd gesloten ruimtes als volle treinen en bussen te ontwijken. Sowieso is de buitenlucht goed voor onze longen en algehele doorbloeding, waardoor ook de huid er blij mee is. En waar vind je nog zo'n schone buitenlucht? Hier in Noord-Limburg natuurlijk. De fiets op dus...



ANEKNOTE UIT HET ROUTEBOEKJE:

Johannes de Doperkerk in Ottersum

Deze in 1931 gebouwde kerk kwam in de plaats van de aan de overzijde van het plein gelegen kerk uit 1842, die te klein was om alle gelovigen zondags tijdens de hoogmis onderdak te bieden. Het gebouw is van cultuurhistorische waarde en in 2001 door Monumentenzorg aangewezen als beschermd monument. In de kerk bevinden zich op de boog boven het hoofdaltaar, in het linkerzijportaal naast de absis en op de achterwand van de absis, schilderijen van Daan Wildschut. Alsmede ook van Daan Wildschut een drietal glas-in-lood ramen.

Toren met 4 uurwerken

Wat deze kerk zo bijzonder maakt is de toren waar aan alle zijden uitsparingen zijn aangebracht voor de uurwerken. Normaal is dat er een, of in bijzondere gevallen twee, maar geen vier. Het verhaal wil dat het uurwerk aan de noordzijde geplaatst is op uitdrukkelijk verzoek van een boer uit de Aaldonk, zodat hij kon zien wanneer hij 's middags naar huis moest om op tijd de koeien te melken. Kwam die klok er niet, kwam zijn toezegging om een niet onaanzienlijke gift aan de herbouw van de kerk te schenken, te vervallen!

Hulp in de laatste levensfase

Vrijwilliger worden, iets voor u?

- U zoekt een betekenisvolle tijdsinvulling
- U wilt andere mensen helpen
- U kunt goed luisteren
- U bent betrouwbaar en hebt een goed inlevingsvermogen
- U voelt zich betrokken bij mensen in de laatste levensfase

Dan bent u de persoon die wij zoeken.

Als vrijwilliger van VPTZ bent u er als het er echt om gaat.



**Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg**
Noordelijk Noord-Limburg

Bel ons 06 55790271 of kijk op de site: www.vptznoordlimburg.nl

Wij zijn er voor u in de gemeenten
Gennep, Bergen, Venray en Horst aan de Maas

25 JARIG JUBILEUM VPTZ NOORDELIJK NOORD-LIMBURG

Al sinds 1996 geven vrijwilligers palliatieve terminale zorg aan mensen die in de laatste dagen of weken van hun leven zijn. Al in 1995 werd het eerste initiatief genomen door Margriet van Glabbeek, omdat zij zag dat er behoefte aan was. Er waren een aantal dames die ook plannen hiervoor hadden en met steun van het landelijk bureau VPTZ werd een cursus gegeven aan 11 vrijwilligers. In 1996 werd de hulpverlening gestart en in september 1997 werd onder voorzitterschap van Cees Oostveen bij de notaris de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Zorg Noordelijk Noord Limburg opgericht.



In die jaren was er geen subsidie, dus geen onkosten vergoeding voor de vrijwilligers en geen salaris voor de vrijwillige coördinator. Alleen door donaties kon men minimale kosten vergoeden. Het werkgebied was groot, van Egchel tot Mook en er moest dus veel gereisd worden door de vrijwilligers die allen uit Venray kwamen. Van de 11 starters zijn er nu nog 4 actief en gelukkig zijn er door de jaren heen steeds nieuwe vrijwilligers bijgekomen en ook wel vertrokken, zodat er nu meer dan 30 zijn. Ook word er nu gewerkt met twee deeltijd coördinatoren, die betaald kunnen worden uit de Rijkssubsidie die er sinds 2015 is.

Op dit moment verlenen we hulp in de gemeente Gennepe, Bergen, Venray en Horst aan de Maas. Onze 31 vrijwilligers, vrouwen en mannen, komen ook uit deze gemeenten zodat

ze meestal in hun eigen omgeving ingezet kunnen worden. Door de subsidieregeling is het mogelijk om de vrijwilligers een onkostenvergoeding te geven, een goede opleiding en bijscholing. Ook zijn er gezellige bijeenkomsten waardoor de teamgeest en vriendschap toeneemt.

In al die jaren samen hebben we zeker aan meer dan 1000 mensen hulp gegeven. Toch merken we dat onze zorg niet heel bekend is en mensen daarom soms te laat een beroep doen op ons. Daarom nu nog eens de vijf W's toelichten.

WIE, WAT, WAAR, WAAROM, WAT KOST HET?

Wie? Vrijwilligers die goed zijn opgeleid komen bij mensen in hun laatste levensfase in hun eigen omgeving. De vrijwilliger ontlast de mantelzorger door er "te zijn" voor degene die gaat sterven zodat de naasten even een moment van rust hebben.

Wat? De vrijwilliger kan 's nachts waken of overdag een tijdje bij de client zijn. Zij kunnen goed luisteren en vaak zijn er gesprekken die voor beide partijen verrijkend zijn. De vrijwilliger kan ook ondersteunende gesprekken voeren met de mantelzorger.

Waar? Meestal thuis maar het kan ook in een verpleeghuis of gehandicapteninstelling.

Waarom doen ze het? Omdat de behoefte bestaat en omdat de vrijwilligers merken dat er veel waardering voor hun luisterende en zorgzame houding is waardoor hun eigen leven meer betekenis krijgt, zij zichzelf ontwikkelen en deel uitmaken van een sterk team.

Wat kost het? Voor de cliënt is de hulp gratis. Heel veel goede redenen om nu na 25 jaar een feestje te vieren en daarmee naar buiten te treden. Dit jubileumjaar staat in het teken van omgaan met sterven bij mensen met een niet westerse achtergrond. Allereerst is er op 13 mei een bijeenkomst in het wijkcentrum Brukske te Venray en daarna een bezoek aan de Marokkaanse Moskee voor alle vrijwilligers van VPTZ Venlo, Peel en Maas en Noordelijk Noord-Limburg.

Vrijdag 7 oktober vieren we officieel ons jubileum in het Gasthous in Horst waar Sander de Hosson, longarts in Assen een presentatie houdt over palliatieve zorg bij islamieten. Gouverneur Emile Roemer heeft onder voorbehoud toegezegd om te komen waar we erg blij mee zijn. Op vrijdag 9 december sluiten we het jaar af met een kerstviering bij MFC de Buun te Well voor onze vrijwilligers met hun partners.

VPTZ Noordelijk Noord Limburg is er trots op het jubileum zo te kunnen vieren dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van stichting en haar medewerkers en aan de naamsbekendheid van VPTZ. Als dat leidt tot meer cliënten is dat prima en als je als lezer denkt dat dit vrijwilligerswerk bij jou past kijk dan op onze website www.vptznoordlimburg.nl !



Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg
Noordelijk Noord-Limburg



Geboortekaartjes laten drukken?

Heb je zelf een **HIP** of **STOER** geboortekaartje ontworpen voor jullie zelf of een ander stel?

BIJ ONS HEB JE KEUZE UIT:

- › tal van gevouwen en ongevouwen formaten
- › maar liefst tien verschillende luxe papiersoorten
- › diverse afwerkingsmogelijkheden zoals het afronden of schuin afsteken van de hoeken

Bij elke bestelling van 100 of meer van deze bijzondere geboortekaartjes ontvang je van ons gratis een rompertje voorzien van de voorzijde van het geboortekaartje.



PRINTMARKT
De Poel 12
6591 BV Gennep

 0485-51 83 48
 info@printmarkt.eu
 www.printmarkt.eu

LEDENVERGADERING HUURDESVENIGING GENNEP

GENNEP.(DS) woensdag 11 mei 2022 houdt Huurdersvereniging Gennep weer haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Voorafgaand aan de vergadering presenteert Gijs Gerrits, programmamanager Duurzaamheid bij Mooiland, een themabijeenkomst over duurzaamheid.

Huurdersvereniging Gennep (HVG) behartigt de belangen van alle huurders van Woningcorporatie Mooiland in Gennep en telt ongeveer 200 leden. Jaarlijks wordt de ledenvergadering goed bezocht. De bijeenkomst van 11 mei vindt plaats bij 4Events (Pica Mare) aan DE Picardie in Gennep en begint om 20.00 uur. Gijs Gerrits van Mooiland zal de aanwezigen informatie geven over duurzaamheid. Belangrijke thema's als energiebesparing en 'van het gas af gaan' komen daarbij aan de orde. Ook wordt er gesproken over klimaatadaptatie, de aanpassingen die nodig zijn door het veranderende klimaat. Duurzaamheid heeft

uiteraard ook te maken met de keuze van materialen. Gijs zal deze avond de huurders meenemen in de trajecten, met hen hierover van gedachten wisselen en vragen beantwoorden.



LEDENVERGADERING

Na de presentatie vindt de algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur legt hierin onder andere verantwoording af over het financiële beleid. Er wordt daarnaast ingegaan op het Jaarverslag van 2021 en het Activiteitenplan van 2022. Ook wordt de leden gevraagd goedkeuring te geven aan de samenstelling van het bestuur, met de nieuwe bestuursleden Marian Beelen en Joop Wolters. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond wordt gezamenlijk afgesloten met een hapje en een drankje. De leden kunnen de uitnodiging voor de vergadering binnenkort verwachten.

MARIAN BEELEN EN JOOP WOLTERS STELLEN ZICH VOOR



Marian woont al 42 jaar in Gennep, Joop is hier zo'n anderhalf jaar. Beiden willen er niet meer weg. Ze zitten vanaf vorig jaar in het bestuur van HVG. "Ik werd ervoor gevraagd", vertelt Marian. "Omdat ik op dat moment nog in de bewonerscommissie zat van het Ketelhuis en belangenverstrengeling wilde voorkomen, heb ik nog even gewacht." Joop meldde zichzelf aan. "Het is heel belangrijk dat er door HVG een schakel is tussen de huurders en de woningcorporatie", stelt hij, "en daar wil ik graag aan meewerken." Dat betekent wel heel veel lezen en vergaderen. "Het is best een ingewikkelde materie", beaamt Joop, "maar je leert veel van elkaar. Het is een fantastische club." Ook Marian voelt zich als een vis in het water binnen het bestuur: "Naast veel lezen is het ook heel belangrijk dat je goed luistert. Onze huurders moeten zich gehoord voelen. Daar doe ik het voor." Het enige jammere vindt Joop dat er van de 1200 huurders van Mooiland 'slechts' een paar honderd lid zijn. "Ik ben echt van plan om daar iets aan te gaan doen. We sturen de mensen een brief; desnoods ga ik langs de deur. Met meer leden staan we nog veel sterker. En het lidmaatschap kost helemaal niets!" Wie zich nu al aan wil melden kan dat doen via www.huurdersverenigingennep.nl.

BEZORGERS GEZOCHT!
VOOR GENNEP-ZUID!

Eén keer per maand vrijwillig DE GENNEPENAAR bezorgen, zorgt voor lichaamsbeweging, waardering en sociaal contact...

Interesse? Neem dan contact op met Frans Welles: frans@welles.nu

Maak nieuwe herinneringen met uw oude sieraden

Lever uw oude goud bij ons in!

NIEUW
 Maak een nieuw sieraad van uw oude gouden sieraad.

INRUILEN
 Ruil uw oude gouden sieraad in voor een nieuw sieraad of contant geld

JUWELIER
VAN ARENSBERGEN
 GENNEP - MALDEN



JARA
Multibouw

- Metselwerk
- Tegelwerk
- Timmerwerk
- Loodgieterswerk
- Sanitair
- Complete badkamers
- Vloeren

Raymond Janssen
 06-22545413

Wij zijn niet de enige leverancier voor kantoorinrichting en supplies... maar wel een om efficiënt kennis mee te maken!



MAASSTAD
GENNEP v.o.f.

Pr. Bernhardlaan 2, Gennep
 T (0485) 51 76 24
www.maasstadgennep.nl



MingMen
 chinese geneeswijzen - natuurgeneeswijzen

Monique Rutten-Janssen
 Dr. Nolensstraat 10 - 6591 ZL Gennep
 T (0485) 51 85 23
info@praktijkmingmen.nl
www.praktijkmingmen.nl

Ook voor al uw
GRAFSTUKKEN

Op verzoek komen wij ook bij u thuis!



Bloemisterij P. Lucassen
 Zandstraat 18, Gennep - T (0485) 51 17 03

Arga Keukens & Montage

Logterheuvel 16 - 6591 HE Gennep
 (0485) 51 45 21
 (0485) 51 78 49
www.argakeukens.nl
info@argakeukens.nl

Gespecialiseerd in:

- Onderdelen huishoudelijke apparatuur
- Reparatie huishoudelijke apparatuur
- Huishoudelijke apparatuur
- Keukenrenovaties
- Keukens



Openingstijden:
 Dinsdag t/m vrijdag 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
 Zaterdag 10.00-16.00 uur
 Maandag Gesloten



tandprothetische praktijk Driessen

Zwarteweg 51A
 6596 AE Milsbeek

Tel.: (0485) 383852
 Mobiel: 06-48576493
 E-mail: info@jdriessen-tandtechniek.nl
 Website: www.jdriessen-tandtechniek.nl

- Specialist in het vervaardigen van uitneembare gebitsprothesen
- Reparatie van gebitsprothesen
- Nieuwe gebitsprothesen
- Advies
- Bemiddeling vergoeding zorgverzekering
- Klikgebijt

Olieslagers Verhuur Heijen

Ruim 30 jaar een begrip in de regio

bouw - en tuin gereedschappen

www.olieslagersverhuur.nl
 06 - 14 88 97 13



Kusters
 ELEKTRO SERVICE

Reparatie en verkoop van huishoudelijke apparaten en inbouwapparatuur

Bezoekadres (op afspraak):
 Achterbroek 25
 6596 MP Milsbeek
 T (0485) 47 11 28
 M 06 28 59 46 58
 E info@kusterselektroservice.nl
 I www.kusterselektroservice.nl

KONINGS DAG VIER JE OP HET JAN LINDERSPLEIN

GENNEP.(MvM) - Met een koel drankje in je hand, dansend alsof niemand kijkt, genieten van een prachtig feest. Het kan weer en woensdag 27 april gaat het dan ook weer gebeuren! Stefan en Ankie Vloet van 'AARD' organiseren dan namelijk weer hun alom bekende KONINGS DAG op het Jan Lindersplein in Gennep.



Net als tijdens eerdere edities van dit gratis toegankelijke evenement in het centrum van Gennep, zullen ook deze keer de bandleden van 'Dance little sister' en DJ Hans er voor zorgen dat stilstaan geen optie is. Lekker dansen en bijpraten met (oude) vrienden en je weer helemaal laten gaan!



Koningsdag 2022 in Gennep begint om 14:00 uur. Meer informatie over dit evenement is te vinden via de Facebookpagina van AARD.

Wanneer we attent zijn dicht bij mensen en dingen open voor wie en wat ze zijn hebben zij iets te zeggen en kan God=Liefde aan het woord komen

Wanneer we stil zijn en luisteren op het ritme van de ander pakken we niemand op woorden en horen wat gezegd kan worden

Wanneer we met het hart luisteren -vrij van wat we menen te weten- spreekt niets of niemand ooit vergeefs en kunnen we ook verstaan wat niet gezegd kan worden.

Annette Jetten-Sevriens

HUMOR VAN DE PASTOORS UIT OEFFELT EN BERGEN

OEFFELT/BERGEN. In Oeffelt is dit jaar behoorlijk carnaval gevierd. Ook de jaarlijkse Carnavalsmis ontbrak niet op het programma. Pastoor Tullemans maakt er op zijn geheel eigen wijze altijd een prachtige viering van en hij weet hoe hij de aandacht krijgt van zijn schapen, zo ook dit keer... Wat is het geval? Tijdens de mis weet deze pastoor, met zijn preek, het anders behoorlijk luidruchtige volkje, muisstil te krijgen. Hij verhaalt over het beleven van carnaval en wat allemaal wel en/of niet goed is voor je gezondheid. En daar hoort volgens deze pastoor ook seks bij. 'Het is goed voor de geest, je blijft er jong bij en je hebt wat om naar uit te kijken. Alleen, soms kan het gebeuren dat het slecht is voor je hart'. En op dat moment kon je een speld horen vallen, want wat gaat de goeie man ons nu vertellen. En hij gaat verder: 'stel je voor, de deur gaat open en je vrouw komt binnen!' Het duurde ff voor het kwartje gevallen was, maar toen...

Ook in Bergen, Afferden en Siebengewald hebben ze een pastoor met een carnavalshart die graag een humoristische toon aanslaat tijdens de Mis. Carnavalszondag wist ook hij als nieuwe pastoor in Bergen de dienst op te leuken met een mopje... 'Tijdens Carnaval gebeuren de meeste auto ongelukken'. Ook in deze kerk werd het oorverdovend stil, totdat pastoor Blom vervolgt: 'niet omdat de mannen dan gedronken hebben, maar omdat de vrouwen dan naar huis rijden'.

PAROCHIEGEMEENSCHAP:

Parochie H. Martinus,
Martinushof 2 Gennep
T (0 485) 5118 88
info@parochie-martinus-gennep.nl
K.v.k.nr.: 74882546
Kerkbijdrage: NL95 RABO 0135 0361 19
Andere bet.: NL74 RABO 0135 0353 33

Parochie H. Norbertus
Norbertplein 1 Gennep
T (0 485) 51 51 0 0
kerk@norbertusparochie.nl
www.norbertusparochie.nl
K.v.k.nr.: 74882643
Kerkbijdrage: NL61 RABO 0140 6106 42

Kosten misintenties:
Door de week: € 10,-
Weekend: € 20,-

Dopen/huwelijken/bezoeken/
ziekenbezoek ziekenhuis:
via de pastoor:
Pastoor: G. Kessels,
T (0 485) 5118 88

SAMEN DE GOEDE WEEK BELEVEN!

Wij staan er misschien niet meer bij stil, maar we mogen weer samen komen in de kerk! We hebben twee jaar lang niet of in beperkte kring Pasen moeten vieren. Maar nu mogen we weer! Dus van harte welkom in onze kerken om samen de Goede Week te vieren!

Wat vieren we ook alweer in de Goede Week?

Witte Donderdag is de dag waarop de instelling van de eucharistie en het priesterschap wordt herdacht. Elk bisdom viert op woensdag of donderdag in de Goede Week samen met de bisschop de Chrismamis waarin het heilige Chrisma, de olie van de catechumenen en de olie van de zieken, wordt gezegend. Vanaf deze dag zullen deze oliën worden gebruikt voor de sacramenten van het doopsel, het vormsel, de priester- en bisschopswijding en de ziekenzalving.



Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van de Heer; we zullen de gekruisigde Christus aanbidden, we zullen delen in zijn lijden met gebed en vasten. Het was op Goede Vrijdag waar Gods kracht niet langer aanwezig leek te zijn. Wij vieren deze Goede Vrijdag, wetende dat er in Oekraïne en op meerdere plekken in de wereld oorlog heerst. Gods kracht lijkt soms niet langer aanwezig te zijn. Maar, zegt em. paus Benedictus, dat is juist de missie van Christus geweest. Zijn missie was om de hele last van ons lijden in zich te dragen, het hele menselijke drama. Hij draagt ons



lijden, onze armoede in zich en transformeert het in overeenstemming met Gods wil. En zo opent Hij de deuren van de hemel. (Algemene audiëntie, 20 April 2011)

Stille Zaterdag vieren we jaarlijks de plechtige Paaswake. Hierin wordt de verrijzenis van Christus gevierd, Zijn definitieve overwinning op de dood. Wij ontsteken de nieuwe Paaskaars aan het gezegende vuur en roepen in de kerk: "Licht van Christus". Door deel te nemen aan deze Paaswake, het centrum van het liturgische jaar, zullen we ons doopsel herdenken.

Paaszondag vieren we de overwinning van Christus op de dood. Hij is verreezen! Pasen is het feest van de nieuwe schepping. Want Pasen is eigenlijk een voortdurend opnieuw geschapen worden door God. We zien in de Bijbel, in het boek Genesis, dat God in het begin hemel en aarde schiep. Maar het was donker en God schiep het licht. Op Goede Vrijdag was het ook donker op aarde. Maar God schiep opnieuw het licht op Paaszondag. Pasen laat zien dat het leven sterker is dan de dood. Goed is sterker dan kwaad. Liefde is sterker dan haat. Waarheid is sterker dan leugens. Jezus wordt zelf Gods zuivere licht. Maar dit geldt niet alleen voor die dagen van toen. Het geldt ook voor ons, nu, in deze tijd! Wij maken nog steeds donkere dagen mee, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. Soms maken we het door eigen schuld donker in ons leven; een andere keer wordt het donker door datgene wat anderen ons aandoen, zeker als we denken aan de oorlog in Oekraïne. Maar als je echt gelooft in Pasen, dan geloof je ook dat het weer licht kan worden in je leven.



Beste parochianen! Denk in deze dagen maar aan de Paaskaars. Deze kaars staat symbool voor opoffering. Hij geeft licht en brandt helemaal op. De kaars geeft licht zolang ze zichzelf geeft. Symbool voor Christus die zijn leven geeft. Maar de kaars staat ook symbool voor vuur. Vuur is de kracht die de wereld vormt, de kracht van transformatie, het geeft warmte. Opnieuw staat dit symbool voor Christus die het kwaad in de wereld 'opbrandt' en ons mensen omvormt. Laten wij levende Paaskaarsen zijn: mensen die zichzelf helemaal geven, opofferen voor anderen. Mensen die een licht willen zijn in deze donkere wereld. Mensen die vol van vuur willen zijn om het kwade te overwinnen en het goede te doen.

Namens het kerkbestuur en onze vrijwilligers alvast een Zalig Pasen!

Pastoor G. Kessels

VIERINGEN IN DE PAROCHIEKERKEN VAN GENNEP EN HEIJEN

GOEDE WEEK

Do 14-4	19.00 uur	Martinuskerk	Dameskoor	Witte Donderdag
Vr 15-4	15.00 uur 19.00 uur	Martinuskerk Martinuskerk	Cantor Cantor	Goede Vrijdag - kruisweg Goede Vrijdag - herdenking lijden en sterven van de Heer
Za 16-4	20.00 uur	Martinuskerk	Dames/herenk.	Paaswake
Zo 17-4	09.30 uur 11.00 uur	Dionysiuskerk Norbertuskerk	Gezinskoor Gem. koor	Pasen Pasen
Ma 18-4	11.00 uur	Martinuskerk (dagkapel)	Cantor	Tweede Paasdag
Za 23-4	17.45 uur	Norbertuskerk	Herenkoor	2e zondag van Pasen (C)
Zo 24-4	09.30 uur 11.00 uur	Dionysiuskerk Martinuskerk	Cantor Kinderkoor	2e zondag van Pasen (C) Eerste H. Communie (harmonie Unitas et Fidelitas)
Za 30-4	17.45 uur	Norbertuskerk	Cantor	3e zondag van Pasen (C)
Zo 1-5	09.30 uur 11.00 uur	Dionysiuskerk Martinuskerk	Herenkoor Cantor	3e zondag van Pasen (C) 3e zondag van Pasen (C)
Za 7-5	17.45 uur	Norbertuskerk	Koor Zuid	4e zondag van Pasen (C)
Zo 8-5 0	9.30 uur 11.00 uur	Dionysiuskerk Martinuskerk	Cantor Herenkoor	4e zondag van Pasen (C) 4e zondag van Pasen (C)
Za 14-5	17.45 uur	Norbertuskerk	Cantor	5e zondag van Pasen (C)
Zo 15-5	09.30 uur 1.00 uur	Dionysiuskerk Martinuskerk	Cantor Dameskoor	5e zondag van Pasen (C) 5e zondag van Pasen (C)
Za 21-5	17.45 uur	Norbertuskerk	Cantor	6e zondag van Pasen (C)
Zo 22-5	09.30 uur 11.00 uur	Dionysiuskerk Martinuskerk	Herenkoor Cantor	6e zondag van Pasen (C) 6e zondag van Pasen (C)

De H.Missen in Norbertushof zijn weer begonnen!
Iedere week is er op vrijdag een heilige Mis om 15.30 uur. Van harte welkom!

Doordeweekse vieringen in Gennep en VOMMMM

- Vrijdag: H.Mis om 15.30u in Norbertushof **Gennep**.
- Maandag: H.Mis om 9.00u met aanbidding van het Allerheiligste in de kerk van **Mook**.
- Dinsdag: Rozenkransgebed om 18.30u en H.Mis om 19.00u in de kerk van **Molenhoek**.
- Woensdag: H.Mis om 9.00u in de kerk van **Milsbeek**.
- Donderdag: H.Mis om 9.00u met aanbidding van het Allerheiligste in de kerk van **Mook**.
- Vrijdag: H.Mis om 9.00u met aansluitend de barmhartigheidsrozenkrans in de kerk van **Mook**.

TWEEDE OPROEP: WIE WIL ONS KERKBESTUURSTEAM KOMEN VERSTERKEN?

In de vorige Gennepenaar hebben we een oproep gedaan om ons kerkbestuursteam te komen versterken. Helaas hebben we nog geen reactie ontvangen. Als iedereen denkt: *"Dat doet een ander wel,"* dan doet uiteindelijk niemand het. Laten we samen de schouders eronder steken, want dit mag ons toch niet onverschillig laten.

We hebben echt dringend twee vrijwilligers nodig! Iemand die als penningmeester wil fungeren en iemand die de portefeuille 'Gebouwen en onderhoud' op zich wil nemen. Wat houdt dit concreet in? Als kerkbestuur vergaderen we zo'n acht keer per jaar. Deze vinden normaliter in de avond plaats van 19.30u-21.30u. Het kerkbestuur bestaat uit vrijwilligers, parochianen die zich met hart en ziel inzetten voor de kerkgemeenschap. Mensen met verschillende achtergronden die hun kennis en kunde ter beschikking stellen, opdat onze parochies met zorg bestuurd worden. Een kerkbestuurslid "zit" enkele jaren; daarna kan de functie eventueel worden verlengd.

Heeft u interesse, laat het dan even weten aan een van de kerkbestuursleden of aan pastoor Kessels. Laten we samen de schouders eronder zetten! Hartelijk dank!

Namens de kerkbestuursleden, pastoor Kessels



ONZE TIENERS IN ACTIE VOOR OEKRAÏNE!

Tijdens de Veertigdagentijd zijn de tieners van onze Tiengroep in actie gekomen. Dit keer door hun culinaire of creatieve talenten aan te boren en met de verkoop van deze producten de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te ondersteunen.



Op zondag 27 maart zijn deze paasspullen in de kerk van Molenhoek verkocht. De opbrengst was € 146,75. Een heel mooi bedrag.

Dit gaan we ook doen in Gennep en wel ná de H.Mis van 11.00 u op Paaszondag 17 april in de Norbertuskerk. Ná deze H.Mis worden de door de tiengroep gemaakte artikelen verkocht, waarvan – zoals gezegd – de opbrengst gaat naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Enkele tieners en ouders zullen hierbij aanwezig zijn!



Dank alvast voor uw steun!!!

ZAL IK OOK VOOR U BIDDEN?



In het parochieblad van Geleen werd de aandacht gevestigd op een bijzonder initiatief. Afgelopen wintermaanden zat een vrouw een aantal weken achter elkaar 's avonds tussen en zeven en acht uur op een klapstoel bij de Augustinuskerk. Wat bezield haar om de kou te trotseren? En wat deed ze daar? Wie het haar vroeg, kreeg het volgende antwoord: "Ik zit hier te bidden. Zal ik ook voor u bidden?"

De reacties van de mensen waren allemaal bijzonder," zo meldt pastoor Rainer Kanke in het parochieblad. "Een vrouw brak in tranen uit, omdat ze met een groot leed zat; een man antwoordde dat hij weliswaar niet zelf geloofde, maar zijn moeder wel. Ze was ernstig ziek en ze zou het zeker fijn vinden als hij haar kon zeggen dat er iemand voor haar had gebeden. Ook jongeren vroegen nieuwsgierig wat die mevrouw daar deed. Het kwam tot interessante gesprekken die allemaal respectvol verliepen." De vrouw op het stoeltje was Greet Daatselaar, de vroegere hulp van pastoor Kanke. Zij wilde op deze manier bijdragen aan de nieuwe evangelisatie. "Zij wist tevoren niet hoe het zou uitpakken," schrijft de pastoor. "Wij werden blij verrast door de vele positieve ontmoetingen. Evangelisatie is dus een avontuur dat voor iedereen de moeite waard is."

VROUWEN VAN JERUZALEM

Bisschop Harrie Smeets schreef afgelopen jaren diverse verhalen over Pasen, die gebundeld zijn in het boek 'Getuigen van de verrijzenis'. Een van de verhalen die niet in het boek terecht zijn gekomen, gaat over de stilte van het lege graf op Paasmorgen.

In de oude stad Jeruzalem ligt de kerk die over het graf van Jezus heen is gebouwd. En zoals het in heel het Midden-Oosten is, zo triest genoeg ook in deze kerk: verdeeldheid is troef. Katholieke, orthodoxe en koptische christenen zijn de belangrijkste partijen in de verdeling van de kerk. Orthodoxen hebben een belangrijk deel van het middenschip. Kopten hebben de achterzijde van het graf en katholieken hebben het grootste deel van het eigenlijke graf in handen. Over het graf heen is een kleine kapel gebouwd, waar een klein altaar in is gemaakt.

De diverse groepen christenen zijn het over heel veel niet eens. Zo staat er een ladder op een balkon die onder geen beding verplaatst mag worden. Die ladder staat er al 150 jaar. Een marmeren muur die op instorten staat, is door de Britten in 1947 gestut. Maar over restauratie kan men het niet eens worden. Een paar jaar geleden waagde een koptische monnik het een stoel te verzetten. Beschamend genoeg leidde dit tot een regelrechte vechtpartij tussen de verschillende groepen monniken. Wie zich nog zou afvragen wie dan de sleutel heeft van de kerk, krijgt een verrassend antwoord: een moslimfamilie levert die al enkele eeuwen van generatie op generatie aan elkaar over. Omdat de christenen het toch niet eens worden.

Triest, die verdeeldheid. Maar zijn de christenen het dan nergens over eens? Ja, over één ding wel –over de hoofdzaak – dat dit de plaats is van het graf waar Jezus in gelegen heeft. Wie overdag in de kerk komt, die uit verschillende delen bestaat, door trappen en gangen met elkaar verbonden, komt allesbehalve in een rustige sfeer: een drukte van belang en op luide toon worden rondleidingen gegeven. Je zou geneigd zijn te denken dat, als Jezus terug zou komen, hij misschien wel weer zoiets zou doen als bij het schoonvegen van het tempelplein.

Triest, maar kun je daar dan nooit rustig bidden? Ja, op één moment wel en dat is 's morgens heel vroeg. Jaren geleden ben ik er geweest en we hadden toen als groepje van acht personen het voorrecht dat we de mis mochten lezen op het heilig graf, in het hart van de kerk, om zes 's ochtends.

schap hoorden: 'Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen.' Woorden, waarvoor je stilte nodig hebt om de betekenis te laten doordringen. Woorden, waarvan de consequentie is dat lijden en verdriet – waar we allemaal tegen aanlopen in ons leven – niet het laatste woord hebben; dat de dood, die ons allemaal wacht, zelfs niet het laatste woord zal hebben, maar dat na die onontkoombare dood het eeuwig leven ons wacht.



Grafkapel van Christus in de H. Grafkerk in Jeruzalem.

Wie de boodschap van de verrijzenis in alle rust tot zich laat doordringen, zal zijn levensdag aankunnen. Alle rumoer om ons heen, alle ruzie die gemaakt wordt, alle lijden dat over ons komt, alle verdriet dat ons treft en aan het einde van de levensdag de onontkoombare dood: we zullen het aankunnen en overleven, als we de boodschap van de Verrijzenis in alle rust en in eenvoudig geloof laten doordringen tot op de bodem van een onrustig hart, tot in het hart van een onrustige wereld: eeuwig leven wacht ons. Dat is de boodschap van Pasen, die kan doordringen in onze onrustige harten, midden op onze onrustige levensdag. In die rust van geest, die op de eerste paasmorgen aan de vrouwen werd meegedeeld en die sindsdien door alle wereldrumoer heen blijft klinken, tot op de dag van vandaag, wens ik U allen van harte een Zalig Pasen.

**+ Harrie Smeets
bisschop van Roermond**

Bron: www.bisdome-roermond.nl



Foto: John Peters

Heel vroeg in de morgen kun je de rust van het lege graf daar vinden, voordat het gekrakeel van de gebruikers en het rumoer van de bezoekers ontwaakt. Heel vroeg in de morgen, zoals de vrouwen tweeduizend jaar geleden op diezelfde plaats heel vroeg in de morgen aankwamen en daar de bood-



**BISDOM
ROERMOND**

DE COMMUNICANTEN ZIJN ER KLAAR VOOR!

Zondag 24 april is het zover. Dan mogen de communicanten van Heijen en Gennep in de H. Mis van 11.00 u in de Martinuskerk voor het eerst de H. Communie ontvangen. Na de H. Mis trekken we samen met de harmonie Unitas et Fidelitas in stoet naar de Mariakapel aan de Touwslagersgroes. Daar aangekomen zal pastoor met de communicanten een kaarsje opsteken bij Maria en aansluitend wordt er gezongen en gefeliciteerd. Wij wensen Chris Higgins, Davy Plum, Jace Schuurmans, Jayden Sanders, Lucas Willems, Luuk Theunissen, Rik Theunissen, Nora Janssen, Fleur van Grunsven, hun ouders en familieleden alvast een hele mooie dag toe en heel veel zegen over hun leven!

COMMUNICANTEN 2022



OOK DE VORMELINGEN ZIJN ER KLAAR VOOR!

Vrijdag 13 mei zullen onze tieners het sacrament van het vormsel ontvangen. In de Eucharistieviering van 19.00u in de Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkerk in Molenhoek zal deken Ed Smeets het vormsel toedienen. Wij wensen Megin Higgins, Joris Higgins, Thijs Stokkermans, Feline Thomassen, Myrthe Roelofs, Aniek Rossen en Shanaya Every alvast een hele mooie dag toe!

*Iedereen is van harte welkom
bij deze vieringen!*

De gouden draad (33)

De onzichtbare verbinding van God met mensen



“World Peace Is Possible”, draagt de overtuiging uit, dat wereldvrede mogelijk is, door het logo wereldwijd te verspreiden en daarmee de mensheid op de mogelijkheid van wereldvrede te wijzen en initiatieven te bevorderen om de wereldvrede te realiseren. Op 02-02-2002 is ‘World Peace Is Possible’ opgericht door Rients Ritskes en een aantal goede vrienden van hem. Rients is een zenmeester. Hij mediteert veel en hij was vijf jaar in Japan om te mediteren. Rients wilde geïnspireerd worden om iets te doen voor Wereldvrede. Op een dag zag hij in de lucht, een visioen de woorden: ‘World Peace Is Possible’. Toen is het allemaal begonnen, vanaf dat moment zijn hij en een paar vrienden van hem die ook geloven in Wereldvrede de slogan ‘World Peace Is Possible’ gaan verspreiden. De kaart is getekend door Dick Bruna. Het is nu twintig jaar later en de oorlogsdreiging die eerst ver van ons bed leek, is nu op twee uur vliegen van ons land verwijderd. De bewapening wordt opgevoerd, vernieuwd, uitgebouwd, het kost miljarden! Miljarden voor wetenschap en techniek die alles vernietigt, totaal verwoest. De wapen-fabrikanten, hun aandeelhouders en beleggers, worden er schatrijk van(!) Onbegrijpelijk! Wereldvrede is een idee dat al eeuwenlang wordt bestudeerd en besproken. Wereldwijde geweldloosheid, waarin elk land met elkaar samenwerkt om oorlogvoering te voorkomen... Theoretisch is wereldvrede mogelijk, maar in de praktijk is het onbereikbaar. Twee grote klassieke filosofen, Kant en Hegel, hebben dit onderwerp proberen te analyseren. Die inzichten zijn nu nog steeds de leidraad. De eerste richt zich

op de mogelijkheid van vrede die is gebaseerd op een liga van naties. Dit idee heeft de oprichting van de Verenigde Naties geïnspireerd, waarvan is bewezen dat ze niet de macht hebben die nodig is om oorlog te stoppen. De Kantiaanse school geloofde dat dit orgaan zou kunnen bemiddelen bij conflicten tussen andere staten. Voor Hegel is de relatie tussen verschillende naties zeer kwetsbaar. De krachtige naties regeren uiteindelijk de internationale politiek. Vrede is in theorie mogelijk, maar de menselijke natuur staat het niet toe. Eeuwenlang is er altijd oorlog geweest in de wereld. Je zou daarom cynisch kunnen besluiten met de stelling dat wereldvrede onbereikbaar is. En tóch.... De wereld is nu totaal anders dan in de tijd van Kant en Hegel. Dit digitale tijdperk is een revolutie van ongekende omvang en betekenis. Binnen no time vliegen de berichten de wereld rond. De Oekraïense president spreekt via een scherm rechtstreeks onze Tweede Kamer toe. Er ontstaan virtuele verbanden, over grenzen heen. Zelfs al worden kanalen als facebook e.d. door een overheid afgesloten, al worden de feiten vaak gemanipuleerd, toch vinden onderzoeks-journalisten manieren om de waarheid snel te verspreiden. Een stelling is: ‘Er zijn geen gewelddadige mensen, alleen gewelddadige situaties’. In oorlogssituaties komt het slechtste in de mens naar boven en zijn alle betrokkenen verliezers. Het is toch onbegrijpelijk dat wij toestaan dat onze prachtige, talentvolle jongens hun leven moeten geven, voor wat...? We weten toch hoe beschadigd en getraumatiseerd mensen uit de oorlog komen. Leren wij dan nooit iets van onze geschiedenis? WORLDPEACE IS POSSIBLE! Is dat naïef gedacht? Maar is bewapening dan niet kortzichtig en naïef, gezien de milieu-problemen die voorrang zouden moeten krijgen? Al die kennis, al die know how, al dat geld, kan toch veel beter aan hongerbestrijding en armoede besteed worden! Voor de toekomst van alle kinderen op deze prachtige aarde! Zoals Bob Marley ooit zong: One world, one heart, let’s get together and be all right!

*Annette Jetten-Sevriens
(e: annettejetten@gmail.com)*

Boekjaar		Datum: 31 januari 2022 door 704010 001FA				Dionysius	
		Federatie	Gennep	Parochie	Martinus	Parochie	Norbertus
		2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Saldo debet	Saldo debet	Saldo debet	Saldo debet	Saldo debet	Saldo debet
Verlies en Winstrekening							
Kosten							
Persoonskosten loondienst + niet in loondienst		51.092,48	48.337,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige persoonskosten		12.770,77	8.425,52	10.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00
Totaal: Persoonskosten		63.863,25	56.763,47	13.776,96	12.886,19	15.043,00	1.519,00
Onderhoudskosten onroerend goed		23.714,82	23.120,10	4.985,58	1.338,59	5.967,00	9.057,00
Overige kosten Onr.Goed: Energie		19.328,89	24.793,19	2.188,38	3.463,02	2.769,00	6.116,00
idem : Zakelijke lasten BSGW+Verzekeringen		13.029,89	9.181,58	1.512,37	1.638,75	4.530,00	4.616,00
Totaal: Kosten onroerend goed		56.073,60	57.094,87	8.686,33	6.440,36	13.266,00	19.789,00
Onderhoudskosten begraafplaatsen		1.202,93	1.724,16	0,00	0,00	10,00	409,00
Overige kosten begraafplaatsen		445,04	862,20	0,00	0,00	19,00	443,00
Totaal: Kosten begraafplaatsen		1.647,97	2.586,36	0,00	0,00	29,00	852,00
Rente en servicekosten beleggen van banken		9.784,40	8.987,78	2.170,71	2.018,57	0,00	0,00
Totaal: Rente+servicekosten banken		9.784,40	8.987,78	2.170,71	2.018,57	0,00	0,00
Totaal: Kosten eredienst		8.002,36	5.994,26	1.297,46	921,59	2.785,00	2.147,00
Totaal: Kosten pastoraal		3.070,56	6.852,41	192,00	2.008,90	378,00	500,00
Afrachten bisdom		13.129,72	23.405,66	2.444,11	4.169,12	2.045,00	8.846,00
Overige afrachten en bijdragen		1.016,35	4.815,85	74,25	74,25	117,00	117,00
Totaal: Verplichte+vrijwillige afdracht bisdom		14.146,07	28.221,51	2.518,36	4.243,37	2.162,00	8.963,00
Totaal: Beheerskosten		7.901,40	8.084,60	1.447,53	1.185,08	1.098,00	1.495,00
Totaal: Incidentele lasten		1.011,15	2,00	1.011,15	0,00	0,00	0,00
Totaal: Kosten		165.500,76	174.587,26	31.100,50	29.704,06	34.761,00	35.265,00

Administratie: 704010 - RK Parochiefederatie Genneep Datum: 31 januari 2022 door 704010 001FA																
Verlies en Winstrekening	Federatie		Genneep		Parochie		Martinus		Parochie		Norbertus		Parochie		Dionysius	
	2021	2020	Saldo credit	Saldo credit	2021	2020	Saldo credit	Saldo credit	2021	2020	Saldo credit	Saldo credit	2021	2020	Saldo credit	Saldo credit
Opbrengsten																
Kerkbijdragen	38.286,34	42.444,13		15.517,67	18.286,10	8.586,67	9.585,03	14.182,00	14.573,00							
Collecten	8.121,35	7.527,58		4.601,42	3.376,22	2.320,93	1.706,36	1.199,00	2.445,00							
Stipendia	3.355,49	2.223,00		2.413,49	1.442,00	690,00	430,00	252,00	351,00							
Overige bijdragen: Uitvaarten	5.820,00	5.100,00		3.965,00	3.050,00	1.855,00	2.050,00	0,00	0,00							
idem Offerkaarsen	3.695,46	2.966,00		2.901,30	2.155,40	495,16	409,60	299,00	401,00							
idem Noveenkaarsen	540,78	0,00		540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
idem Giften	1.320,00	372,50		1.220,00	237,50	100,00	125,00	0,00	10,00							
Diversen	0,00	700,00		0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	30,00							
bouw	61.139,42	61.333,21		31.159,66	29.217,22	14.047,76	14.305,99	15.932,00	17.810,00							
Opbrengsten uit onroerend goed	30.947,11	21.557,11		22.368,11	13.043,11	0,00	0,00	8.579,00	8.514,00							
Opbrengsten uit aandelen en obligaties	38.546,72	11.939,03		30.350,77	9.119,54	8.195,95	2.819,49	0,00	0,00							
Opbrengsten uit banktegoeden	-208,83	141,97		127,81	504,86	32,36	34,11	-369,00	-397,00							
Ov. opbrengsten uit bezittingen en beleggingen	4173,00	5.250,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.173,00	250,00							
Totaal: Opbrengsten bezittingen+ beleggingen	73.458,00	38.888,11		52.846,69	27.667,51	8.228,31	2.853,60	12.383,00	8.367,00							
Totaal: Opbrengsten begraafplaatsen	6.562,50	5.917,50		4.512,50	3.677,50	0,00	0,00	2.050,00	2.240,00							
Totaal: Functionele inkomsten	2.710,00	2.443,15		2.710,00	2.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00							
Totaal: Incidentele baten	26,45	77,31		26,45	76,88	0,00	0,43	0,00	0,00							
Totaal: Opbrengsten Saldo	143.896,37	108.659,28		91.255,30	63.082,26	22.276,07	17.160,02	30.365,00	28.417,00							
Verlies	21.604,39	65.927,98		8.383,96	46.535,94	8.824,43	12.544,04	4.396,00	6.848,00							
Totaal: Winst- en verliesrekening	165.500,76	174.587,26		99.639,26	109.618,20	31.100,50	29.704,06	34.761,00	35.265,00							

Dit jaar presenteren wij u een Verlies en Winstrekening van de Parochiefederatie Genneep. Het Bisdom wenst vanaf 2021 in het gehele bisdom alleen één Jaarrekening (Balans en V&W rekening) per Parochiefederatie te ontvangen. Voor onze drie parochies kunnen wij u door een praktische inrichting van onze boekhouding toch per parochie een Verlies en Winstrekening laten zien.
Met veel dank aan onze penningmeester: Leo van Schayk!

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2021

ONKOSTEN

Persoonskosten: Deze zijn Euro 12000,- lager bij de parochie Martinus en hoger voor de parochie Dionysius, dit voor hun bijdrage in de pastoorskosten.

Kosten Onroerend Goed:

Aanpassing dagkapel Euro 2.500,- bij Martinus en Euro 1.100,- voor reparatiewerk aan de riolering van de Pastorie. Bij Norbertus Euro 2.320,- dakreparaties en Euro 1.260,- groot onderhoud tuin. Bij Dionysius extra onderhoud i.v.m. verhuur van de pastorie, totaal Euro 4.000,-.

Kosten Eredienst:

Deze zijn hoger in 2021 omdat in 2020 er minder kerkdiensten waren en daarom toen ook minder kosten voor bloemen en de dirigent/organist.

Kosten pastoraal:

Deze zijn Euro 3500,- lager voor het parochieblad de Gennepenaar door de gewijzigde opzet van dit blad en een andere layout.

Afdrachten Bisdom:

Deze zijn Euro 10.000,- lager. Onze raming voor Martinus en Norbertus was te hoog omdat geen rekening was gehouden met 'n restitutiebedrag. Verder heeft het Bisdom nu ook rekening gehouden met de Vermogensbeheerkosten Euro 8.600,- die wij moeten maken bij ABNAMRO MP. Incidentele lasten: Norbertus Euro 1011,- verlenging van de grafrechten voor het graf van wijlen pastoor Pater Celie.



OPBRENGSTEN

Kerkbijdragen: Euro 2.700,- minder voor Martinus en Euro 1.000,- minder voor Norbertus. Dit is 'n forse afname. Ook het aantal deelnemers aan de Kerkbijdragen nam af. Er zijn in deze periode wel meer kerkbijdragers overleden. Bij Dionysius is een geringere afname van de kerkbijdrage te zien.

Collecten, Stipendia, Uitvaarten, Offerkaarsen en Giften.

Deze opbrengsten zijn bij Martinus hoger dan in 2020 doordat er meer diensten mogelijk waren. Norbertus laat hier per saldo 'n daling van Euro 265,- zien, maar bij hun Collectes is er wel een toename met Euro 600,-. Opvallend is dat tijdens de pandemie toch veel meer mensen de Mariakapel van Martinus bezochten voor het opsteken van een kaarsje dan voorheen, wel zo'n Euro

850,- meer. Dit was ook zo bij de Mariakapel aan de Groes, de opbrengst van Euro 471,- was Euro 186,- hoger dan het voorgaande jaar. De hogere sterfte door de pandemie, zoals merkbaar bij de kerkbijdragen, heeft nauwelijks geleid tot meer begravingen op onze begraafplaats.

Onroerend Goed:

Bij Martinus: Meer opbrengsten door het deels aflossen op een achterstallige vordering. Er zijn goede vooruitzichten dat de verdere aflossing dit of volgend jaar kan worden gerealiseerd. Ook zijn er extra inkomsten gegenereerd bij Martinus door inwoning op de pastorie. Bij Dionysius zijn sinds medio 2021 nieuwe inkomsten gerealiseerd door verhuur van de gehele pastorie.

Beleggingen:

Bij Martinus, Norbertus en Dionysius : De opbrengsten van spaar-depositogelden zijn verwaarloosbaar. De beleggingen hebben een goed resultaat opgeleverd; voor Martinus Euro 30.300,- en bij Norbertus Euro 8.200,-. Van dit beleggingsresultaat is 1/3 deel dividenduitkering en 2/3 deel gerealiseerde koerswinst. Voor 2022 zijn zulke resultaten door de huidige politieke situatie in Europa/Wereld onzeker.

Het kerkgebouw en de financiën.

Het kerkgebouw van de H. Martinus heeft de status van Rijksmonument. Voor instandhouding hiervan zijn er Rijks- en Provinciale subsidieregelingen. Volgens een eerder uitgebracht inspectierapport van de Monumentenwacht is groot onderhoud aan het kerkgebouw werkelijk noodzakelijk. De kosten zijn begroot op ruim Euro 200.000,-. De Rijkssubsidie 60% is inmiddels goedgekeurd, De goedkeuring van de Provinciale subsidie 15% wordt dit jaar verwacht. Het onderhoudsplan wordt in een meerjaren-aanpak gerealiseerd, de subsidie wordt in jaarlijkse termijnen uitgekeerd. De eerste termijn is inmiddels ontvangen.

Het allereerst zal de toren worden aangepakt omdat de bovenbouw in slechte staat verkeert. Het betreft het torendak, omloop + bekroning, betonwerk, voegwerk, betonoverstek, mergelwerk en beton-transen. Later komen de gevels, het dak, deuren, loodwerk van het gebouw aan de beurt. Voor alle duidelijkheid alleen de kosten voor instandhouding worden gesubsidieerd. Verfraaiingen of verbouwingen zijn dus niet aan de orde.

Pastorie

Begin dit jaar is voor de pastorie, ook 'n Rijksmonument, 'n provinciale subsidieregeling beschikbaar gekomen. Wij gaan daar ook gebruik van maken, de bouwkundige Inspectie heeft recent al plaatsgevonden zodat ook hiervoor een plan en subsidieaanvraag kan worden opgesteld en worden ingediend. Het in 2021 gerenoveerde parochiezaaltje met toilet en keuken viel niet onder deze subsidie-regeling en is daarom uit de eigen reserves betaald.

Met heel veel dank, namens het Kerkbestuur aan:

L.H.J. van Schayk, penningmeester / administrateur parochies.

Persoonlijk financieel advies in de buurt.

Altijd dichtbij, welkom bij Veldsink Advies Gennepe

Ons kantoor bij jou in de buurt waar je terecht kunt voor al je financiële vraagstukken. Kleinschalig, duidelijk en in staat om complexe materie toegankelijk te maken. Wij bieden je een luisterend oor en hebben aandacht voor jouw wensen en behoeften. Om jouw (financiële) vraag écht goed te kunnen beantwoorden leren wij je graag beter kennen. Juist dan kunnen we jou het beste helpen.

De kracht van de Veldsink organisatie is dat we met onze vestiging in Gennepe betrokken en dicht bij jou als klant staan. Je loopt gewoon bij ons binnen voor een vraag of persoonlijk advies. Bij ons regel je jouw financiële zaken zoals jij dat wilt, bij ons op kantoor of thuis via internet. Wil je graag persoonlijk advies over je hypotheek, je verzekeringen, je pensioen, of heb je een ander financieel vraagstuk? Wij zijn er voor je! Ook voor bankzaken kun je bij ons terecht, wij zijn Zelfstandig Adviseur van RegioBank.

Je bent altijd van harte welkom bij ons op kantoor aan de Spoorstraat 121 in Gennepe. Voor meer informatie zie ook www.veldsink.nl of bel ons gerust op 0485 – 36 16 23.

Ibtisam

Veldsink Advies, Gennepe



VELDSINK
ADVIES

RegioBank
Zelfstandig Adviseur

Spoorstraat 121 | 6591 GS Gennepe | 0485-361623
gennepe@veldsink.nl | www.veldsink.nl

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

WOENSDAG 27 APRIL 2022

**GRATIS
ENTREE!**



KONINGSDAG

VANAF 14:00 UUR

DANCE LITTLE SISTER

DJ HANS

AARD 

Zandstraat 55, 6591 DB Gennep

NOG FF DIT...

WAT ERG HÉ!

GENNEP.(jn) Zaterdagnacht 25 op 26 maart. Word midden in de nacht wakker. Heb ik gedroomd of wat is het? De nacht is sowieso al kort i.v.m. de omschakeling naar de zomertijd en nu dit. Ik heb die avond naar GennepNews proberen te kijken en kreeg alleen maar beelden van een interview met een van de fractievoorzitters over de a.s. gemeenteraadsverkiezingen. Die waren toch geweest en de uitslag was toch ook al lang bekend. En toen schoot me te binnen, dat dat kanaal zo geprogrammeerd is. Hadden we niet weken lang dat interview aan moeten gluren met die mijnheer van de kapellenbaan over de Balzak op de Niersdijk, dat begon met **"Wat erg hé!"**



Weken lang draaide dat interview, terwijl het echt helemaal niks nieuws bracht. Of het zou het verkooppraatje moeten zijn om weer ergens zo'n € 50.000.- kostende meuk neer te zetten. En jawel hoor, half maart lag er weer een verzoek bij de gemeente. Nu om in het buitengebied van Milsbeek een grote, 5 meter hoge betonnen koker neer te zetten.

Gelukkig heeft de gemeente dat afgewezen en nu dus die omroep nog een keer opschudden, want voor dat geld zo'n uitzendingen brengen. Hou er mee op, hey!

KAPellenBAAN

Het toeval wil dat we die zondag 26 maart op het terras belanden van Gaststätte Evers in Hommersum. Nou ja terras, 2 tafels en 6 stoelen. De Wirt beloofde dat het er op korte termijn meer zouden worden. Mag ook wel, want de Apfelkuchen mit Sahne was van een buitencategorie.

Op dat moment gaat de deur open en zie ik kasteleinsvrouw Regie in de deur staan met naast haar een bijna even oude man (ook rond de negentig!) die kennelijk daar op bezoek was. Hij loopt de trap af, richting de Kendel, bekijkt de lokale bieb die daar sinds kort staat en werpt een blik op wat bij ons doorgaat voor een veldkapel! Hij komt hoofdschuddend weer onze kant op en ik hoor hem hardop mompelen: **"Die Holländer haben ja doch nie alle Tassen im Schrank"**. Waarop Regie antwoordt: **"und dat nennen die eine Grenzkapelle!"** **"Beklopt sien die"** hoor ik de man nog zeggen, en weg is ie.



GOEDE DOELEN WEEK



Die is dus deze week. Ben altijd benieuwd met welk drukwerk ze nu weer op de proppen komen. Een paar jaar geleden heb ik eens een opmerking gemaakt tegen de bezorger van de envelop of die ook bij de (internet) drukker werd bezorgd? Dat werd me niet in dank afgenomen.

Waarschijnlijk snapte zij mijn vraag niet goed. Bij deze wil ik dat best nog een keer uitleggen. Zo'n internetdrukker is over het algemeen goedkoper dan elke lokale drukker. En dat kan hij ook, omdat hij, excuus voor de opmerking, niet/nooit 'lastig gevallen wordt' met verzoeken om sponsoring, bijdrage voor zus of zo etc. Wij, die lokale drukker dus, krijgen minimaal één keer per week zo'n verzoek. En daar is dan ook nog eens een keer over nagedacht. Je stuurt niet iemand naar ons die hier nog nooit geweest is. Dan zoek je iemand die hier bijv. al klant is en waartegen je geen nee kunt zeggen. Slim, heb het zelf vroeger ook zo gedaan, daar niet van. En als zo'n vereniging, club of wat dan ook, aan je denkt als er wat te besteden is, komt dat dubbel en dwars terug.

Bij de GDW-actie is dat jammer genoeg dit jaar weer niet het geval. Er is zelfs geen contact geweest over een offerte of i.d. In combinatie met een wervend artikel over deze actie en straks een uitgebreid verslag over de verdeling van de centen, hadden we een heel eind kunnen komen. We hebben zelfs nog geen persbericht gekregen. Ik besef nu dat we toch aandacht aan de actie besteden. En nu wilt u natuurlijk weten wat wij met die envelop hebben gedaan. Als het aan mij had gelegen: niks! Joke vond dat niet kunnen en heeft er geld ingestopt voor, u raadt het al, de enigste Gennepse vereniging die er op stond, het Rode Kruis.

GEHEELONTHOUDER

Een paar weken geleden ben ik gevraagd of ik mee wilde doen aan een onderzoek naar slijtage aan de hartklep. Daar zeg je natuurlijk geen nee op en zo zat ik een week later 's morgens in het Radboudziekenhuis. Een van de eerste vragen was, of ik kon vertellen welke tabletten ik zoal gebruikte en hoeveel. Heb die mevrouw daarop verbaasd aangekeken want ik ben een van die gelukkige mensen die op deze leeftijd nog steeds zonder tabletten kan en dus geheelonthouder ben. Waarop zij mij weer vol ongeloof en verbaasd aankeek en vroeg: maar je zult dan wel af en toe eens een keer bij Kruidvat of ETOS binnenlopen voor iets. 'Nog nooit' bekende ik haar geheel naar waarheid, want zover kom ik nooit. 'Kom ik nooit', zei ze, 'en waarom dan niet?' 'Omdat ik dan altijd eerst langs een slijterij kom, enne...'. 'Dus toch geen geheelonthouder' was daarop haar gevatte antwoord. Drie kwartier later stond ik buiten!

AAN HET ELLEN HOFFMANNPLEIN

DE CARNAVAL IS VÖRBÈJ, MAAR HIER BLIEFT 'T KRÖLLE



GENNEP. (JN) Wat een theater vorige week maandag tijdens de voorbereidende vergadering voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 19 april a.s. Een wethouder die herhaaldelijk de boel probeert te sussen met: *"ik heb geprobeerd uit te leggen"* en dat dan laat volgen door een diepe zucht en een wethouder die het allemaal niet meer kan of wil aanzien en ff de benen moet strekken omdat haar tenen rechtop staan in de laarzen. En een raad waarvan het grootste gedeelte geen opleiding hogere wiskunde achter de kiezen heeft, en af en toe het idee moet hebben gehad bij een cursus 'goochelen met Fred Kaps' te zitten.

Waar het over ging? In het eerste geval een 100% overschrijding van het project Rozenbroek in Milsbeek. Aanbesteed voor 8 ton wordt dit straks, als alle rekeningen binnen zijn, minimaal anderhalf miljoen. Had iets met te laat aangevraagde subsidie te maken. De subsidie was ingecalculerd op het hele project en, zoals later leek, eigenlijk alleen bedoeld voor het Waterschap. Van de projectmanagers, drie maar liefst, hadden de eerste twee het College veel eerder in moeten lichten, etc. etc. Zoals dat dan meestal gebeurt, wordt beterschap beloofd, zullen nog wat stukken opgestuurd worden en gaan we over tot de orde van de dag. Deze avond niet dus!

De andere steen die bij de wethouder die avond op de maag lag: parkeerplaatsen Gennep Molen. Bij dit bouwplan horen vlg. de gemeentelijke parkeernorm van 1,7 parkeerplaats per woning, 42 parkeerplaatsen. Door de bouw verdwijnen er in de openbare ruimte 17. De ontwikkelaar ritselt er 14 in de kelder en de overige 28 worden op gemeentegrond door de ontwikkelaar aangelegd. Tenminste als ik het goed heb kunnen volgen. Die ontwikkelaar krijgt daar als tegemoetkoming in de kosten van aanleg zo'n drie-een-halve ton voor. Neem me niet kwalijk als het nu allemaal wat onduidelijk wordt. Samengevat missen we $42 + 17 - 14 = 45$ parkeerplaatsen. Dat zijn voor het parkeerfonds $45 \times € 6.000,- = € 270.000,-$ excl. BTW. En dan begint dus de grote, zoals Harm Teunissen die noemt, Sim-Sa-la-Bim verdwijnt. Op onnavolgbare wijze probeert de wethouder zich hier echt 'uit te lullen', waardoor je je als eventueel aankomend raadslid achter de oren gaat krabben en je afvraagt wat heb ik hier in hemelsnaam nog te zoeken. Als dit geklungel en gestuntel u interesseert, kijk dan eens op [Agenda Gennep - Voorbereidende raadsvergadering maandag 4 april 2022 20:00 - 21:00 - iBabs RIS \(bestuurlijkeinformatie.nl\)](https://www.agendagennep.nl)

DE ANDERE PLANNEN

Maandag 28 maart werd de buurt uitgenodigd om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen rondom Kalboerhof. Geen Knarrenhof meer, maar Kalboerhof. Wat daar allemaal mis dreigt te gaan zullen we het hier maar niet in detail over hebben, met uitzondering van (ook weer) de parkeerplaatsen en het prijskaartje. Het ligt in de bedoeling dat hier 20 hofjes worden gebouwd die verkocht gaan worden voor ergens tussen de drie en vier ton. Koper wordt lid van een VvE en krijgt de beschikking over één parkeerplaats, maatje Fiat 500. M.a.w. eventueel huren is uit den boze en jouw parkeerplaats komt aan de openbare weg te liggen. Kijk er het plan maar op na. En die 20 veel te kleine parkeerplaatsen zijn er vlg. de parkeernorm ook nog eens 14 te weinig. Wie die 14 x € 6.000,- = € 84.000,- oftewel ruim € 100.000,- incl. BTW op gaat hoesten? Zal wel weer een achterkamertjesgesprek worden...

BOUWEN AAN DE GROES

Daar waren we een week later uitgenodigd door ontwikkelaar NEBUVAST. En net als een week eerder geen fysiek ontwerp of zo. Een pagina uit een PowerPointpresentatie op de muur en dat was het. En die week behoorlijk af van de tekening die bij de uitnodiging zat. Toen aanwezig een opmerking maakten over het voetpad dat er nu plotsklaps wel ingetekend was en, daar kun je vanuit gaan, straks doorloopt tot aan het kapelletje, kregen we als antwoord dat we dat verkeerd zagen. Evenals de ontsluitingsweg naar het sportpark. Daar is inmiddels al wel zoveel van bekend, dat die niet alleen als toegang tot het sportpark gebruikt gaat worden; neen die wordt onderdeel van een nieuw aan te leggen toegang tot de parkeerplaats bij de Jan Linders. En dan wordt de rest allemaal eenrichtingsverkeer!



En ook hier weer nog ff over het prijskaartje. Daar wordt nergens over gesproken, behalve als je door blijft vragen. En toen kreeg ik als antwoord: zo ergens tussen de 4 en de 5 ton. Ik heb hierop geantwoord dat dit een fors bedrag was, waarop de treurwilg me aankeek en antwoordde: **"ja maar jij hebt, neem ik aan, toch ook een flinke overwaarde in jouw huis zitten!"**

M.a.w. de huidige prijzen voor het bouwen van nieuwe huizen hier in Gennep zijn dus gebaseerd op de overwaarde van het huidige huizenbestand. Nou snap ik ook, waarom bouwen in Duitsland wel betaalbaar is...



betereten

Ons verhaal over biodiversiteit



Met insectenhotels bieden boeren en telers een schuilplek aan diverse insecten.



Melkveehouders zaaien hun weilanden in met speciale zaden. Zo ontstaat kruidrijk grasland en dat is goed voor de biodiversiteit.



Rondom hun akkers hebben boeren en telers van Albert Heijn 368 kilometer bloemrijke randen van 3 meter breed ingezaaid.

‘Als we goed voor de natuur zorgen, zorgt de natuur goed voor ons’

De natuur is essentieel voor onze voedselvoorziening, nu en in de toekomst.

Daarom stimuleert

Albert Heijn de biodiversiteit.

Dat doen we samen met onze vaste boeren en telers en de spaaractie Bloementuintjes die nog loopt/m 18 april a.s.

Om te kunnen genieten van lekker en gezond eten, zijn we afhankelijk van een rijke biodiversiteit. Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid van het leven op aarde. Dat wil zeggen: alle planten, alle dieren en alle micro-organismen. Die zijn allemaal van elkaar afhankelijk. Zonder bijen en hommels zouden veel groente en fruit niet groeien. En zonder plankton is er geen vis. ‘De natuur is essentieel voor onze voedselvoorziening’, zegt Anita Scholte op Reimer, bij Albert Heijn verantwoordelijk voor kwaliteit en duurzaamheid. ‘Alleen

Bezoek het grootste AH Bloementuintje op Floriade Expo 2022

als we goed voor de natuur zorgen, zorgt de natuur goed voor ons.’

Tijd voor biodiversiteit

Helaas staat de biodiversiteit onder druk. Het aantal diersoorten is de laatste decennia flink afgenomen. Willen we in de toekomst blijven genieten van divers eten, is het essentieel dat we deze lijn omkeren. ‘Albert Heijn vult dagelijks 6 miljoen borden. Daarom vinden we het belangrijk om een voorttrekkersrol te spelen in het stimuleren van biodiversiteit’, zegt Scholte op Reimer. Dat gebeurt onder meer in het Beter voor Natuur & Boer-programma. Hierin zet Albert Heijn samen met Nederlandse telers en boeren stappen om de biodiversiteit te verbeteren. ‘Onze boeren en telers werken zoveel mogelijk samen met de natuur’, zegt Scholte op Reimer. ‘Ze investeren in een gezonde bodem vol leven, plaatsen insectenhotels en nestkasten voor

vogels. Verder hebben ze 368 kilometer aan bloemrijke akkerranden ingezaaid. Die bieden voedsel en een schuilplek aan insecten en andere dieren.’

Bloementuintje in je tuin

Ook vindt Albert Heijn het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zelf aan de slag kunnen met biodiversiteit. ‘Daarom kunnen onze klanten nu bloemenzaden sparen in de Bloementuintjes-actie’, zegt Scholte op Reimer. ‘Door in je tuin verschillende soorten bloemen te zaaien, help je insecten aan nectar en stuifmeel.’ Het grootste bloementuintje van Nederland groeit momenteel op de Floriade Expo 2022 in Almere, de wereldtuinbouwtenoonstelling waar Albert Heijn partner van is. ‘Met z’n allen meer bloemen zaaien is een kleine, maar waardevolle stap’, zegt Scholte op Reimer. ‘Wanneer we samen de schouders eronder zetten, kunnen we de biodiversiteit verbeteren.’

‘De natuur is essentieel voor onze voedselvoorziening’



Albert Heijn
van der Laan - Genneep

Wilhelminaplein 4
6591 GX Genneep